

Maandbrief Diaconessenkerk & Siongemeenschap September 2017

Protestantse Kerk



Bij de erediensten

Diaconessenkerk	Siongemeenschap
03-09 ds. Monique Maan Viering HA	03-09 drs. Th.D. van Loenen (Arnhem)
10-09 ds. K. Eldering (Velp)	10-09 ds. A.C. Poley (Leusden). Startzondag
17-09 ds. Monique Maan Startzondag	17-09 dr. J.G. te Lindert (Westendorp)
24-09 ds. Henk de Bruijn (Arnhem)	24-09 ds. A.C. Poley (Leusden) Afscheid ds. Ad Poley en HA
01-10 pastor Anita Coenraads en ds. Monique Maan oecumenische viering Peuterviering 15.30 uur	01-10 ds. C.M.A. van Ekris (Zeist)
Iedere zondag is er crèche voor de allerjongsten.	Aanvang dienst: 10.30 uur

Autorijdienst Diaconessenkerk

Alteveer/Cranevelt

03-09	Henny Kromhout	4422983
10-09	Peter Hekkers	06 1277 1267
17-09	Jenny Meijer	4434925
24-09	Gerrie Mons	06-55194533

Burgemeesterswijk/ Hoogkamp

03-09	Wim van Vliet	06-54255945
10-09	Jan Siert Wiersema	4420720
17-09	Wim van Vliet	06-54255945
24-09	Jans Askes	3515893

Van de redactie

De volgende maandbrief voor oktober verschijnt op zondag 1 oktober. Kopij hiervoor kunt u aanleveren vóór woensdag 27 september via maandbrief@diaconessenkerk.nl

De maandbrief verschijnt ook digitaal. Wilt u de maandbrief voortaan digitaal (en op zaterdag!) ontvangen, meldt u dan aan via maandbrief@diaconessenkerk.nl

Wij gedenken

Catharina Goverdina (Tity) van Deth - Schuurmans Stekhoven, overleden op 4 juli 2017 op de leeftijd van 94 jaar.

Tity woonde al geruime tijd in Insula Dei maar voelde zich altijd nog zeer verbonden met de wijkgemeente Diaconessenkerk. Ze vertelde ook altijd met warme gevoelens over haar buurtje bij de Van Ruisdaelstraat en was blij dat de oude burens haar zo trouw bleven bezoeken.

Tity heeft zich in Insula Dei altijd erg ingezet voor de protestantse diensten daar (ze had daarin profijt van haar ervaring als maatschappelijk werkster en wist hoe ze mensen tot actie moest bewegen!). Ze vond het dan ook zeer spijtig toen de directie op enig moment besloot dat die diensten niet meer wekelijks gehouden konden worden. Ze bezocht trouw de avondmaalsdiensten die we 2x per jaar in Insula Dei houden, op 14 juni was ze er ook nog bij.

De begrafenis was op zaterdag 8 juli. Er was een dienst in de kerk van Schaarsbergen, waarin Ruth van der Waall voorging. Zij was goed bevriend met Tity en het was fijn dat ze over kon komen uit Frankrijk om de dienst te leiden. Aansluitend is Tity bij haar man Johan begraven, op de begraafplaats van Schaarsbergen.

Wij gedenken Tity van Deth en danken God voor haar leven. En wij bidden om Zijn kracht en troost voor allen die van haar gehouden hebben.

Betty Jonkers-Kiezebrink, overleden op 13 juli 2017 op de leeftijd van 75 jaar. Betty heeft jarenlang gezongen in de cantorij totdat ziekte dat enkele jaren geleden onmogelijk maakte. En het is diezelfde ziekte die nu een einde aan haar leven heeft gemaakt. Op de kaart staat 'ze wilde nog zo graag bij ons blijven'. En zo was het ook, Betty vond dat haar einde echt te vroeg kwam, maar kon niet anders dan dit accepteren en vol vertrouwen het Licht tegemoet gaan. Haar overlijden heeft grote impact op het leven van haar man Lout. Vanwege zijn visuele handicap was hij voor het dagelijks leven erg op Betty aangewezen. Ze vormden een hechte twee-eenheid die nu verbroken is. Wij wensen daarom Lout en ook zijn zoon en dochter en de kleinkinderen heel veel sterkte toe en de nabijheid van God en mensen.

De begrafenis, voorafgegaan door een dienst in de Grote Kerk van Velp, was op 20 juli op Moscoua.

Bij de komende diensten

- ✓ 3 september: in deze dienst vieren we samen het Avondmaal. We lezen, in vervolg op de laatste zomerdienst waarin het ging over Abram die gezegend op weg mocht gaan (Genesis 12, nu over Abram, Sara en Hager uit Genesis 16. Een verhaal waarin wantrouwen en jaloezie het voor het zeggen lijken te hebben.
- ✓ 10 september: vandaag een goede bekende op de preekstoel, ds. Klaas Eldering uit Velp, oudvoorganger van de Diaconessenkerk!
- ✓ 17 september: de startzondag waarover u verderop meer leest.
- ✓ 24 september: gastvoorganger is ds Henk de Bruijn uit Arnhem. Hij is vaker bij ons geweest, dus een bekend gezicht.
- ✓ 1 oktober: oecumenische viering met pastor Anita Coenraads en ds. Monique Maan. Dit keer is de organisatie van de viering in handen van de Diaconessenkerk en de overdenking wordt verzorgd door pastor Anita Coenraads namens de Heilig Hartgemeenschap.
Om 15.30 uur is er een peuterviering – daarover verderop meer.

Startzondag Diaconessenkerk, 17 september

Op zondag 17 september vieren we de start van het nieuwe seizoen. Het thema is dit jaar 'aanhaken'. Dit thema heeft alles te maken met de haakactie die in het voorjaar gehouden is: er zijn honderden kleine lapjes gehaakt die met elkaar tot kleurrijke, warme dekens voor o.a. vluchtelingen gemaakt worden.

We ontdekten dat die dekens ook een mooi symbool zijn voor de gemeente van de Heer: vele delen die samen één geheel maken, verbonden door de 'haaknaald' van de liefde!

De dekens zullen te zien zijn op de startzondag.

Het thema wordt in de dienst (die begint om 10.00 uur) uitgewerkt aan de hand van een tekst uit 1 Kor. 12, waar Paulus spreekt over de gemeente als lichaam: het lichaam bestaat uit vele verschillende onderdelen, en die hebben elkaar in hun samenhang en verbondenheid allemaal nodig!

We vieren in de dienst de doop van Elize en Daniël. Ook zij mogen zich 'aangehaakt' weten door de liefde van God die ons met elkaar verbindt.

Na de dienst is er om te beginnen koffie, thee en limonade en daarna zijn er allerlei activiteiten. Er zijn spelletjes te doen (waarbij je elkaar ook nodig hebt om tot een goed resultaat te komen), er is een workshop 'sociale duurzaamheid' (door de werkgroep Groene Kerk), u kunt helpen boeketten maken, er kan gehaakt worden, er worden pizza's gebakken, en u kunt mee kiezen welk ZWO-project we dit jaar gaan steunen.

En op veler verzoek gaat de 'kerk-date' in de herhaling: schrijf je naam op een briefje, wacht af aan wie je gekoppeld wordt en ga samen in het najaar iets leuks doen.

Om 12.30 uur gaan we samen lunchen en rond 13.30 uur sluiten we de zondag af.

Oproep: in het kader van vele kleine bijdragen maken één groot geheel vragen we iedereen om een bloem mee te brengen, en iets voor bij de lunch.

We hopen op een mooie en inspirerende start van het nieuwe seizoen!
Willy, Ellie, Katrin, Rianne, Monique

Wandeling 'Kerk & Buurt'

Op **zondag 24 september 2017** is er weer een wandeling voor iedereen uit de buurt van de Diaconessenkerk. We starten om **14.00 uur bij de buurtbank**, op de hoek van de Izaak Evertslaan en de G.A. van Nispenstraat. We wandelen ongeveer anderhalf uur, dit keer richting Mariëndaal. Tijdens de wandeling ligt het accent vooral op onderlinge ontmoeting. En dit keer willen we al wandelend ook een paar ideeën aan u voorleggen voor komende wandelingen.

Tot ziens op 24 september!

Hade Mugie, Janneke Schaafsma en Louis Praamsma (wandeling@123mail.org)

Bijbelgespreksgroep 27 september

Op woensdag 27 september komt de bijbelgespreksgroep weer bij elkaar. We lezen en bespreken het bijbelgedeelte dat op 15 oktober centraal zal staan in de dienst: Matteus 22: 34-40. We beginnen om 10.00 uur en sluiten uiterlijk 11.30 uur af.

Van harte welkom!

Dinsdagavond-gespreksgroep

Op dinsdag 19 september gaat de dinsdagavondgespreksgroep weer van start. We hebben in juni afgesproken dat we dit seizoen in gesprek gaan over het thema 'bidden'. Per keer wordt het voorbereid door één of twee groepsleden. Gespreksvragen of te lezen materiaal wordt dan vooraf per mail toegestuurd.

In juni sloten we het seizoen af met 7 deelnemers, dus daar kunnen er best nog een paar bij!

Interesse? Meld het even bij Rini Westerveld (r.westerveld@kpnmail.nl) of ds. Monique Maan (m.maan@live.nl), dan sturen we het je materiaal voor de eerste bijeenkomst toe.

Gespreksgroep 18+

Ds. Elsje Pot (stadspredikant met taakveld jeugd- en jongeren) pakt in september de draad weer op met bijeenkomsten van de gespreksgroep 18 tot 30 jaar.

Ben je geïnteresseerd, dan kun je je bij haar aanmelden: eipkerk@gmail.com.

Voor de eerste bijeenkomst is een aantal data geprikt: 5, 6, 7, 11, 13, 14, 19 of 20 september. Geef in je mail door op welke data jij kunt, en dan hoor je zo spoedig mogelijk wanneer en waar de eerste bijeenkomst is.

Voortgang nieuwe cantor

Het is nu vier maanden geleden dat onze cantrix Joke Brandsma overleed. Enkele weken na Joke's overlijden heeft de kerkenraad aan een aantal mensen gevraagd of zij het proces om tot benoeming van een nieuwe cantor te komen op zich willen nemen.

Er is een werkgroep gevormd bestaand uit: Marianne van Liemt (ouderling eredienst en cantorijlid), Wisse Tanis (klankbordgroep cantorij), Erik Zeillemaker (organist cantorijdiensten), Fen de Boer (gemeentelid), Florieke de Geus (gemeentelid) en ds Monique Maan (wijkpredikant).

Er is overleg geweest met landelijke adviseurs en uiteindelijk hadden we in juni een goede tekst die gepubliceerd kon worden. De advertentie is geplaatst op www.orgelnieuws.nl, een site voor vacatures voor cantors en organisten.

Tot op heden is de belangstelling minder dan wij hoopten. Wellicht komt dit ook door de zomerperiode, daarom is besloten om de advertentie voorlopig nog te laten staan. Omdat het voor de cantorij (en de gemeente) wel jammer is als er nog langer gewacht moet worden met oefenen en meewerken in de diensten, gaan we intussen op zoek naar een interim-cantor. We hebben een aantal namen verzameld van mensen die mogelijk geïnteresseerd zijn in deze tijdelijke klus. We hopen dat dit snel iets oplevert, u hoort van ons zodra er meer bekend is. Heeft u vragen of suggesties, neem dan contact op met één van de leden van de werkgroep.

Felicities voor ds. Magda Hazeleger

De kerkenraad ontving bericht van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Beilen-Hijken-Hooghalen: op zondag 3 september zal ds. Magda Hazeleger daar haar intrede doen als predikant.

Omdat Magda bij velen van ons bekend is van haar stage in de Diaconessenkerk en van de diensten waarin ze bij ons is voorgegaan (begin juli was ze er nog een keer), hierbij het adres van Magda, voor wie haar een felicitatiekaartje wil sturen:

Ds. Magda Hazeleger
Esweg 115
9412 AJ Beilen

We wensen Magda van harte Gods zegen toe op deze nieuwe werkplek!

Op zondag 3 september zal er ook een extra kaart in de kerk liggen waar u uw naam op kunt schrijven, deze kaart zullen we ook naar Magda sturen.

Van de kerkenraad

Wijk Arnhem-Noord is van start

Op 1 september jl. is de nieuwe wijkgemeente Arnhem-Noord van start gegaan. Zoals besloten in de Algemene Kerkenraad van 19 december 2016 zijn de wijkgemeenten Bethlehemkerk, Diaconessenkerk en Opstandingskerk opgegaan in deze nieuwe wijkgemeente. De voorbereidingen hebben lang geduurd, en nog zijn zij niet af: er blijft nog heel veel te doen. Maar de werkgroep 'Noord' heeft besloten het samengaan niet te laten wachten tot alles in detail uitgewerkt is, en een moment te kiezen waarop het in grote lijnen mogelijk is om te starten om een deel van de operatie gaandeweg daarna invulling te geven. Zo kan bijvoorbeeld een gezamenlijk financieel beheer met een minimum aan rompslomp vanaf 1 januari 2018 gevoerd gaan worden.

Belangrijker is, dat de wil om samen te gaan al snel duidelijk was en er in grote harmonie besloten is tot deze stap. Dat biedt ook het vertrouwen dat ook in de toekomst zegen kan rusten op deze verandering binnen de PGA. Langer wachten is niet nodig!

Met de kerkenraad staat het volgende te gebeuren:

Alle kerkenraadsleden zijn lid van de nieuwe, voltallige, wijkkerkenraad 'Noord'. Uit hun midden zullen 4 à 5 deelnemers per vroegere wijkkerkenraad een actievere vergader-taak hebben dan de anderen en een 'operationele' wijkkerkenraad vormen. Beide groepen zullen een andere vergaderfrequentie hebben. Op 25 september is een bijeenkomst georganiseerd met alle leden van de vroegere wijkkerkenraden waarin dit besproken zal worden, en waarin tevens de samenstelling van de 'operationele' wijkkerkenraad zal worden vastgesteld. De uiteindelijke beslisbevoegdheid ligt straks natuurlijk bij de 'voltallige' raad, maar die hoeft daarvoor minder vaak te vergaderen.

Voor de voorbereiding van de vergaderingen en dagelijkse besluitvorming wordt een moderamen voorgesteld, bestaande uit: Dick Appels-voorzitter, Marijke Gerritsen-vicevoorzitter en Gerda de Kleijn-vicevoorzitter, Monique Maan namens de predikanten en Nolly Kramer-scriba. Zij zullen naar verwachting deze taken ook in de voltallige en operationele wijkkerkenraad vervullen (waarbij Gerda de Kleijn de vergaderingen technisch zal voorzitten).

Zoals iedereen zal merken, blijven de vroegere wijkgemeenten een groot deel van het gemeentelven rond hun vier vierplekken vormgeven: dit naast de zaken die nu al gedeeld worden en die in de toekomst verder uitgebouwd zullen worden. Dit betekent dat er ook rond de vierplekken een overlegstructuur zal blijven bestaan, zij het zonder beslisbevoegdheid in officiële aangelegenheden. In de Bethlehemkerk zal het vroegere moderamen deze taak op zich nemen, in de Diaconessenkerk wordt een 'kernteam' gevormd uitgaande van de vroegere wijkkerkenraad, en in de Opstandingskerk

denkt men nog na over deze oplossing. Opmerkelijk is dat de Siongemeenschap bij dit alles vrijwel op de oude voet doorgaat, en een voorloper voor ons allen blijkt te zijn geweest!

Wij hopen u hiermee de duidelijkheid te hebben verschaft die nodig is nu wij aan het begin staan van het nieuwe tijdperk in Noord. Wij blijven u de voortgang melden, en wijzen daarvoor ook graag op de gemeenteavond voor de wijkgemeente Noord die op 5 oktober is bijeengeroepen. Deze gemeenteavond wordt gehouden in de Diaconessenkerk, inloop vanaf 19.30 uur, start 20.00 uur. Juist nu is het nodig dat iedereen een steentje bijdraagt in de nieuwe wijkgemeente. Wij blijven mensen aanmoedigen hun schouders onder het wijkwerk te zetten, ongeacht de vorm van de organisatie: het werk van de kerk gaat, ook in wijkgemeente Arnhem-Noord, 'gewoon' door! Alleen dan wordt het bijzonder en mogen wij hopen de zegen te blijven ervaren die de drie wijkgemeenten al zo ruim ten deel gevallen is.

Een hartelijke groet,
het moderamen.

Bezoek vieringen Diaconessenkerk zeer stabiel

Het valt niet iedereen op, maar de koster telt iedere zondagmorgen vanaf de trap achter in de zaal hoeveel bezoekers er zijn. Dat wordt al jaren keurig bijgehouden. Om meer inzicht te krijgen in de ontwikkeling van het kerkbezoek, is over de jaren 2015 t/m 2017 een vergelijking gemaakt van telkens de eerste zes maanden. Je moet dan wel rekening houden met zaken als sluiting in verband met Eusebius-vingeringen en het aantal bijzondere vieringen: zijn er doopdiensten geweest, cantatediensten, is afscheid genomen van een koster? Deze vieringen worden in de praktijk allemaal verzorgd door de 'eigen' ds. Monique Maan en zorgen voor wisselende aantallen met flinke uitschieters.

Verder wordt gekeken naar wie er voorgingen en hoe vaak: de eigen predikant of gastpredikanten? Dit laatste was aanleiding om de vergelijking op te stellen, want wij hebben de neiging diensten met gastpredikanten nogal wat minder te bezoeken. In omringende wijken ligt dat anders, dus dit is een echt Diaconessenkerk-dingetje. Maar in 2015 bleek -als spin-off van het intensiveren van het contact met de andere wijken van 'Noord'- dat zij de predikanten zelf uitnodigen, en de vraag niet 'centraal' lieten oplossen. Dus dat hebben wij ook maar eens geprobeerd, en sinds 2016 nodigt Leo Butter de gastpredikanten uit (hulde!), op basis van suggesties van de kerkenraad. Dit heeft een toename van bijna een kwart opgeleverd, in zowel 2016 als 2017 vastgesteld.

Voor de diensten met de eigen predikant geldt dat de gemiddelden nogal variëren. Als je dat echter corrigeert voor het aantal 'bijzondere vieringen' zoals hierboven vermeld, kom je toch op een door de drie jaren heen zeer stabiel bezoek uit. Het resultaat van het onderzoekje is zulk goed nieuws in deze tijd, dat ik het met plezier even voor u heb opgeschreven.

Dick Appels

De maandbrief en de nieuwe wijk Arnhem-Noord

Zoals elders beschreven, is de wijkgemeente Diaconessenkerk opgegaan in de wijkgemeente 'Arnhem-Noord'. De Maandbrief blijft gewoon bestaan en besteedt hoofdzakelijk aandacht aan alles wat rond de vierplekken Diaconessenkerk en KKC (Siongemeenschap) speelt en leeft. Daarnaast zal samengevat worden wat rond de vierplekken Bethlehemkerk en Opstandingskerk gebeurt, en ons allen aangaat. Dit vooruitlopend op wat wij gezamenlijk in de communicatieve sfeer bedenken gaan. Suggesties, en vooral ook medewerking, zijn van harte welkom!

Van de Beheercommissie

Zoals u wellicht is opgevallen zijn aan de zijkant van het kerkgebouw enkele struiken gekapt en is een gedeelte van ons terrein nieuw bestraat. Hierdoor komt er meer mogelijkheid om fietsen te stallen. Dit werk is geheel in eigen beheer gedaan.

Aan de voorzijde van het kerkgebouw is in de afgelopen weken door aannemer, stukadoor en schilder gewerkt aan de onderzijde van de gevel zodat deze niet langer een zwak punt is. Dit is nog niet afgerond maar het werk is voor de Startzondag gereed.

In de kerkzaal komt een nieuwe plek voor de koffie-uitgifte. Dit komt achter in de zaal, in de hoek. Een aantal zaken zijn nog in bestelling en/of bewerking maar ook dit werk zal binnenkort afgerond kunnen worden.

Een belangrijk punt voor ons als kerkenraad en kerkbezoekers van de Diaconessenkerk is het vergroten van de mogelijkheden voor wijkbewoners om van ons goed gesitueerde en aantrekkelijke gebouw gebruik te maken!

Wij doen ons best daarvoor en wij staan open voor suggesties.

Namens de Beheercommissie

Map Berkhof

Agenda

- 3-9 dienst met Avondmaalsviering, ds. Monique Maan
- 10-9 dienst met ds. Klaas Eldering (Velp); in de Opstandingskerk de afscheidsdienst van ds. Yolanda Voorhaar
- 12-9 9.30 uur vergadering moderamen wijkgemeente Arnhem-Noord
19.45 uur vergadering kernteam Diaconessenkerk (voorheen wijkkerkenraad Diaconessenkerk)
- 13-9 gespreksgroep Liberaal Christendom, 10.00 uur kerkenraadskamer
- 14-9 viering Altevelt, 19.00 uur
- 17-9 startdienst met ds. Monique Maan, aansluitend activiteiten en lunch
- 19-9 gespreksgroep 20.00 uur kerkenraadskamer
- 24-9 dienst met ds. Henk de Bruijn (Arnhem)
14.00 uur wandeling Kerk&Buurt
- 25-9 vergadering kerkenraad wijkgemeente Arnhem-Noord, 19.45 uur Opstandingskerk
- 26-9 avond over nieuwe opzet kindernevendienst, 20.30 uur Bakermat
- 27-9 bijbelgespreksgroep, 10.00 uur kerkenraadskamer
- 28-9 volwassencatechese
- 1-10 oecumenische viering met pastor Anita Coenraads en ds. Monique Maan
15.30 uur peuterviering in de kerkzaal
- 2-10 vergadering werkgroep eredienst, 19.30 uur kerkenraadskamer
- 4-10 ambtsdragersbijeenkomst PGA, Bethlehemkerk
- 5-10 gemeente-avond wijkgemeente Arnhem-Noord in de Betlehemkerk, inloop 19.30 uur, start 20.00 uur

"Burgerwindpark Koningspleij". (2)

Met windaandelen met 5 à 6 % rendement!

In de maandbrief van juni hebt u kunnen lezen over de plannen van over het windpark langs de Pleijroute nabij de Kleefse Waard. Het wordt geen project voor de boeren zoals in de Drentse veenkoloniën maar voor burgers zoals bij het windpark "Windpower Nijmegen" naast de A15 nabij Elst.

Op 10 juli heeft de gemeenteraad van Arnhem unaniem ingestemd met de plannen voor Windpark Koningspleij. Dit betekent dat de omgevingsvergunning wordt verleend en dat het bestemmingsplan voor Koningspleij Noord wordt vernieuwd. Naar verwachting zullen de vier windmolens eind 2018 gaan draaien. Het is geweldig dat Arnhem de beslissing heeft genomen om grootschalig duurzame energie te produceren binnen haar eigen stadsgrenzen.

De hinderlijke slagschaduw voor omwonenden wordt beperkt doordat de molens bij laagstaande zon automatisch stil kunnen worden gezet. Verder wordt er jaarlijks een bedrag opzij gezet om iets voor de omwonenden te doen om hiermee het draagvlak te verhogen.

Voordat Windpark Koningspleij gerealiseerd kan worden, moeten er nog een aantal stappen worden gezet. Drie van de vier windmolens zijn een burgerinitiatief. Dit betekent dat inwoners uit Arnhem en omgeving kunnen mee-investeren door middel van het kopen van windaandelen. Men gaat door met het werven van voorinschrijvingen voor de windaandelen en in september wordt de SDE+ subsidie (Stimulering Duurzame Energieproductie) aangevraagd.

Inwoners van Arnhem en omgeving die interesse hebben om een voorinschrijving te doen, kunnen



terecht op www.windparkkoningspleij.nl. Met €25 is men dan verzekerd van het kopen van aandelen. Deze kosten €250 per stuk en leveren naar schatting tussen de 5 en 6% rendement op gedurende een looptijd van 20 jaar. Het maximaal aantal aandelen dat u kunt kopen bedraagt 80 (= €20.000). De prospectus met de definitieve winstberekeningen wordt in het najaar opgesteld. De aandelen worden uitgegeven door de Rijn en IJssel Energiecoöperatie (REIJE). Zie voor verdere informatie www.rijnenijsselenergie.nl.
Jans Askes.

Van de jeugd

Peuterviering 1 oktober

Vorig jaar juni zijn we gestopt met de peutervieringen in de Diaconessenkerk omdat we dachten dat er misschien te veel overlap zou zijn met het stedelijk initiatief van de Kliederkerk. Maar, een jaar en een aantal Kliederkerkbijeenkomsten verder, blijkt dat niet zo te zijn. De Kliederkerk is steeds op een wisselende locatie en is vooral gebaseerd op het samen 'kliederen' met een verhaal als uitgangspunt, terwijl de peutervieringen vooral bedoeld zijn om de kleinsten zich thuis laten voelen in de kerk en een beetje vertrouwd te maken met wat daar gebeurt. Omdat de peutervieringen gemist worden (ook door kinderen zelf: 'wanneer gaan we nou weer in de kerk op de kussentjes zitten?'), gaan we er in het nieuwe seizoen dus weer mee beginnen! De eerste peuterviering zal zijn op **zondag 1 oktober, 15.30 uur, in de Diaconessenkerk**. De viering duurt ongeveer 45 minuten, we beginnen met het aansteken van een kaars en dominee Monique die haar toga aantrekt, we horen een verhaal, zingen en bidden, maken een knutsel en natuurlijk is er drinken met iets lekkers erbij. Van harte welkom peuters, (groot)ouders, broertjes en zusjes, vriendjes en vriendinnetjes en alle anderen die zin hebben om te komen!
Ilja Hup en ds. Monique Maan

Nieuws vanuit de kindernevendienst

Omdat het aantal kinderen bij de kindernevendienst terugloopt, hebben we als kindernevendienstleiding en predikant nagedacht in welke vorm we de kindernevendienst aantrekkelijk en werkbaar kunnen maken. We stoppen met de huidige opzet omdat er te weinig kinderen zijn. En we hopen de kinderactiviteit een nieuwe impuls te geven.

Er is met ingang van het nieuwe seizoen kindernevendienst op de zondagen van advent, Kerst, veertigdagentijd en Pasen. In de tussenliggende maanden plannen we een aantal diensten voor kleine en grote mensen. Dit houdt in: dienst om 10.00 uur met veel aandacht voor de kinderen. We denken aan een opzet zoals op Stille Zaterdag jl. Het is de bedoeling dat in deze diensten ook juist de verbinding tussen groten en kleinen gelegd zijn: we zijn immers samen één kerk. Op 5 november staat de diaconale dienst gepland en vieren we samen het Avondmaal. Een mooi moment voor een eerste dienst voor kleine en grote mensen!

Voor de overige zondagen komen er een aantal mandjes in de kerk, met materiaal voor verschillende leeftijden. Als er kinderen komen, kunnen ze een mandje meenemen naar hun plaats, of we richten ergens in de kerk een plekje in waar ze tijdens de preek kunnen zitten.

Op **26 sept is er 20.30 uur** een avond in de Bakermat voor de ouders van de kindernevendienst-kinderen (en andere belangstellenden) om uit te leggen hoe we het gaan aanpakken en waarom.

In het komende seizoen starten in ieder geval ook de peutervieringen weer: laagdrempelige, korte vieringen voor kinderen van 0-6 jaar en iedereen die met hen mee wil komen. De eerste peuterviering zal zijn op zondagmiddag 1 oktober a.s., om 15.30 uur.

Van 3 december tot 24 december 2017 is er voor de kinderen van de kindernevendienst het adventsproject. Op de eerste drie zondagen is er kindernevendienst tijdens de dienst. Op zondag 24 december is er geen ochtenddienst in de Diaconessenkerk! Of we onze kindernevendienst dan op een andere locatie doen horen de kinderen en hun ouders later.

Er is die dag wel een vesper om 17.00 uur in de Diaconessenkerk, die (waarschijnlijk) in samenwerking met de jongeren van de jeugdkerk wordt voorbereid.

Ds. Monique Maan

Leiding van de kindernevendienst

Van de diaconie

Koken in Kruispunt - woensdag 20 september

Joris zit meestal stil in een hoekje en wil het liefst met rust gelaten worden. Af en toe geeft hij antwoord aan de stemmen die hij in zijn hoofd hoort. Onze stemmen lijkt hij soms niet eens te horen. Maar als iemand hem verleidt om een potje Rummikub mee te spelen, blijkt hij daar verrassend goed in te zijn en zomaar ineens, vanuit het niets, begint hij over zijn leven te vertellen en haalt hij foto's van zijn kinderen uit zijn zak, die hij laat zien. "Bedankt voor de gezelligheid", zegt hij als hij weggaat. Een klein wondertje: er was even contact.

Bijzonder om te mogen werken voor het Kruispunt, een opvangplaats voor dak- en thuislozen in Arnhem.

Drie keer per jaar koken we een warme maaltijd voor hen. We koken dan vaak voor ruim 40 mensen. Leuk om te doen.

Als je mee wilt helpen: je kunt je nog bij mij opgeven. De eerstvolgende keer is woensdag 20 september om 16:00, tot 18:00, of een half uurtje langer als je gezellig wilt mee-eten!

Opgeven kan bij mij:

Jan Kuiper, jmkuiper.nl@gmail.com, 06-28024468

Collecten

- 3 september

De eerste collecte is voor een door de wijk te bepalen diaconaal doel. De diaconie heeft gekozen voor de Stichting Afrika bisa. Verderop in de maandbrief leest u hier meer over.

De tweede collecte is bestemd voor het plaatselijk kerkenwerk

De derde collecte is bestemd voor het onderhoud van de kerkgebouwen

- 10 september

De eerste collecte is voor een diaconaal doel: noodhulp aan slachtoffers overstromingen in Nepal en Bangladesh. Meer hierover verderop in de maandbrief.

Vandaag collecteren we voor JOP, Jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk. Met uw bijdrage aan deze collecte kan de ontmoeting tussen generaties in de kerk gestimuleerd worden. In het dagelijkse leven komen jonge en oudere mensen elkaar nog regelmatig tegen en vinden er leuke en interessante ontmoetingen plaats. Help JOP zoveel mogelijk protestantse kerken te helpen dit daadwerkelijk te realiseren!

De derde collecte is bestemd voor het onderhoud van de kerkgebouwen

- 17 september

De eerste collecte is voor een diaconaal doel.

U gelooft toch ook in een betere wereld, waar vrede heerst? Op deze zondag vragen we aandacht voor organisaties die zich met steun van de Protestantse Kerk onvermoeibaar inzetten voor de vrede, zowel in Nederland als in het buitenland. Geef aan de collecte en help vrede mogelijk maken!

De derde collecte is bestemd voor het onderhoud van de kerkgebouwen

- 24 september

De eerste collecte is bestemd voor het diaconale werk. De wijkteams van de gemeente Arnhem doen steeds vaker een beroep op de diaconie. Vaak gaat het om een verzoek om bij te dragen in het levensonderhoud van een familie die soms al jarenlang onder het bestaansminimum leeft. Het gezin ontvangt een voedselpakket van de voedselbank maar dat is niet altijd voldoende. Met een paar weken leefgeld van de diaconie kan zo'n gezin weer verder. Uw bijdrage aan de eerste collecte maakt dit werk mogelijk.

De tweede collecte is bestemd voor het plaatselijk kerkenwerk

De derde collecte is bestemd voor het onderhoud van de kerkgebouwen

Collecte op 3 september

Op 3 september zal er een collecte zijn tijdens de dienst in de Diaconessenkerk voor een bijzonder project: het (mede) mogelijk maken van de aanleg van een noodstroomvoorziening door middel van zonnepanelen op het dak van de operatiekamer van het ziekenhuis St. Theresa's Mission Hospital in Ibenga in Zambia.

Onze zoon Anton en zijn vrouw Daphne werken daar sinds vorig jaar september. Daphne is tropenarts en zij houdt zich naast de algemene patiëntenzorg en het uitvoeren van (soms ingewikkelde) operaties vooral bezig met de zorg voor zwangere vrouwen en jonge kinderen. Anton is biochemicus en werkt hard aan het verbeteren van de laboratoria in het gehele district. Diagnostische laboratoria zijn in Afrika erg verwaarloosd: de meeste zien er nog uit als twintig jaar geleden...

Het ziekenhuis is afhankelijk van de lokale doch onbetrouwbare stroomvoorziening. Voor noodgevallen was een diesel generator aanwezig die jarenlang trouwe dienst heeft bewezen, maar onlangs onherstelbaar kapot is gegaan. Als de stroom uitvalt (dat gebeurt meestal onverwachts) kunnen er geen (spoed)operaties meer worden gedaan, met soms fatale gevolgen! Het is daarom dat op de operatiekamer een noodstroomvoorziening door middel van zonnepanelen zal worden aangelegd. De financiën om dit te kunnen bekostigen ontbreken echter. Het is hiervoor dat de collecte zal plaatsvinden.



St. Theresa's Mission Hospital wordt ondersteund door de Nederlandse Stichting Afrikabisa. Deze Stichting heeft de ANBI-status, waardoor giften fiscaal aftrekbaar zijn. Mocht u niet in de gelegenheid zijn (geweest) om tijdens de dienst een bijdrage te geven en/of u wilt toch nog een bijdrage geven, dan kan dat door overmaking van uw gift naar de

bankrekening van deze Stichting. Het bankrekeningnummer is: NL63 ABNA 0537 3009 53, ten name van Stichting Afrikabisa te Den Haag. Verdere informatie over de Stichting kunt u vinden op de website van de Stichting: <https://sites.google.com/site/stichtingafrikabisa/stichting>. In het geval het totaal van de ontvangen bedragen het voor de noodstroomvoorziening benodigde bedrag overstijgt dan zal het meerdere worden aangewend om de verschillende back-up systemen in het ziekenhuis zo veel als mogelijk te vervangen. Dit is namelijk eveneens hoognodig!

Namens Daphne en Anton danken wij u alvast hartelijk voor uw bijdrage!

Gerda & Theo Bussink

Collecte 10 september

De eerste collecte op 10 september is een noodhulpcollecte voor slachtoffers van de overstromingen in Nepal en Bangladesh. We sluiten ons aan bij de actie van Kerk in Actie. Zeker 600 mensen zijn omgekomen bij de overstromingen in Nepal en Bangladesh door verdrinking, beten van waterslangen, ingestorte huizen en modderstromen. In totaal zijn ruim 16 miljoen mensen in de regio getroffen en is er meer dan 510.400 hectare bebouwde grond vernietigd.

Volgens lokale autoriteiten is dit de grootste overstroming sinds 1988. De situatie is zo ernstig dat de watersnood tot de heftigste humanitaire crisis in tientallen jaren kan uitgroeien. De overstromingen zorgen voor een wanhopige situatie. Er is onvoldoende toegang tot voedsel, veilig onderdak, veilig drinkwater, sanitaire voorzieningen, levensonderhoud en adequate voeding. En voorlopig stopt het nog niet met regenen.

Naast deze collecte is er ook de mogelijkheid om geld op het rekeningnummer van de diaconie te storten. Dit nummer luidt: NL33FVLB 0635 8006 67 t.n.v. College van Diakenen Arnhem met vermelding van noodhulp Nepal en Bangladesh.

Het College van Diakenen ondersteunt deze actie van harte. De opbrengst van deze collecte en giften wordt verdubbeld door het College van Diakenen.

Rugzakjes voor de zomer

In december 2016 heeft de diaconie de actie 'rugzakjes' georganiseerd. Deze zomer hebben we de actie herhaald. We



hebben het wijkteam Noord-West om adressen gevraagd van gezinnen met kinderen die niet op vakantie kunnen gaan vanwege hun financiële situatie.



Er waren meer kinderen dan we in eerste instantie dachten. Omdat het gebied een overlap heeft met Schaarsbergen hebben we de diaconie van de kerk in Schaarsbergen gevraagd of ze met ons mee willen doen. Gelukkig is dit positief ontvangen en

nemen zij de financiële verantwoording voor 17 van de tasjes. Er zijn 47 tasjes gevuld. We hebben ons best gedaan om presentjes te kopen, passend bij de leeftijd. Er zijn ballen, stoepkrijt, jeu de boules, en nog andere speeltjes voor buiten ingekocht. Aan strip- en vakantieboeken hebben we ook gedacht. Heel leuk en fijn was ook de medewerking van Dhr. Rolls Ratelband van de HapHoek (In het centrum van de stad); hij doneerde voor alle 47 kinderen een knipkaart voor vijf keer een ijsje. Fantastisch!



Zwembad Klarenbeek deed ook een leuk voorstel; we kregen een dagkaart voor het zwembad voor minder dan de helft van de prijs. De tasjes zijn op 11 juli afgegeven bij het wijkteam, zij zorgden voor de verspreiding. We hebben ook al een reactie van het wijkteam gekregen. De tasjes zijn met groot enthousiasme ontvangen. Het was leuk en bijzonder om de verraste en blijde gezichten te zien.

Soep koken voor De Duif



De Diaconessenkerk zorgt voor de tweede zomer voor soep voor de daklozen die in De Duif overnachten. De Baptistenkerk zorgt dat er 5 emmers in de week zijn en de Diaconessenkerk zorgt voor 2 emmers (2x 5 liter) soep in de week. In de winter wordt deze service door de Koepelkerk gedaan.



Al meerdere gemeenteleden hebben hun best gedaan om een lekkere pan (of twee pannen) soep te koken. Daarnaast ontstond het idee om in de Bakermat met een groepje soep te koken. En dat hebben we op 3 augustus gedaan.



De voordelen zijn: inkoop in een keer, grote pannen, veel snijders en soepballetjes draaiers en natuurlijk de gezelligheid met elkaar! Op de foto's ziet u het resultaat; 7 emmers soep!

Voedselbank

Afgelopen zomermaanden is de inzameling doorgedaan van allerlei pasta en rijst e.d. De kist wordt geleegd en weggebracht voor de startzondag 17 september. U kunt dus tot en met 10 september nog producten meebrengen.



Daarna starten we met het inzamelen van koffie, thee, koffiemelk en suiker; deze actie loopt tot eind oktober.

De diaconie is blij met uw inzet en medewerking!

Verantwoording gift

Middels één van onze wijkdiakenen is er bij het brengen van de "zondagse bloemengroet" aan mevrouw B. een gift van 50 euro ontvangen. Hartelijk dank daarvoor.

De diakenen zullen hier een goede bestemming aan geven.

Martin Korenhof, financieel administrateur.

Bazaar en boekenmarkt (1 november 2017 vanaf 10.00 uur)

Na de vakantieperiode hebben de leden van de Bazaar en Boekenmarkt weer veel energie om vanaf maandag 4 september de goederen te gaan sorteren.

De "sorteerdames" Jenny, Gerrie, Wilna en Elly staan op scherp om alle goederen, die gebracht worden op de juiste plaatsen op te slaan.

De cie boekenmarkt is volop aan het innemen en sorteren van de ingeleverde boeken en treft de voorbereidingen voor woensdag 1 nov. (Bazaar en Boekenmarkt) en zaterdag 4 nov.(extra boeken verkoopdag).

Het volgende inlevermoment om goederen bij de kerk af te geven is maandagmorgen 2 oktober tussen 10.00 en 12.00. (Boeken inleveren bij de Bakermat aan de Van Nispenstraat).

Wij hopen veel boeken of andere artikelen van goede kwaliteit te ontvangen, waarmee wij op 1 november de opbrengst van de Bazaar onder de Goede Doelen kunnen verdelen.

De helft van de opbrengst is voor kerkelijke doeleinden, zoals verbetering van het wijkcentrum De Bakermat, ondersteuning van het wijkwerk e.d. De andere helft is voor algemene Goede Doelen 2017.

De Goede Doelen voor 2017 zijn:

- **Food for All** – voedselprogramma in Ethiopië. Volgende maandbrief uitleg door de Diaconie.
- **Het Schild in Wolfheze** – Centrum voor blinden en slechtzienden
- **Wensambulance** – Brengt ernstig zieke mensen nog een keer naar hun favoriete plek.
- **Lokale organisaties** – Kunnen een kleine donatie tegemoet zien, b.v. Kerk en Wijk

Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met Henk Sijbrandij 06 44266859 / sijbrandijhf@gmail.com

ZWO Diaconale Werkgroep

Stand van zaken: terug-en vooruitblik....

Op 25 juni jl. kwam er een eind aan het diaconale project 2017 "Betere voedselvoorziening in afgelegen bergdorpen in Nepal".

Het was een feestelijk einde: er stonden tafels klaar, voorzien van cake, koek en taart in allerlei smaken en kleuren, heerlijk bij de zondagse koffie.

Deze laatste actie leverde €143 op, geweldig!

Al met al is het totale bedrag voor dit project, verzameld gedurende 4 effectieve maanden -ook door Jeugdkerk en Kindernevendienst- €1500.

We zijn heel blij met dit prachtige resultaat, het komt ten goede aan onze verre naasten.

Alle gevers héél hartelijk dank!

Intern hebben wij afscheid genomen van onze zeer gewaardeerde en kundige collega Ineke Balk. Vier jaar lang heeft zij haar tijd en energie gegeven aan ZWO-zaken. Dankjewel, Ineke, voor je inzet en collegialiteit!

We kijken ook vooruit....

Als wij op 17 september gaan starten met alle kerkelijke activiteiten in seizoen 2017-2018 dan kunt u, te midden van al het andere aanbod op die zondag, onze presentaties komen bekijken.

Die gaan over het nieuwe diaconale project. Laat u informeren, zodat u een keuze kunt maken. Want dat is wat wij vragen: kom kiezen en stemmen, van harte uitgenodigd en welkom!

Breng uw stem uit op een van de 3 projecten van Kerk in Actie:

- MOLDAVIË, aandacht en zorg voor kinderen

In dit armste land van Europa worden veel kinderen aan hun lot overgelaten. Hun ouders zijn vertrokken naar het buitenland om geld te verdienen of hebben troost gezocht in alcohol.....

- NEDERLAND, hulp aan vrouwen in de prostitutie

Leven in de prostitutie en er vervolgens uitstappen is niet zo simpel als je denkt.

Het Scharlaken Koord is een christelijke organisatie die zich bezig houdt met de verschillende aspecten van hulpverlening....

- COLOMBIA, geloven in verzoening

In Colombia hebben veel mensen dagelijks te maken met angst en onrecht.

De Mennonietenkerk in Colombia heeft daarom dit project opgezet. Inge Landman is als theoloog door Kerk in Actie uitgezonden om hieraan leiding te geven.

Ook in de 3 andere wijkgemeentes van PGA Noord wordt op hun startzondag gekozen voor een van deze projecten.

Na het duidelijk worden van de stemverhoudingen zal één project leidend worden voor seizoen 2017-2018. Wij zullen u dat zo spoedig mogelijk meedelen.

Vanaf die tijd wordt het project zichtbaar en tastbaar door middel van diverse activiteiten, zowel in de Diaconessenkerk als in de Siongemeenschap, de Opstandings- en Bethlehemkerk. We willen zoveel als kan *samen onze schouders zetten onder het nieuwe project*.

Onze vaste ZWO-activiteit is de verkoop van Wereld Winkel-producten.

Er is 4 keer per jaar een tafel ingericht waar u terecht kunt voor mooie dingen en lekkere koffie, thee, chocola, rijst, wijn en nog veel meer.

Er wordt wel eens gevraagd naar stroopwafels, maar die levert de WW niet meer.

Alle producten zijn fairtrade, vaak handgemaakt en altijd van hoge kwaliteit.

In 2017 zal de Wereld Winkel tafel gereed staan op 1 oktober en 5 november en daarna nog 2 keer in 2018. Welkom! Wij ontmoeten u graag!

Ontvang een hartelijke groet van ons als ZWO-leden

Janneke Ruinemans, Josée Westrik en Janneke Schaafsma

Siongemeenschap

In memoriam

Zondag 20 augustus overleed op de leeftijd van 79 jaar, de heer Robert (Rob) Gieling. In het dagelijkse leven werkte hij als kok in hotels, het laatste bij Postiljon Motel Arnhem. Hij, zijn vrouw en hun dochter Miranda kwamen in de jaren negentig naar de Sionkerk en ze waren door de prediking en door de mensen van de kerk daar zo thuis, dat ze gedrieën besloten belijdenis te doen. Voor Rob was het geloof een rijkdom en een zekerheid, die hem nooit heeft verlaten. Zelfs niet toen twee jaar geleden zijn vrouw overleed. Ook vreesde hij niet om dood te gaan; hij verlangde ernaar om bij God en zijn Anna te zijn. Bij de uitvaart op Moscowa, 25 augustus, werd stilgestaan bij de woorden van psalm 23: "...mij ontbreekt niets." De Heere, Die nooit loslaat het werk dat zijn hand ooit begon, zij Miranda en Herman nabij met Zijn liefdevolle troost.

Startzondag 10 september 2017

De organisatie van de Startzondag van de Siongemeenschap is al helemaal klaar voor de start van het nieuwe kerkelijk seizoen. De diverse activiteiten en kringen van de Siongemeenschap gaan in september weer van start en dat vieren we met een feestelijke dienst op zondag 10 september, aanvang 10.30 uur, in het KKC van Het Dorp. De dienst wordt geleid door ds. Ad Poley en Philip Greep bespeelt het orgel.

Na afloop van de dienst is er volop gelegenheid tot een ongedwongen samenzijn. Wij zorgen ervoor dat niemand tijdens dit samenzijn wat tekort komt en dat geldt zowel voor de koffie en thee met wat lekkers, als voor de direct aansluitende lunch. Voor deze lunch kunt u zich nog tot en met dinsdag 5 september aanmelden bij Alie Schregardus (026-4456480) of Philip Greep (06-51239530 of via de mail: siongemeenschap@yahoo.com).

Afscheid ds. Ad Poley

Op 24 september 2017 neemt ds. Ad Poley afscheid als predikant van de Protestantse wijkgemeente Arnhem-Zuid. Deze afscheidsdienst vindt plaats in De Kandelaar, Den Haagweg 1 in Arnhem-Zuid. Gelet op de band die hij had en heeft met onze Siongemeenschap (voorheen de wijkgemeente Sionkerk), heeft hij aangegeven er prijs op te stellen in een aparte dienst in het KKC van Het Dorp van onze gemeenschap afscheid te willen nemen. Dat afscheid vindt plaats in een feestelijke afscheidsdienst op zondag 1 oktober 2017, aanvang 10.30 uur (mogelijk wordt dit aanvangstijdstip vervroegd naar 10.00 uur. Dit zal op de website van de Siongemeenschap en tijdens de kerkdiensten tijdig bekend worden gemaakt). In deze dienst zal ook het Heilig Avondmaal worden gevierd en de dienst wordt, naast het orgel, muzikaal opgeluisterd door onze 'vaste' trompettisten Bartjan en Els. U bent van harte uitgenodigd om deze dienst bij te wonen.

Gebedskring

De maandelijkse gebedskring vindt plaats op woensdag 6 september 2017 bij Hennie en George Bruno, Kustvaart 235 in Arnhem; dit is in de wijk Schuytgraaf. Aanvangstijdstip van de bijeenkomst is 19.30 uur. Het programma voor deze kringavond ziet er als volgt uit:

- Inleiding en gebed;
- Bespreking gebedspunten;
- Kringgebed;
- Afsluiting met het gezamenlijk bidden van het Onze Vader.

Voor informatie, gebeds- en dankpunten: de heer C.W. Schröder, coördinator maandelijkse gebedskring van de Siongemeenschap & De Rank, Frombergstraat 15, 6814 EA Arnhem. Tel. 026-4431698 of wimschroder@hetnet.nl

Bijbelkring

De startbijeenkomst van de Bijbelkring vindt plaats woensdag 6 september en de eerste reguliere bijeenkomst op woensdag 20 september 2017. De bijeenkomsten worden gehouden in de Sionkerk (Callunastraat 6 in Arnhem). Aanvangstijdstip is 14.30 uur en de bijeenkomsten duren tot ongeveer 17.00 uur.

De leiding van deze kring is in handen van Theo van Loenen. Nadere informatie bij Theo van Loenen (026-3210143)

Ontmoetingsmorgen KKC Het Dorp

De eerste ontmoetingsmorgen van het nieuwe seizoen vindt plaats op de woensdagmorgen 20 september 2017. De ontmoetingsmorgen wordt gehouden in het Kerkelijk Cultureel Centrum (KKC) van Het Dorp in Arnhem. Aanvangstijdstip is 10.15 uur en de bijeenkomst duurt tot aan het middaguur. De bijeenkomsten worden begeleid door ds. Monique Maan, Hans Meijer en Alie Schregardus. Tijdens deze bijeenkomst vindt gesprek en discussie plaats over een nader te bepalen onderwerp. U bent van harte welkom!

Met vriendelijke groet vanuit de Siongemeenschap,
Philip Greep

Uit de wijk

Themaachtenden

Dinsdag 12 september, Transitie naar een duurzame samenleving

Is onze huidige wijze van leven vol te houden?? Als je de kranten zo leest mag het duidelijk zijn dat er grote veranderingen nodig zijn om onze huidige welvaart en welzijn te continueren. Om moedeloos van te worden.

Maar dit is helemaal niet nodig. Het goede nieuws is namelijk dat de technieken er al zijn of snel zullen komen om deze problemen op te lossen.

De uitdaging ligt hem in een snelle en goede transitie.

Bert Lagerweij is o.a. regiospinner van Urgenda. In die hoedanigheid heeft hij zich o.a. verdiept in de urgentie en complexiteit van deze transitie. Hij zal u hierin meenemen en met u hierover in discussie gaan. Ook zal worden bekeken wat u zelf kunt doen om ons door de transitie heen te helpen.

Nieuw initiatief Buurt en Kerk: eens per maand gezamenlijk eten op vrijdag!!!!

De wijkverenigingen van de Penseelstreek en de Burgemeesterswijk hebben samen met de Diaconessenkerk de handen in één geslagen om het onderlinge contact in de wijk te bevorderen. De kerk heeft haar ruimte ter beschikking gesteld en de wijkverenigingen een eenmalige financiële bijdrage om het mogelijk te maken eens per maand een borrel met buffet te organiseren voor wijkbewoners.

Iedere tweede vrijdag van de maand kunt u zich opgeven voor een diner in wijkcentrum de Bakermat bestaande uit een aperitief, lopend buffet van drie gangen met wijn of frisdrank en koffie als afsluiting. Kosten: €10. Met vegetariërs en eventuele andere dieetwensen kan rekening worden gehouden. We hebben gekozen voor een lopend buffet om zo ieder de gelegenheid te geven op een ontspannen manier met elkaar in gesprek te gaan en nieuwe mensen te ontmoeten.

Het betreft de data: 8 september, 13 oktober, 10 november, 8 december. Bij succes worden de maaltijden in 2018 gecontinueerd.

Inloop voor het aperitief 17.30 uur, de afsluiting zal ongeveer 20.30 uur zijn.

De minimale deelname is 10 en de maximale deelname 30 personen.

Wij hopen op veel enthousiaste aanmeldingen.

Opgave t/m de woensdag voorafgaand aan de betreffende vrijdag bij:

Martin de Jong tel. 06 49840712 en e-mail: jm.dejong@kpnplanet.nl

Lidy Boessenkool: tel. 4421739 en e-mail: lboessenkool@upcmail.nl

Cathy Baart de la Faille: tel. 06 25428594 en e-mail: cathy@baartdelafaille.nl

Uit de stad

Mensen hebben mensen nodig

Bent u op zoek naar vrijwilligerswerk waarbij u flexibel bent en iets voor een ander kunt betekenen? Buurtmaatjesproject St Marten/ Klarendal/ Spoorhoek, een vernieuwde samenwerking tussen Eusebiusparochie en Protestantse Gemeente Arnhem (PGA), brengt u in contact met mensen, die een beetje hulp en aandacht kunnen gebruiken. Hoe u die hulp invult, hoe vaak u contact hebt en hoe lang u buurtmaatje bent, gaat in overleg.

Vrijwilliger gezocht

Een vrouw van 73 jaar, die vanwege psychiatrische beperking structuur nodig heeft, zoekt wekelijks nog voor de zaterdag- of zondagmiddag een (bij voorkeur) vrouwelijk maatje.

Het helpt haar om het weekend daarmee meer gezelligheid en meer structuur te geven.

Hobbies van mevrouw: samen thee of koffie drinken, wandelen, schilderen, yoga

Meer informatie:

Carla Kool (coördinator)

Werkdagen maandag en donderdag

T.: 06-19418829

c.kool@eusebiusparochie.nl

Maarten Luther vanuit Joods perspectief

Dit jaar vieren we groots de hervorming die met Luther in gang is gezet. Zoals bekend heeft Luther felle anti-Joodse uitlatingen gedaan, waarbij niets te vieren overblijft. Is daarmee echter alles gezegd? Op deze avond zoeken we dit keer niet naar het openlijke of verborgen antisemitisme van Luther, maar proberen we ons veeleer voor te stellen hoe 'blasfemisch' de reformatorische uitspraken van Luther in Joodse oren moeten klinken, als zijnde in strijd met het Bijbelse en/of Joodse geloof zelf. En waar staan wij eigenlijk, protestantse christenen die wij zijn of heten? Met welke oren luisteren wij inmiddels naar de Schriften? We zullen enkele kernachtige passages uit Luthers werk over de 'rechtvaardiging van de goddeloze' vergelijken met o.a. een Joodse overdenking van René Süß.

Kerk en Israël Arnhem wil hier aandacht aan schenken met als spreker Dr. Wessel ten Boom en wel op donderdag 5 oktober a.s. om 19.30 uur in de Bethlehemkerk Arnhem.

Diaconessenkerk

www.diaconessenkerk.nl

Ds. M. Maan telefoon 026 – 3891962, m.maan@live.nl

Maandag van 9.30 – 11.00 in de predikantenkamer

Werkdagen : maandag, dinsdagavond, woensdag, donderdag

scriba: Hilda van Vliet

postadres: G.A. van Nispenstraat 139, 6814 JA Arnhem

scriba@diaconessenkerk.nl

Activiteitenfonds: NL49INGB0007416728 Diaconessenkerk te Arnhem

Diaconie: NL07 FVLB 0635807343 PGA Diaconie , Diaconessenkerk te Arnhem

B.g.g. kerkelijk bureau. telefoon 026 – 4429876

Siongemeenschap (onderdeel van de Diaconessenkerk Arnhem)

Kerkgebouw: Dorpsbrink 7 in Het Dorp te Arnhem

Predikant: ds. Monique Maan, tel.nr. 026 - 389 19 62 (m.maan@live.nl).

Bij haar afwezigheid kunt u contact opnemen met Alie Schregardus, tel.nr. 026 - 445 64 80

Secretariaat Siongemeenschap: p/a Sophiastraat 21, 6812 CA Arnhem

E-mail: siongemeenschap@yahoo.com

Website: <http://siongemeenschap.webs.com>

Wijkkas: NL33 INGB 0000925000 tnv Siongemeenschap

Redactie: Philip Greep