

# Maandbrief Diaconessenkerk & Siongemeenschap Oktober 2017

Protestantse Kerk



## Bij de erediensten

Diaconessenkerk	Siongemeenschap
01-10 pastor Anita Coenraads en ds. Monique Maan oecumenische viering  Peuterviering 15.30 uur	01-10 ds. A.C. Poley (Leusden) HA en afscheid Aanvang: 10 uur
08-10 ds. Cor Flobbe	08-10 ds. C.M.A. van Ekris (Zeist)
15-10 Dienst in Eusebiuskerk Aanvang: 10.15 uur	15-10 ds. P.F. Boomsma (Westervoort)
22-10 ds. Sietse Visser	22-10 ds. K. Dijk (Duiven)
29-10 ds. Edward Postma Cantatedienst	29-10 ds. L. Engelfriet (Bennekom)
05-11 ds. Monique Maan	05-11 dr. J.G. te Lindert (Westendorp) Dankdag voor gewas en arbeid
Iedere zondag is er crèche voor de allerjongsten.	Aanvang dienst: 10.30 uur

## Autorijdienst Diaconessenkerk

### Alteveer/Cranevelt

01-10	Henny Kromhout	4422983
08-10	Jenny Meijer	4434925
15-10	Henk Hulstein	3513197
22-10	Peter Hekkers	06 12771267
29-10	Gerie Mons	06-55194533
05-11	Henny Kromhout	4422983

### Burgemeesterswijk/ Hoogkamp

01-10	Jans Askes	3515893
08-10	Jaap Clifford	4439160
15-10	Wim van Vliet	06-54255945
22-10	Jaap Clifford	4439160
29-10	Jan Siert Wiersema	4420720
05-11	Jan Siert Wiersema	4420720

## Van de redactie

De volgende maandbrief voor oktober verschijnt op zondag 5 november. Kopij hiervoor kunt u aanleveren vóór woensdag 1 november via [maandbrief@diaconessenkerk.nl](mailto:maandbrief@diaconessenkerk.nl)

De maandbrief verschijnt ook digitaal. Wilt u de maandbrief voortaan digitaal (en op zaterdag!) ontvangen, meldt u dan aan via [maandbrief@diaconessenkerk.nl](mailto:maandbrief@diaconessenkerk.nl)

## **Wij gedenken**

Christinus Clazinus Adrianus (Chris) van der Wilde, overleden op 5 september 2017 op de leeftijd van 87 jaar. Hij woonde samen met zijn vrouw Jeane op Lovinklaan 91.

Chris was een markant mens. Opgegroeid als gereformeerde jongen had hij als kind van zijn generatie afscheid genomen van het vaste geloof van vroeger. Er was gaandeweg ruimte gekomen voor ruimte, vragen, twijfel en verwondering. De kern van het geloof kwam voor Chris samen in psalm 8: de mens als bijna goddelijk, maar ook zo klein en nietig. En: geschapen met een grote verantwoordelijkheid: kiezen we het goede of het kwade? Willen we met God meewerken in deze wereld of werken we Hem tegen?

Dit soort vragen hielden Chris bezig, en hij genoot ervan om ze met anderen te bespreken, b.v. in de woensdagochtend-gesprekskring, waar hij jarenlang lid van is geweest en waar zijn inbreng erg gemist zal worden.

In de dankdienst voor zijn leven, op 11 september in de Diaconessenkerk, hebben we deze psalm dan ook gelezen en overdacht, met daar bij liederen en muziek die Chris dierbaar waren. Chris is daarna begraven op Heidepol.

We gedenken Chris van der Wilde en wensen Jeane, Alexis, Xandra en Arnold, en de kleinkinderen van harte de steun van God en mensen toe.

## **Over de komende diensten**

- 8 oktober: op deze zondag is onze voorganger ds. Cor Flobbe. Hij was tot 1 oktober werkzaam als predikant in Zetten, en is dus op zijn eerste zondag als emeritus-predikant te gast bij ons.
- 15 oktober: op deze zondag is onze jaarlijkse dienst in de Eusebiuskerk. Dat betekent dat de Diaconessenkerk gesloten is. In de dienst in de Eusebiuskerk zullen ds. Roel Knijff en ds. Johan van Holten als interimpredikanten aan de wijkgemeente Arnhem-Noord verbonden worden. Een feestelijk moment dus voor onze wijkgemeente! Het Kwartet van de Opstandingskerk zal meewerken aan deze dienst. Let op: de dienst in de Eusebiuskerk begint om **10.15 uur!**
- 22 oktober: voorganger is vandaag ds. Sietse Visser. Hij is gevangenispredikant in Arnhem en al eerder te gast geweest bij ons.
- 29 oktober: op deze zondag is er een cantatedienst, in samenwerking met de Evangelisch Lutherse Gemeente. Deze gemeente kerkt sinds kort in het gebouw van de Oud-Katholieke kerk, maar dat gebouw is te klein voor de (drukbezochte) cantatediensten waarmee de Lutherse Gemeente een traditie heeft. Daarom dit keer dus de cantatedienst in onze Diaconessenkerk. De cantate van deze zondag is cantate 80, 'Ein feste Burg ist unser Gott'. Voorganger is ds. Edward Postma.
- 5 november: een dienst voor kleine en grote mensen met Avondmaalsviering en aandacht voor diaconaat. Verderop leest u er meer over.

## **Afscheid ds Ad Poley**

Op zondag 24 september heeft ds. Ad Poley afscheid genomen in de Kandelaar. De laatste twee jaar was hij werkzaam in de wijkgemeente Arnhem-Zuid. Omdat hij ook altijd met een kleine aanstelling verbonden is gebleven met de Siongemeenschap, is daar ook een afscheidsdienst, op 1 oktober.

We wensen ds. Ad Poley een mooi afscheid en daarna een goede tijd als emerituspredikant.

Dat God hem en zijn gezin met zegen nabij mag zijn.

## **Dienst voor kleine en grote mensen, 5 november**

In de vorige Maandbrief en in 'Op de Hoogte' heeft u kunnen lezen dat de opzet van de kindernevendienst is veranderd. Eén van de veranderingen is dat er met regelmaat een dienst voor kleine en grote mensen zal zijn. Zijn onze meeste diensten vooral op volwassenen gericht, in deze dienst zal er ook ruim aandacht voor de kinderen zijn.

Op zondag 5 november is de eerste dienst voor kleine en grote mensen. Begin november was traditioneel de tijd voor de dankdienst voor gewas en arbeid. In onze gemeente heeft zich dat vertaald in een diaconale dienst op de eerste zondag van november.

Omdat we deze zondag ook samen het Avondmaal vieren, hebben we gekozen voor het verhaal over de vijf broden en twee vissen (Joh. 6: 1-13), een verhaal over delen en omzien naar elkaar. Het is een kind dat de broden en vissen aandraagt – en dat iedereen daarin voorgaat in vertrouwen. Het verhaal

sluit ook mooi aan bij de thema's waar de diaconie zich voor inzet, b.v. het inzamelen van spullen voor de voedselbank.

We zullen het Avondmaal dit keer in een kring vieren, zodat we elkaar ook echt het brood kunnen doorgeven.

Van harte welkom, namens de diaconie en de kindernevendienst!

### **Gemeenteavond voor gemeenteleden Arnhem-Noord**

Donderdag 5 oktober a.s. wordt een gemeenteavond gehouden voor alle gemeenteleden van de wijkgemeente Arnhem-Noord in de Diaconessenkerk (kerkzaal), inloop vanaf 19.30 uur – aanvang 20.00 uur.

Op deze avond komt het volgende aan de orde:

- Informatie over de samenstelling en werkwijze van de wijkgemeente Arnhem-Noord
- Introductie interim predikanten
- Bijpraten stand van zaken rondom Walburgiskerk

Wij hopen u op deze avond te mogen begroeten!

Moderamen wijkgemeente Arnhem-Noord:

Dick Appels, Marijke Gerritsen, Gerda de Kleijn, Nollie Kramer, Monique Maan

### **Weekje vakantie**

Van maandag 16 oktober t/m zondag 22 oktober heeft ds. Monique Maan nog een weekje vakantie. Indien nodig kunt u contact opnemen met de kerkenraad, daar is bekend hoe de vervanging geregeld is.

### **Bijbelgespreksgroep 25 oktober**

Op woensdag 25 oktober komt de bijbelgespreksgroep weer bij elkaar. We beginnen om 10.00 uur en sluiten uiterlijk 11.30 uur af. In de komende weken zal in een aantal diensten stilgestaan worden bij de zgn. werken van barmhartigheid. We lezen en bespreken daarom Matteus 25: 31-46. Van harte welkom!

### **Wandeling Kerk&Buurt**

Op zondag 22 oktober staat een wandeling gepland voor iedereen uit de buurt van de Diaconessenkerk. We starten bij onze buurtbank om 14 uur en willen op landgoed Mariëndaal lopen, al met al zo'n anderhalf uur. Lekker buiten zijn, gekoppeld aan onderlinge ontmoeting, is het doel van deze wandelingen.

De herfstkleuren zullen dan al mooi zijn in het bos, u/jij bent van harte welkom om mee te lopen, wij ontmoeten je graag!

Tot ziens!

Hade, Janneke, Monique, Louis (wandeling@123mail.org)

### **Welkom bij App de Hoogte!**

App de Hoogte is een digitale info-groep, speciaal voor onze wijk. De groep bestaat nu al ruim 1½ jaar en heeft intussen 31 leden. Handig om nieuws en foto's te delen of reclame te maken voor een nieuwe activiteit. Bij deze een uitnodiging voor alle betrokken gemeenteleden met een smartphone die hiervoor interesse hebben. Geef je naam en mobiele telefoonnummer aan mij door en het is geregeld. Het enige wat je verder nodig is Whats-app.

Jan Kuiper, [jmkuiper.nl@gmail.com](mailto:jmkuiper.nl@gmail.com), 06-28024468

### **Nieuw: Flyer Diaconessenkerk en wijkcentrum De Bakermat**

Wat gebeurt er in Diaconessenkerk en wijkcentrum De Bakermat? In het kader van het project Kerk en Buurt is een folder of flyer gemaakt die dat uitlegt aan bezoekers 'van buiten', buurtbewoners en andere niet-gemeenteleden. Zij maken kennis met de vele aspecten van onze wijkgemeente als levendige geloofsgemeenschap, betrokken op elkaar en de omgeving. De ook al door Kerk en Buurt aangehaalde band met de 'burger'gemeente kan hierdoor versterkt worden. Duidelijk is geworden dat het aantrekkelijk is de Diaconessenkerk met zijn Bakermat nog verder als wijkcentrum te ontwikkelen. De gemeente vindt dat niet zomaar, maar is ook bereid geweest mee te investeren in recente aanpassingen in de ruimten die wij te bieden hebben. Dat kan leiden tot meer gebruik en meer

aandacht in de wijk. Projectleider Martin de Jong vatte de houding van Kerk en Buurt eens samen als: ontmoeten in plaats van overtuigen (zijn kerk in Doorwerth heet zelfs 'Ontmoetingskerk'). U begrijpt, we gaan de flyer niet aan ieder wijkgemeentelid uitdelen: voor ons staat er geen nieuws in. Meenemen graag, als u hem dan maar doorgeeft aan mensen die mogelijk betrokken willen raken bij onze activiteiten, of ideeën hebben over iets dat zij 'bij ons' kunnen organiseren. Of vraag om een stapeltje om op uw vereniging, bij uw bakker, of elders in de buurt achter te laten. Martin de Jong, Monique Maan en Erica Bos tekenen voor de inhoud: dank voor het vele werk.

## Van de kerkenraad

### De Koffiehoek

Het moment van ontmoeting tijdens de koffie wordt door veel bezoekers van de Diaconessenkerk zeer gewaardeerd. De plaats waar de koffie geschonken en gedronken werd in de afgelopen jaren was echter niet bepaald ideaal. Er is veel nagedacht in allerlei verbanden over een geschiktere plek. Gezien de monumentale status van ons gebouw is al gauw sprake van aantasting van het monument en dat is niet toegestaan. Gelukkig hebben wij een gemeentelid dat creatief en handvaardig is en daarnaast een uitgebreide bekendheid bezit met mensen en mogelijkheden. Het resultaat hiervan is achter in de kerkzaal te aanschouwen. De laatste zondag van september is dit nieuwe uitgiftepunt reeds ingewijd door de aanwezigen en we hopen dat velen dit voorbeeld zullen volgen in de komende tijd.

Dank aan Eije Faber voor het vele werk door hem verricht. Dank aan de Beheercommissie voor de ondersteuning.

We wensen de koffiezettters en de koffiegebruikers veel genoegen met het wennen aan de nieuwe situatie die een hele vooruitgang betekent voor de gebruikers van ons kerkgebouw!

Map Berkhof

## Agenda

- 1-10 oecumenische viering met pastor Anita Coenraads en ds. Monique Maan  
15.30 uur peuterviering in de kerkzaal
- 2-10 vergadering werkgroep eredienst, 19.30 uur kerkenraadskamer
- 4-10 ambtsdragersbijeenkomst PGA, Bethlehemkerk
- 5-10 gemeente-avond wijkgemeente Arnhem-Noord in de Diaconessenkerk, inloop 19.30 uur, start 20.00 uur
- 8-10 dienst met ds. Cor Flobbe, Zetten
- 11-10 gespreksgroep 'Liberaal Christendom', 10.00 uur kerkenraadskamer
- 12-10 19.00 uur viering Altevelt
- 15-10 dienst in de Eusebiuskerk, 10.15 uur – Diaconessenkerk gesloten
- 16/22-10 vakantie ds. Monique Maan
- 23-10 moderamenvergadering, 9.30 uur Bethlehemkerk
- 24-10 gespreksgroep 'geloofsvragen', 20.00 uur kerkenraadskamer
- 26-10 volwassencatechese, 9.30 uur
- 29-10 cantatedienst met ds. Edward Postma
- 30-10 kerkenraadsvergadering, 19.45 uur Opstandingskerk
- 1-11 Bazar en boekenmarkt Diaconessenkerk
- 5-11 diaconale dienst voor kleine en grote mensen, viering Avondmaal, ds. Monique Maan

### Een sociaal duurzame toekomst voor de kerk

Ze zijn er nog, kerken die, net als in vroeger tijden, midden in de samenleving staan. Let maar eens op bij oude schilderijen: de kerk was vroeger vaak een overdekte markt waar van alles te doen en te bespreken was. De kerk kon het qua 'ontmoetingsvermogen' met gemak opnemen tegen de voedsel- of spullenmarkt of die andere bijpraatgelegenheden, de kroeg.

In de loop der eeuwen vervaagde die ontmoetingsfunctie van de kerk. Dat had te maken met de eigen groeiende verdeeldheid waardoor je er alleen nog 'eigen mensen' kon tegenkomen. En met specialisatie en secularisatie waardoor functies uit elkaar groeiden en specialiseerden en mensen weldra



genoeg hadden aan markt, kroeg en nieuwe culturele ontmoetingsgelegenheden. Vandaag de dag ontmoeten (?) we elkaar zelfs via de kabel of de ether – virtueel zo gezegd.

Toch proberen kerken hier en daar met succes hun functie in de ruimere samenleving terug te veroveren. Met inlooptmogelijkheden als koffieochtenden en maaltijdgroepen. Met lezingen en gesprekken, muziek, theater en andere beeldende en speelse vormen van ontmoeting. Met ruimte bieden voor een bazar, voor yogalessen of een repaircafé, voor distributie van voedselpakketten of groene groente. Soms is er een speciale werkgroep: 'Kerk en buurt'...

'Mensen hebben behoefte aan bed, bad, brood en betrokkenheid', zei een deelnemer aan het gesprek dat we op Startzondag over die ontmoetingsfunctie voerden. 'Het liefst zou ik willen dat ik bij de kerk in mijn wijk alle dagen kan binnenlopen, en dat er dan iemand is', gaf een ander aan. Soms zijn er in een dorp of stadswijk nog maar bitter weinig locaties over waar ontmoeting en betrokkenheid geoefend en gekoesterd kunnen worden. Dat biedt perspectief voor een kerk die om zich heen kijkt. De lokale kerk, met haar mensen en haar gebouwen, moet op veel plaatsen inleveren op het terrein van haar primaire functies, die van vieren, leren en dienen. Om die niet helemaal te hoeven opgeven zijn meer aandacht en ruimte nodig voor de functie van ontmoetingsplaats in de buurt. Dat geldt zeker voor een Groene Kerk; die kan op zo'n manier invulling geven aan het sociale, menselijke aspect van duurzaamheid (People, in de bekende drieslag Planet, Profit, People).

Let maar eens op: voor de toekomst van de kerk is sociale duurzaamheid een onmisbare factor!

Kees Tinga, werkgroep Groene Diaconessenkerk, met dank aan de deelnemers aan het gesprek over sociale duurzaamheid tijdens de Startzondag, op 17 september j.l.

## Van de jeugd

### Peuterviering 1 oktober



Op zondag 1 oktober, 15.30 uur, is er weer een peuterviering in de kerk en we hopen dat jij komt! En natuurlijk mogen anderen (je vader en moeder, opa en oma, broertjes en zusjes, vriendjes en vriendinnetjes) met je meekomen.

Hoe meer, hoe gezelliger!

Het thema is dit keer 'Gevonden!'

We horen een bijbelverhaal, over een mevrouw die iets kwijt is, en gaan zelf ook op zoek in de kerk.... We zingen liedjes, maken een knutsel en natuurlijk is er iets te drinken met iets lekkers erbij. Tot ziens!

Ilja Hup en ds. Monique Maan

### Crèche

Voor ons als jonge ouders met kinderen van 2 en 4 jaar (Quirijn en Leonore) is het heel fijn om je kinderen af en toe te kunnen achterlaten bij de crèche om dan zelf naar de dienst te gaan.

Ik ben bezig met het opzetten van een appgroep voor de crèche zodat er altijd iemand is om de crèche te verzorgen. De appgroep gebruiken we alleen voor dit doel zodat je niet allemaal onnodige berichten ontvangt.

Misschien willen de wat oudere kinderen die al oppaservaring hebben ook meedoen? Het is maar voor een uurtje en de betreffende ouder(s) kan dan gewoon aan de dienst deelnemen! Ook leuk om alvast wat oppaservaring op te doen!

Interesse? Mail dan je telefoonnummer dan regel ik de rest. Tot snel allemaal.

Groeten,

Sander de Graaff

Tel. 06-2043 4554, [graaffsde@yahoo.com](mailto:graaffsde@yahoo.com)

## Van de diaconie

### Collectedoelen in oktober

1 oktober

- De eerste collecte is voor een diaconaal doel
- De tweede collecte: Vandaag is het Israël-zondag. Op deze dag staan we stil bij onze verbondenheid met het Joodse volk. In deze collecte geven we voor projecten die de relatie met Israël levend houden. In Israël steunen we het werk in Nes Ammim. De christelijke leef- en werkgemeenschap in dit dorp zet zich in om het vertrouwen tussen joden en christenen te vergroten. In het dorp wordt op dit moment een nieuwe wijk gebouwd waar Joodse en Arabische gezinnen samen gaan leven. Een uniek project, dat onze hartelijke steun verdient! In Nederland steunen we met deze collecte het werk van OJEC, een organisatie die ervoor zorgt dat gesprekken tussen joden en christenen in ons eigen land gevoerd worden. Daarom bevelen we deze collecte van harte bij u aan. (Tweede collecte.)
- De derde collecte is bestemd voor het onderhoud van de kerkgebouwen

8 oktober

- De eerste collecte is voor een door de wijken te bepalen diaconaal doel. Het doel is dit keer Nellie Markus. Zij maakt theater met straatkinderen in Mexico. Zie [www.nelliemarkus.nl](http://www.nelliemarkus.nl). Nelly Marcus: Ik geloof in de kracht van theater, dans, muziek en beeldende kunst. Ik weet wat spelen kan betekenen om nare ervaringen een plek te geven, en niet alleen als therapeute, ook zelf heb ik dit ervaren. Voor mij is drama een medium dat kan helen. Voor een ander is dat tekenen of schilderen, voor weer een ander muziek of dans.



Als ik de kinderen in Mexico zie en hoor dan wil ik hen zo graag de kans bieden om via creatieve projecten weer plezier te krijgen in het leven, weer zelfvertrouwen te krijgen, om via kunstzinnige uitingen even alles te vergeten. Ik zie wat er gebeurt met hen als ze bezig zijn. Hun verhalen zijn de motor voor mij om hier in Nederland aan de slag te gaan om onze plannen te verwezenlijken.

Waarom zijn creatieve projecten zo belangrijk?

De kinderen in de familiehuizen hebben vaak al een heftige geschiedenis achter de rug. Zij weten heel jong wat het is om gescheiden te worden van familie. Armoede is een begrip dat zij maar al te goed kennen. Een deel van hen is geconfronteerd met geweld. Andere kinderen hebben bijna geen scholing gehad omdat ze al jong moesten werken. Er zou nog een groot deel van deze pagina gevuld kunnen worden met wat de jongeren hebben meegemaakt. Gebeurtenissen waar tijd, veel tijd, voor nodig is om dat een plek te geven. Voorvallen waar je ook niet zo makkelijk over praat.

Doneren

Wilt u iets bijdragen aan de creatieve projecten dan kunt u een bedrag storten op IBAN: NL60 INGB 00 00 00 1171

Ten name van: WereldOuders te Hilversum Onder vermelding van: "Creatieve Projecten Mexico/NM"

We zijn blij met ieder bedrag: klein, groot of er tussenin.

- De tweede collecte is bestemd voor het plaatselijk kerkenwerk
- De derde collecte is bestemd voor het onderhoud van de kerkgebouwen

15 oktober

- De eerste collecte is voor: Kerkinactie – Werelddiaconaat. Dankzij bijen en zaaigoed werken vrouwen in Zuid-Soedan aan betere levensomstandigheden. Zij moeten met hun gezin

overleven in een vaak uitzichtloze situatie. In Zuid-Soedan woedt een burgeroorlog, bovendien lijden de vrouwen onder discriminatie en armoede. Om hun inkomen te vergroten, volgden de meest kwetsbare vrouwen landbouwtrainingen van de landbouworganisatie ERP, partner van Kerk in Actie. Ook ontvangen ze verbeterd zaaizaad, zodat ze meer gewassen kunnen verbouwen en oogsten. Dit jaar traint ERP bovendien honderd vrouwen in het houden van bijen. De vrouwen krijgen een eigen bijenkorf en leren hoe ze honing kunnen verwerken. De verkoop van de honing betekent een broodnodige aanvulling op hun gezinsinkomen. Doel van het ERP is dat de vrouwen hun armoede met 80 procent kunnen terugdringen. Met deze collecte steunt u het werk van ERP en andere wereld diaconale projecten van Kerk in Actie doorgaan. Van harte aanbevolen!

- De tweede collecte is voor het plaatselijk kerkenwerk
- De derde collecte is bestemd voor het onderhoud van de kerkgebouwen

22 oktober

- De eerste collecte is voor een diaconaal doel.
- Onze jongeren worden benaderd voor het jeugdwerk, catechese of bijeenkomsten over het belijden van je geloof. De tweede collecte is bestemd voor het aanschaffen van materialen voor deze bijeenkomsten .
- De derde collecte is bestemd voor het onderhoud van de kerkgebouwen

29 oktober

- De eerste collecte is voor een diaconaal doel.
- Tweede collecte: Deze dag vieren we Hervormingsdag. Vijf eeuwen geleden stelde Maarten Luther de kerk voor om zich te hervormen en te vernieuwen, door middel van zijn 95 stellingen. In deze collecte staat het vernieuwende werk van het Open Theologisch Seminarie in Pakistan centraal. OTS ontwikkelt materialen voor zondagscholen, godsdienstonderwijs, alpha-cursussen en zelfs voor een doctoraalstudie theologie. Deze materialen worden door zowel protestantse, katholieke als door pinksterkerken en het Leger des Heils gebruikt. Door het gebruik van digitale media kunnen studenten en anderen die belangstelling hebben voor het christendom dit materiaal gebruiken. Zeker voor een land als Pakistan waar Christenen in de minderheid zijn, is het verstrekken van dit materiaal zeer belangrijk. Van harte aanbevolen.
- De derde collecte is bestemd voor het onderhoud van de kerkgebouwen

### **Nieuwe datum**

Op zondag 5 november 2017 organiseert de diaconie in samenwerking met de Stichting La Sonrisa Naranja een Ecuadoraanse maaltijd. Deze zal plaatsvinden in de Fliednerzaal aanvang 17.00 uur Tijdens de maaltijd wordt er een presentatie over de stichting gehouden en kunt u vragen stellen. De ouders van Els van der Linden (nichtje van Leo en José Butter) verzorgen de maaltijd, die uit drie gangen bestaat.

U kunt zich opgeven via de intekenlijst achter in de kerk of via de email:

[Jose.tjassing@gmail.com](mailto:Jose.tjassing@gmail.com)

De Stichting La Sonrisa Naranja is in september 2007 opgericht om het werk van Gonzalo Bonilla en Els van der Linden in Guayaquil Ecuador te ondersteunen. Zowel Gonzalo als Els zijn arts, Gonzalo is afgestudeerd aan de universiteit van Guayaquil en Els is afgestudeerd aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en zij heeft een opleiding gevolgd als tropenarts in Antwerpen.

Met steun van de stichting in Nederland is een medisch centrum in El Barrio Horizontes del Fortin, een achterstandswijk van Guayaquil in Ecuador, gebouwd.

Dit medisch centrum, in enkele jaren, gefaseerd gebouwd, bestaat momenteel uit een wachtkamer, twee spreekkamers, een tandartskamer, een apotheek en een medisch laboratorium.

Doelstelling van de beide artsen is: medische zorg leveren aan mensen die onder normale omstandigheden de gewenste zorg niet kunnen bekostigen. Uitgangspunt hierbij is: Ieder krijgt de benodigde zorg en betaalt wat hij kan bekostigen, dit naar beoordeling van de arts.

Ook voorde kosten van de tandarts en de via de apotheek verstrekte medicijnen wordt hetzelfde principe gehanteerd.

De stichting verzorgt een aantal keren per jaar een gratis medisch consult voor de allerarmsten.

In de vakantieperiode en voor de kerst organiseren ze voor alle kinderen in de wijk een leuk feest met cadeautjes, limonade en iets lekkers.

U kunt ook informatie vinden op internet [www.lasonrisanaranja.nl](http://www.lasonrisanaranja.nl)

### Bazardoelen 2017

Als een van de doelen van de bazaropbrengst is gekozen voor de stichting Food for all.

U kunt hier lezen waar deze stichting voor staat; meer informatie leest u op de website (zie onder dit bericht)



*"Deel je brood met wie honger heeft."*  
Jesaja 58:7

Stichting "Food For All" (FFA) heeft als hoofddoelstelling het bieden van hulp en ondersteuning aan de allerarmsten in Ethiopië.

FFA werkt daartoe in Ethiopië nauw samen met lokale stichtingen en organisaties die dezelfde doelstelling hebben.

De hulp richt zich op meerdere doelgroepen, zoals alleenstaande moeders en hun kinderen, verwaarloosde (wees)kinderen, behoeftige bejaarden.

FFA werkt vanuit een Christelijke levensovertuiging, maar biedt hulp onafhankelijk van de levensovertuiging van de betrokkenen. De geboden hulp via projecten van de lokale organisaties bestaat uit het voorzien in opleidingen, vinden van werk, ondersteunen met dagelijkse zorg (ook medische) en het bieden van onderwijs voor kinderen.

In specifieke situaties wordt ook noodhulp verleend, zoals hulp bij de ramp op zondag 12 maart jl. In Addis Ababa in de wijk Kore, waar FFA met Embracing Hope één van haar projecten heeft, is de vuilnisbelt, die aan de rand van de wijk ligt en waar veel mensen wonen, gaan schuiven en heeft een deel van de wijk overspoeld. Tientallen mensen zijn bedolven onder een dikke stroom vuilnis en modder. De ramp heeft veel slachtoffers geëist.

De Stichting heeft de ANBI status

website: [www.food-for-all.nl](http://www.food-for-all.nl)

IBAN: NL24 INGB 000 431 89 98 t.n.v. St. Food For All

### Uitstapje bloemengroep Diaconessenkerk

Op zaterdag 19 augustus toog de bloemengroep met vrijwilligers van de tuingroep naar het kerkelijk centrum behorend bij de Grote Kerk Elst.

We werden ontvangen door Kees van Es; hij gaf ons een rondleiding in de kerk en daarna in de kerktuin.



Kees heeft zelf het ontwerp gemaakt voor deze prachtige tuin met teksten, en een plek waar stenen liggen van de overledenen van de gemeente. Alles in de tuin heeft een symbolische betekenis. De gebruikte materialen zijn van duurzaam materiaal en het dak heeft zonnepanelen en is beplant met sedum.

Daarna werd de meegebrachte lunch opgegeten en reden we naar de Ooypolder voor ons tweede bezoek.

In tuin "De Villa" was het open tuindag en waren er veel andere bezoekers. Wij gingen met groepjes de prachtige, afwisselende tuin bekijken en dronken als afsluiting thee/koffie op het terras.



Het was leuk dat dit een gezamenlijk uitstapje was van bloemen- en tuingroep. Voor herhaling vatbaar!



## Siongemeenschap

### Terugblik op Startzondag 10 september 2017

"Dialogo en trialogo: als Gij niet met ons meegaat, doe ons van hier niet optrekken!", dat was het thema van de startdienst van de Siongemeenschap voor het seizoen 2017-2018. Dit thema kwam uitgebreid terug in de dienst, o.a. in diverse liederen, in de lezing en natuurlijk ook in de preek van ds. Ad Poley. Het was tevens een vooruitlopen op zijn afscheid van de Protestantse Gemeente Arnhem en natuurlijk ook van onze Siongemeenschap, waar hij jarenlang als wijkpredikant actief is geweest. In de dialoog, die wij regelmatig binnen onze gemeenschap en in ons leven hebben, kwam hij als derde meepraten. Daarmee werd de dialoog een trialogo. Meerwaarde voor ons, maar Ad liet aan duidelijkheid niets te wensen over, dat ook hij die meerwaarde ervoer. Dat hij deel mocht uitmaken van die gesprekken en de vaak persoonlijke zaken die daarin naar voren kwamen. Dankbaarheid dus over en weer! We ervaren onze gemeenschap dan ook als een mooie 'relatie' met elkaar.

Ook kwam in de dienst aan de orde de eigen kracht van mensen, om van de mogelijkheden die God ons geeft wat moois te maken. Dat ging o.a. via het volgende gedicht (onbekend van wie) dat wij in onze dienst als belijdenis hebben gebruikt:

#### EEN BEANTWOORD GEBED

Ik vroeg om kracht  
en God gaf me moeilijkheden om me sterker te maken.  
Ik vroeg om wijsheid  
en God gaf me problemen om me te leren ze op te lossen.  
Ik vroeg om voorspoed  
en God gaf me hersens en spieren om mee te werken.  
Ik vroeg om moed  
en God gaf me angsten om die te overwinnen.  
Ik vroeg om liefde  
en God gaf me mensen met moeilijkheden om te helpen.  
Ik vroeg om gunsten  
en God gaf me kansen.

Ik kreeg niets waar ik om vroeg,  
maar ik kreeg alles wat ik nodig had.

Na de dienst werd die relatie versterkt, getuige de vele gesprekken na afloop van de dienst onder het genot van een kop koffie, thee of fris. De startzondag werd afgesloten met een heerlijke lunch, die in eigen beheer was voorbereid. Een keur aan broodjes, die met allerlei heerlijkheden waren gevuld.

Ik wil allen die aan het welslagen van deze startzondag hebben meegewerkt, met name Joy, Lore en Nancy voor de koffie, catering en afwas, Alie voor haar voorbereidende werkzaamheden, ons kostersdrietal Bertus, Gerjan en Hans voor het werk achter de schermen en Adri voor haar wekelijkse

inbreng op vele terreinen, heel hartelijk danken voor het verrichte werk!! We kunnen gezamenlijk terugkijken op een geslaagde bijeenkomst en ik vond het fijn daar ook deze Startzondag weer actief aan te kunnen bijdragen!!

De kop is eraf. We gaan samen het nieuwe seizoen in met aandacht voor elkaar: houd de dialoog gaande en koester de mogelijke dialoog!!

### **Afscheid ds. Ad Poley**

Op 24 september 2017 heeft ds. Ad Poley afscheid genomen als predikant van de Protestantse wijkgemeente Arnhem-Zuid. Deze afscheidsdienst vond plaats in De Kandelaar 1 in Arnhem-Zuid. Gelet op de band die hij had en heeft met onze Siongemeenschap (voorheen de wijkgemeente Sionkerk), heeft hij aangegeven er prijs op te stellen in een aparte dienst in het KKC van Het Dorp van onze gemeenschap afscheid te willen nemen. Dat afscheid vindt vandaag, 1 oktober 2017, plaats in een feestelijke afscheidsdienst. We zijn dankbaar dat Ad zich zo lang op constructieve wijze en met volle kracht heeft ingezet voor onze wijkgemeente/gemeenschap. Hij mag nu gaan genieten van de rust en de vrijheid. Wij wensen hem voor nu alle goeds en Gods zegen en nabijheid voor de toekomst! In een volgende nieuwsbrief komen we nog terug op zijn afscheid.

### **Collecte en kaartenverkoop diaconaal project**

Op zondag 8 oktober 2017 vindt weer een collecte plaats voor ons diaconaal project van KerkinActie voor meer voedsel in afgelegen bergdorpen in Nepal. Naast de speciale (eerste) collecte voor dit doel zorgen Adri van Loenen en Henny Bruno er weer voor dat u een uitgebreide keuze hebt aan wenskaarten. Ook de opbrengst hiervan gaat naar dit doel.

Vanzelfsprekend is het ook mogelijk om een (extra) financiële bijdrage voor dit nieuwe project over te maken op rekeningnummer NL60 INGB 0003 648 953 van de Wijkdiaconie Sionkerk, p/a Sophiastreet 21, 6812 CA Arnhem. Graag onder vermelding van: Diaconaal project Nepal.

### **Gebedskring**

De maandelijkse gebedskring vindt plaats op de woensdagavonden 11 oktober en 1 november bij Hennie en George Bruno, Kustvaart 235 in Arnhem; dit is in de wijk Schuytgraaf. Aanvangstijdstip van de bijeenkomst is 19.30 uur. Het programma voor deze kringavond ziet er als volgt uit:

- Inleiding en gebed;
- Bespreking gebedspunten;
- Kringgebed;
- Afsluiting met het gezamenlijk bidden van het Onze Vader.

Voor informatie, gebeds- en dankpunten: de heer C.W. Schröder, coördinator maandelijkse gebedskring De Rank & Siongemeenschap, Frombergstraat 15, 6814 EA Arnhem. Tel. 026-4431698 of [wimschroder@hetnet.nl](mailto:wimschroder@hetnet.nl)

### **Ontmoetingsmorgen**

De volgende ontmoetingsmorgen vindt plaats op woensdag 18 oktober in het Kerkelijk Cultureel Centrum (KKC) van Het Dorp in Arnhem. Aanvangstijdstip is 10.15 uur en de bijeenkomst duurt tot aan het middaguur. De bijeenkomst wordt begeleid door ds. Monique Maan, Hans Meijer en Alie Schregardus. Tijdens deze bijeenkomst vindt gesprek en discussie plaats over een nog nader te bepalen onderwerp.

U bent van harte welkom! Nadere informatie kunt u krijgen bij Alie Schregardus.

### **Bijbelkring**

De Bijbelkring vindt plaats op woensdag 25 oktober in de Sionkerk (Callunastraat 6 in Arnhem). Aanvangstijdstip is 15.00 uur en de bijeenkomst duurt tot ongeveer 17.00 uur. De leiding van deze kring is in handen van Theo van Loenen.

Nadere informatie bij Theo van Loenen: 026-3210143.

## Uit de wijk

### Themaochtenden Najaar 2017

Dinsdag 10 oktober, het leven in de gevangenis en daarna...?

De directeuren van de Penitentiare Inrichting Arnhem, André Aarntzen en Francesca Salamone, geven u een beeld van het dagelijkse leven binnen de gevangenismuren; zij vertellen u bovendien over de doelstellingen van het straffen en hoe de detentie ten uitvoer wordt gelegd.

Tegenwoordig kiest de rechter vaak voor een alternatieve straf. Het spreekt vanzelf dat dit gevolgen heeft voor de gevangenen.

Kortom u wordt meegenomen in de dagelijkse praktijk van de PI Arnhem, de Blue Band bajes, met ontwikkelingen die onze maatschappij vraagt op het gebied van detentie uitvoering, maar ook de ontwikkelingen die er zijn op een kansrijke terugkeer in de maatschappij.

### Wijkdiner in De Bakermat van de Diaconessenkerk

Graag nodigen wij u allen, wijkbewoners en kerkleden, uit om op vrijdagavond 13 oktober mee te doen met het wijkdiner. We beginnen om 17.30 uur met een aperitief en sluiten het driegangen buffet rond 20.30 uur met koffie af.

*Wie organiseren dit?*

Een groep vrijwilligers is, met steun van de wijkverenigingen De Penseelstreek en de Burgemeesterswijk en de Diaconessenkerk, gestart. De bedoeling is de onderlinge saamhorigheid in de wijken te vergroten.

*Hoe lang bestaat het diner al?*

Het eerste diner vond plaats op 8 september en was een succes: een zeer gezellige en geanimeerde ontmoeting tussen vijfendertig wijkbewoners. Helaas moesten we de laatste mensen die zich opgaven teleurstellen omdat het maximum aantal bereikt was.

*Wat is de opzet?*

Er is gekozen voor een buffet om een ongedwongen en prettige sfeer te creëren. De aankleding van de ruimte (verschillende kleine tafeltjes) en de kwaliteit van het eten vielen in de smaak. Na iedere gang was er een mogelijkheid om van plaats te wisselen en daar werd veelvuldig gebruik van gemaakt. Er werd kort iets kenmerkends van de wijk getoond met een kleine toelichting. Deze keer waren het twee kunstwerken: het standbeeld van Audrey Hepburn op het Burgemeestersplein en de leeuw in het hekwerk op de hoek van Parkweg en Zijpendaalseweg.

*Wat zijn de voorwaarden?*

Het wijkdiner wordt iedere tweede vrijdag van de maand georganiseerd.

De volgende data zijn: 10 november en 8 december in wijkcentrum de Bakermat, hoek Iz Evertszlaan/van Nispenstraat. De kosten zijn €10 en met dieetwensen wordt uiteraard rekening gehouden

Voor 13 oktober hebben zich al een aantal mensen aangemeld, zorg dat u er op tijd bij bent. We hopen op het maximale aantal van vijfendertig personen. Voor informatie kunt u terecht bij:

Cathy Baart de la Faille tel. 06 25428594, [cathy@baartdelafaille.nl](mailto:cathy@baartdelafaille.nl)

Margreet Kobessen tel. 4428336, [margreet.kobessen@gmail.com](mailto:margreet.kobessen@gmail.com)

Martin de Jong tel. 06 49840712, [jm.dejong@kpnplanet.nl](mailto:jm.dejong@kpnplanet.nl)

Opgaven bij: Lidy Boessenkool tel. 06 46765996, [lboessenkool@upcmail.nl](mailto:lboessenkool@upcmail.nl)

## Uit de stad

### Luthersymposium in Salvatorkerk

Op 24 oktober a.s. is er van 19.30 - 21.30 uur een klein 'Luthersymposium organiseren in de Salvatorkerk, met daaraan gekoppeld (optioneel) een excursie naar de Lutherexpositie in Utrecht. Het programma is als volgt:

Dhr. Paul van Lunteren zal iets vertellen over de tijd waarin Luther leefde (wereldlijk en kerkelijk) en wat dat voor Luther heeft betekend. Pastoor Gerben Zweers zal ingaan op de vraag: Hoe kijkt "ik" als hedendaags Rooms-Katholiek aan tegen Luther en zijn "erfenis"?

Ds. Pierre Eijgenraam zal enkele teksten van Luther lezen en bespreken. En tot slot zal Kees van Keulen iets vertellen over het liedrepertoire van Luther

Op het eind van de avond kunt u zich aanmelden om mee te gaan naar Utrecht.



Maarten Luther vanuit joods perspectief



Een thema-avond georganiseerd door de  
Commissie Kerk en Israël van de  
Protestantse Gemeente Arnhem

Donderdag 5 oktober 2017 om 20.00 uur  
Bethlehemkerk, Honigkamp 25  
in Presikhaaf

Spreker: ds. Wessel ten Boom  
(van 2001 tot 2008 predikant in Arnhem)

### **Wat geloof jij?**

Je bent gedoopt, je hebt wat met geloof, je zoekt en je aarzelt... Je bent niet de enige: een deel van de mensen die op zondagmorgen in de kerk zit, zoekt ook, ze hebben vaak net zoveel vragen als jij. Een deel van die mensen deed langer of korter geleden belijdenis, dat wil zeggen ze zeiden hardop in de kerk: "Ik geloof". Dat zeiden ze niet omdat ze alles wat het geloof betreft precies wisten en het betekent ook niet dat ze nooit meer twijfelen, ze deden dat omdat ze bij die beweging van Jezus wilden horen. En dat kan, dat mag, je hoeft geen perfecte gelovige te zijn (als we al zouden weten wat dat is) om erbij te horen.

Wil je ontdekken of het doen van belijdenis iets voor jou is, meld je dan aan. We proberen dan een groepje te formeren waarmee je in gesprek kunt gaan. Meedoen aan gesprekken over geloven kan meehelpen om voor jezelf duidelijk te krijgen wat het geloof voor jou betekent.

### **Maken we werk van wat we horen / geloven?**

Peter Rollins, een Iers theoloog en filosoof, hij schreef "De orthodoxe ketter", een boekje met onmogelijke verhalen (hij noemt het zelf parabels), die geïnspireerd zijn op bijbelverhalen, maar die

daar wel een heel andere draai aangeven en ons zo dwingen om goed over de uitleg van die verhalen na te denken. Er zijn inmiddels 4 belangstellenden, waarmee 4 data zijn afgesproken:  
Dinsdagavond 3-10, 17-10, 28-11, om 20.00 uur  
Woensdagmiddag 8-11 om 14.00 uur  
U kunt zich melden bij ondergetekende, afhankelijk van wie er deelnemen, wordt er een locatie vastgesteld.

Elsje Pot, stadspredikant PGA  
[elsje.pot@pgarnhem.nl](mailto:elsje.pot@pgarnhem.nl)  
026 3637338

### **Diaconessenkerk**

[www.diaconessenkerk.nl](http://www.diaconessenkerk.nl)

**Ds. M. Maan** telefoon 026 – 3891962, [m.maan@live.nl](mailto:m.maan@live.nl)

Maandag van 9.30 – 11.00 in de predikantenkamer

Werkdagen : maandag, dinsdagavond, woensdag, donderdag

**scriba:** Hilda van Vliet

postadres: G.A. van Nispenstraat 139, 6814 JA Arnhem

[scriba@diaconessenkerk.nl](mailto:scriba@diaconessenkerk.nl)

**Activiteitenfonds:** NL49INGB0007416728 Diaconessenkerk te Arnhem

**Diaconie:** NL07 FVLB 0635807343 PGA Diaconie , Diaconessenkerk te Arnhem

B.g.g. kerkelijk bureau. telefoon 026 – 4429876

### **Siongemeenschap** (onderdeel van de Diaconessenkerk Arnhem)

Kerkgebouw: Dorpsbrink 7 in Het Dorp te Arnhem

Predikant: ds. Monique Maan, tel.nr. 026 - 389 19 62 ([m.maan@live.nl](mailto:m.maan@live.nl)).

Bij haar afwezigheid kunt u contact opnemen met Alie Schregardus, tel.nr. 026 - 445 64 80

Secretariaat Siongemeenschap: p/a Sophiastraat 21, 6812 CA Arnhem

E-mail: [siongemeenschap@yahoo.com](mailto:siongemeenschap@yahoo.com)

Website: <http://siongemeenschap.webs.com>

Wijkkas: NL33 INGB 0000925000 tnv Siongemeenschap

Redactie: Philip Greep



Als u 125 euro stort kan Fatima een tweede hands fiets kopen. Haar oude fiets is gestolen. En voor haar werk heeft ze een fiets nodig.



Voor 50 euro kan de werkloze Karim een week boodschappen doen.



Voor een bedrag van 65 euro kan Lies een paspoort en pasfoto's laten maken. Ze heeft een ID nodig voor een aanvraag bij de rechtbank voor bewindvoering. Ze heeft namelijk enorme schulden.



Voor 100 euro kan Raymond schoenen kopen in zijn maat 51. Hij leeft krap bij kas en kan daarom geen schoenen kopen.



***U helpt deze mensen toch ook? Als we een aanvraag krijgen om hen financieel te ondersteunen, kan dit dankzij uw hulp.***

De diaconie wil er zijn voor Arnhemmers die een vangnet nodig hebben. Vanuit onze passie komen we op voor kwetsbare mensen. Met uw gift, groot en klein maken we het onderscheid. Arnhemmers doen er immers toe.

Uw bijdrage kunt u overmaken op bankrekeningnummer  
NL78FVLB 0255 3875 22 t.n.v. College van Diakenen  
onder vermelding van 'Arnhemmers doen er toe'.

Heeft u vragen? Mail ons: [info@diaconiearnhem.nl](mailto:info@diaconiearnhem.nl) of bel naar 026 351 22 01





**College van Diakenen**  
Protestantse Gemeente te Arnhem

*Arnhemmers*

*doen ertoe!*



De diaconie wil er zijn voor stadsgenoten die tijdelijk een vangnet nodig hebben. Vanuit onze passie komen we op voor kwetsbare mensen. Met een gift, groot en klein, kunnen wij het leven van mensen die het niet redden weer even dragelijk maken. Arnhemmers doen er immers toe.