

Maandbrief Diaconessenkerk & Siongemeenschap December 2017

Protestantse Kerk



Bij de erediensten

Diaconessenkerk	Siongemeenschap
03-12 ds. Theo de Zwart (Huissen) Eerste advent Er is KND	03-12 ds. C.J. Kraai (Wageningen) Eerste advent
10-12 ds. Monique Maan Viering HA, 2 ^{de} advent Er is KND	10-12 drs. Th.D. van Loenen (Arnhem) 2 ^{de} advent
17-12 ds. Monique Maan 3 ^{de} advent, er is KND	17-12 dhr. E.W. Brink MA (Groningen) 3 ^{de} advent
24-12 Vesper om 17.00 uur Mmv jeugdkerk	24-12 dr. J.G. te Lindert (Westendorp) 4 ^{de} advent
25-12 ds. Monique Maan Eerste kerstdag	25-12 dr. J.G. te Lindert (Westendorp) Kerstzangdienst
31-12 ds. Monique Maan Viering HA	31-12 drs. Th.D. van Loenen (Arnhem)
07-01 ds. Monique Maan Bevestiging ambtsdrager	07-01 drs. Th.D. van Loenen (Arnhem)
Iedere zondag is er crèche voor de allerjongsten.	Aanvang dienst: 10.30 uur

Autorijdienst Diaconessenkerk

Alteveer/Cranevelt

03-12	Gerrie Mons	06-55194533
10-12	Henny Kromhout	4422983
17-12	Henk Hulstein	3513197
24-12	Jenny Meijer	4434925
25-12	Peter Hekkers	06 12771267
31-12	Gerrie Mons	06-55194533

Burgemeesterswijk/ Hoogkamp

03-12	Jaap Clifford	4439160
10-12	Jans Askes	3515893
17-12	Jan Siert Wiersema	4420720
24-12	Jaap Clifford	4439160
25-12	Wim van Vliet	06-54255945
31-12	Jans Askes	3515893

Van de redactie

De volgende maandbrief voor oktober verschijnt op zondag 7 januari. Kopij hiervoor kunt u aanleveren vóór woensdag 3 januari via maandbrief@diaconessenkerk.nl

De maandbrief verschijnt ook digitaal. Wilt u de maandbrief voortaan digitaal (en op zaterdag!) ontvangen, meldt u dan aan via maandbrief@diaconessenkerk.nl

Bij de komende vieringen

- 3 december: eerste zondag van advent. Voorganger is niet ds. Magda Hazeleger, zoals eerder vermeld, maar ds. Theo de Zwart uit Huissen. Hij brengt een gospelkoor mee, dus het wordt vast een feestelijke dienst!
- 10 december: tweede zondag van advent, dienst met ds. Monique Maan. In deze dienst vieren we ook samen het Avondmaal.
- 17 december: derde zondag van advent, dienst met ds. Monique Maan
- 24 december: vierde zondag van advent. Er is deze dag geen ochtenddienst in de Diaconessenkerk (maar u bent van harte welkom in de Opstandingskerk, de Bethlehemkerk of in het KKC in 'het Dorp!'). Er is wel om 17.00 uur een vesper in de Diaconessenkerk, voorbereid door de jongeren van de Jeugdkerk. Zie de uitnodiging verderop in de Maandbrief
- 25 december, Kerst: vandaag vieren we het feest van de geboorte van Jezus! Aan de dienst wordt oa meegewerkt door het klarinetkwartet Marlimesa. We zullen volop zingen en horen hoe de evangelist Johannes schrijft over de komst van Jezus in de wereld, in Johannes 1: 1-5.
- 31 december: op oudejaarsdag, dit jaar op een zondag, is er om 10.00 uur een dienst waarin we samen het Avondmaal vieren. Er is vocale medewerking van het x-tet. We horen de woorden van Prediker: 'Alles heeft zijn tijd'.
- 7 januari: we sluiten de 'kerstkring' af met de dienst op zondag 7 januari, 10.00 uur. Dan horen we het verhaal over de drie wijzen uit het Oosten. In deze dienst zal de heer Jaap de Kleijn bevestigd worden als ouderling-kerkrentmeester. Hij wordt voorzitter van het College van Kerkrentmeesters, en volgt daar dus de heer Geert Beltman op. Wij mogen blij zijn met mensen die zich met hun talenten, tijd en energie in willen zetten voor onze kerk. Dat ze het mogen doen met de zegen van de Eeuwige!
Na de dienst is er dan gelegenheid om elkaar bij koffie/thee/ een drankje het goede te wensen voor 2018.
's Middags is er een peuterviering die om 15.30 uur begint.

Naast deze vieringen in de Diaconessenkerk zijn ook nog de volgende vieringen het vermelden waard:

- Op 13 december is er een dienst met avondmaalsviering in Insula Dei (15.00 uur, in de kapel). Deze dienst is vooral bedoeld voor de PGA-leden die in Insula Dei wonen, maar uiteraard zijn ook andere gemeenteleden van harte welkom!
- Op donderdag 14 december is er een kerstviering in 't Altevelt (Lisztstraat). Hier wordt iedere maand gevierd door katholieken en protestanten samen – een mooi oecumenisch initiatief in de wijk!

U leest het: volop gelegenheid om samen te vieren - van harte welkom!

Van de predikant

Geboortebericht

Het komt niet vaak voor, maar er rolde begin november een geboortekaartje bij ons in de bus: Tirza Hasse Emons is geboren! Op 2 november jl, als dochter van Jiska Brandsma en Thijs Emons, en als zusje van Ronja (Ronja is vorig jaar op één van de adventszondagen gedoopt in de Diaconessenkerk). Van harte gefeliciteerd met de komst van Tirza, en veel geluk gewenst met elkaar. De familie Brandsma/Emons woont Cattepoelseweg 297.

Nieuwe predikant Schaarsbergen

Bijna een jaar na het vertrek van ds. Wilma Hartogsveld, mogen onze 'buren', de kerk van Schaarsbergen, een nieuwe predikant verwelkomen: ds. Hette Domburg.

Op zondagmiddag 17 december zal ik (als consulent) hem mogen verbinden aan de gemeente, en daarmee komt dus ook een eind aan mijn consulentschap voor Schaarsbergen.

Hette woont in Oosterbeek, samen met zijn vrouw Petra Doorn (zij is predikant in Oosterbeek) en hun vier kinderen.

We wensen Hette en de gemeente van Schaarsbergen een mooie start en een goede, gezegende tijd met elkaar.

Zondagse bloemenkaart

Na 20 jaar en zo'n 50 kaarten per jaar, gaat mevrouw Jannie Koetsier stoppen met het tekenen van de kaarten die elke zondag met de bloemen worden meegegeven. Ze stuurde mij een kaartje om me te bedanken voor het mogen tekenen van die kaarten – maar de dank moet natuurlijk ook naar Jannie worden uitgesproken.

Zoveel jaren, zoveel kaarten – ze werden vaak per kwartaal gemaakt en Jannie probeerde altijd rekening te houden met het seizoen en met de kerkelijke feesten. Als ik bij mensen op bezoek kom, zie ik met regelmaat een kaart staan – sommigen worden jaren bewaard omdat het zulke mooie plaatjes zijn.

Jannie, heel veel dank voor je jarenlange inzet!

De diaconie heeft intussen nieuwe kaarten gevonden – deze zijn gemaakt door mevrouw Chris Los. We hopen hier ook weer veel mensen mee te kunnen verblijden. Wist u trouwens dat het ook zo gewaardeerd wordt als er veel namen op de kaart staan?

Met vriendelijke groet
Monique Maan

Symbolische schikking advent en kerst

Op het liturgisch centrum wordt een symbolische schikking geplaatst met een ontvangende houding: "Hoe zal ik U ontvangen".

We gebruiken een traditionele adventskrans, met adventskaarsen op de tafel. Een groene krans, zonder begin en einde, die verwijst naar de hoop die levend blijft de eeuwen door. Met kerst staat de krans in bloei, met witte bloemen en een grote witte kaars in het midden. In een Kind is het woord tot bloei gekomen!

Peuterviering 7 januari a.s.

Op zondag 7 januari zijn alle peuters en kleuters weer van harte welkom in de kerk – en natuurlijk de ouders, opa's en oma's, broertjes en zusjes, vriendjes en vriendinnetjes ook!

We horen dit keer het verhaal over de wijzen uit het Oosten die op zoek gingen naar het pasgeboren Koningskind. En tot hun verrassing kwamen ze terecht in een stal in Bethlehem!

De peuterviering begint om 15.30 uur en duurt ongeveer drie kwartier.

Tot ziens!

Ilja Hup en Monique Maan

Muziek bij de Buren, 10 december Diaconessenkerk

Vorig jaar hebben we als Diaconessenkerk voor het eerst onze kerkzaal beschikbaar gesteld voor het project 'Muziek bij de Buren', en dat is zo goed bevallen dat we dit jaar opnieuw meedoen!

Muziek bij de Buren houdt in: mensen stellen hun huiskamer beschikbaar, muzikanten melden zich aan en vervolgens worden huiskamers en muzikanten aan elkaar gekoppeld en zijn er op zondagmiddag 10 december in Arnhem in 109 huiskamers (in ons geval: de kerkzaal) in Arnhem 327 optredens.

Dit jaar mogen we onderdak geven aan DELTATUNE & GAMMARAY.

Over hun muziek wordt gezegd: het is compromisloze elektronische muziek, waarvan alle beats, leads en sounds zelf zijn gemaakt en geproduceerd. DELTATUNE gebruikt samplers en synthesizers, die hij live aanstuurt en bespeelt. GAMMARAY maakt live visuals bij deze electronic, deep groove en cinematic muziek.

De optredens zijn van 13.15-13.45 uur, van 15.15-15.45 uur en van 16.45 – 17.15 uur.

Wij zorgen voor koffie, thee enz en hopen op veel bezoekers!

Peter, Sergic, Freck en Monique

Wie bedankt de bedanker?

Bazar en boekenmarkt 2017 liggen al weer enige tijd achter ons. Ook de evaluatie (een ontspannen moment waar iedereen nog eens in het zonnetje wordt gezet, bijdragen worden overhandigd en de taart goed smaakt) is al weer achter de rug. Vast onderdeel is ook dat Henk Sijbrandij alle medewerkers als coördinator hartelijk bedankt voor hun enorme inspanning. Maar wie bedankt Henk?

Ik wil het graag vanaf deze plaats doen omdat het niet anders kan zijn dan dat onze hele
gemeenschap het volmondig beaamt. Dus: Henk, bedankt!
Dick Appels

Van de wijkkerkenraad Arnhem Noord

Onderzoek Walburgiskerk

Verschillende groepen hebben in de afgelopen maanden onderzoek gedaan naar de wenselijkheid en de haalbaarheid van aankoop van Walburgiskerk door de Protestantse Gemeente Arnhem (PGA). De eerste groep heeft zich bezig gehouden met een toekomstvisie op het kerkzijn, een tweede groep heeft zich gebogen over de steunpunten in de wijken en een derde groep over de mogelijkheden voor de inrichting van de kerk en het bijgebouw. Deze groepen hebben in korte tijd heel veel werk verzet en vervolgens verslag gedaan van hun bevindingen. Hulde!

Tegelijkertijd is natuurlijk ook gekeken naar de financiële mogelijkheden. Ook op dat terrein is heel veel gebeurd. Maar het overzicht van de financiële consequenties op de langere termijn is nog niet compleet. Dat overzicht is essentieel voor het nemen van een beslissing.

Wat betekent dit voor het proces van besluitvorming?

1. In de Algemene Kerkenraad van 20 november kon nog geen voornemen tot een besluit worden besproken. Het streven is nu om dat een maand later te doen.
2. Omdat er geen voorgenomen besluit ligt waarover de gemeente kan worden gehoord, heeft de aangekondigde gemeenteavond van 12 of 13 december geen zin. We infomeren u zo snel mogelijk over een nieuwe datum in januari.

Moderamen wijkkerkenraad Arnhem-Noord

Bij een half jaar naarstig zoeken

In het afgelopen half jaar is veel aandacht gegeven aan het project Walburgis. Voor wie het misschien wat minder gevolgd heeft: in mei werd bekend dat de Walburgiskerk (de kerk met de twee torens, in het centrum van Arnhem) te koop is. Dat riep de vraag op: zou het goed en haalbaar zijn om van de kerk de PGA-kerk van Arnhem-Noord te maken? Een spannende vraag, die in korte tijd ook veel tijd en inzet vroeg. Kerkenraadsleden, gemeenteleden en beroepskrachten zijn ondergedompeld in een proces dat nodig is voor onze toekomst. Of die nu met of zonder de Walburgiskerk zal zijn, is nog lang niet zeker op het moment dat we dit schrijven. Wenselijk, verantwoord?

De noodzaak om bakens te verzetten is al lang duidelijk (vanwege terugloop in leden en daarmee ook in financiën) en zoveel gebeurd is er nog niet, al is het samengaan van de wijken van Noord een mijlpaal die we terugblikkend op 2017 zeker mogen vermelden. Het valt op dat niet weggekeken wordt wanneer het om drastische wijzigingen, bijvoorbeeld kerksluiting, gaat. Dat verandering ook kansen voor vernieuwing van het gemeentezijn kan betekenen, is in de voorlichtings- en discussieactiviteiten herhaaldelijk naar voren gebracht. Over die houding gaf een van de interim predikanten bij de bijeenkomst van 23 november in de Diaconessenkerk een beschouwing die we hier samenvatten, ter inspiratie van ons allemaal:

Juist in het proces 'Back to Basics' dat momenteel gaande is in de Protestantse Kerk Nederland willen we als Protestantse Kerk laten zien waar we voor staan en wat ons drijft. Vraag je af: 'Waar ben je trots op?' Dat is precies het tegenovergestelde geluid zou je kunnen zeggen van

'Laten we gewoon maar zo doorgaan en dan kan de laatste het licht uitdoen'. Het is toch zo dat we geloven in de God van de Bijbel? En laat juist de Bijbel ons niet telkens weer zien dat daar waar mensen de moed opgeven, waar geen toekomst meer lijkt te zijn, er toch een weg naar de toekomst gemaakt wordt. Soms dwars door het menselijk onmogelijke heen. Draait heel het Nieuwe Testament in feite niet om zo'n verhaal, namelijk het verhaal van de opstanding? Als wij er niet meer in geloven, wie dan nog wel? Laat het samengaan van de drie voormalige wijkgemeenten in één kerk, of dat nu de Walburgis wordt, de Opstandingskerk of welke kerk dan ook, dat is om het even, maar laat het samengaan in één kerkgebouw leiden tot nieuw elan. Hier en daar proef ik het al bij mensen, juist als het gaat om het kennismaken met een mogelijk ander gebouw en de mogelijkheden die dat zou kunnen bieden. Dat het zich als een inktvlek over de wijk en de hele PGA zal mogen verspreiden.'

We sluiten ons graag bij deze woorden aan en hopen dat dit hele proces, welke uitkomst er uiteindelijk ook komt, ons uitnodigt en uitdaagt om ons te bezinnen op wat er echt toe doet en hoe we dat, met Gods zegen, vorm kunnen geven in ons kerkzijn in Arnhem-Noord.

Monique Maan, Dick Appels

Groene kerk



Groene stroom?

De keuze voor de stroomleverancier staat weer voor de deur en naast de portemonnee kunnen wij ons daarbij ook laten leiden door de gewenste duurzaamheid. In de consumentengids van deze maand zijn daarover de nieuwste ontwikkelingen te lezen.

De stroom uit het stopcontact is deels groen en deels grijs. De "groene" leverancier produceert zijn stroom groener, koopt zijn stroom groener in en/of doet meer investeringen in groene productie met windmolens, zonnepanelen of waterkrachtcentrales. Biomassa is groen maar minder

groen dan het lijkt. Kerncentrales zijn een heel goed alternatief als je kijkt naar de opwarming van de aarde omdat ze geen CO2 uitstoten. Helaas is er nog steeds geen bevredigende oplossing voor de berging van het kernafval op lange termijn en over veiligheid wordt verschillend gedacht.

Veel leveranciers leveren grijze stroom of kopen deze in en verkopen die als groen met zogenaamde Garanties van Oorsprong (GVO's). Deze certificaten worden los van de fysieke stroom verhandeld, zijn door vraag en aanbod goedkoop en zijn afkomstig van Noorse waterkrachtcentrales. Die staan er al jaren en leveren geen bijdrage tot meer duurzame stroom.

Geen enkele leverancier kan 100% groene stroom leveren en een "groene" dus ook niet. Er is nu eenmaal niet altijd wind en de zon schijnt zeker niet altijd. Wij kunnen dus niet zonder gascentrales, maar het is wel zaak die te minimaliseren. Grijze stroom is doorgaans goedkoper en wordt verkocht aan het bedrijfsleven en aan particulieren die niet zo zwaar tillen aan de opwarming van de aarde. De duurere groene energie wordt terecht gesubsidieerd.

De grote energieleveranciers als Essent/RWE, E.o.n en Nuon stemmen hun beleid af op de wensen van de aanhouders en dus maximale winst. Omdat klanten weglopen naar groene leveranciers worden zij ook gedwongen te investeren in groene energie. Vanwege de aanhouders blijven ze echter per definitie achteraan lopen. Dus loont het om energie in te kopen bij een groene leverancier als je streeft naar duurzame energie!

Zo haalde nog geen tien jaar geleden NUON alles uit de kast om een kolencentrale te mogen bouwen in het Eemshavengebied. Maar onder druk vanuit de publieke opinie heeft men er in 2011 is men uiteindelijk toch overgegaan tot het bouwen van een gascentrale. En wat mogen wij met de dreigende opwarming van de aarde nu blij zijn dat die kolencentrale er niet gekomen is.

De groenste leveranciers zijn: Om, Pure Energie, Qurrent, Vandebroek, Powerpeers, Huismerk Energie (Nijmegen) en Greenchoice. Heel bizar, De Groene Belangenbehartiger krijgt een dikke onvoldoende. De Diaconessenkerk met de "Groene Kerk" in haar vaandel heeft dus met Greenchoice een juiste keus gemaakt.

Jans Askes.

Agenda

- 3-12 eerste advent, dienst met ds. Theo de Zwart
- 4-12 vergadering werkgroep eredienst
- 10-12 tweede advent, dienst met ds. Monique Maan, viering Avondmaal 's middags 'Muziek bij de Buren' in de kerkzaal
- 12-12 overleg moderamen wijkgemeente-Noord en moderamen wijkgemeente-Zuid
- 13-12 gespreksgroep Liberaal Christendom, 10.00 uur kerkenraadskamer
15.00 uur avondmaalsviering Insula Dei
- 14-12 19.00 uur kerstviering Altevelt
- 17-12 derde advent, dienst met ds. Monique Maan
- 18-12 vergadering Algemene Kerkenraad PGA
- 20-12 ontmoetingsmorgen KKC, 10.30 uur
- 24-12 geen ochtenddienst in de Diaconessenkerk Kerk
17.00 uur vesper door /met jeugdkerk
- 25-12 Kerstviering, ds Monique Maan
- 31-12 dienst met ds Monique Maan, viering Avondmaal, mmv het x-tet
- 7-1 dienst met ds. Monique Maan, bevestiging ouderling-kerkrentmeester
15.30 uur peuterviering

Van de jeugd

Tijdens de Adventsperiode is er weer iedere week kindernevendienst: op 3, 10 en 17 december. Het thema is 'een boek vol verwachting'. De verhalen die we gaan lezen uit dat boek brengen ons steeds dichterbij Kerst. Het gaat over hoop en vertrouwen dat het licht zal worden, ook al lijkt alles nu donker. We hopen jullie op deze zondagen weer te zien bij de kindernevendienst.

Op zondag 24 december, 4^e advent, is er geen ochtenddienst. Er is dan 's middags om 17.00 uur een speciale viering, die wordt voorbereid met de jongeren van de jeugdkerk. Daar zijn jullie natuurlijk ook welkom, net als op kerstochtend. Ook dan is er kindernevendienst.

Tot ziens!

de kindernevendienstleiding

Kerstvesper

Diaconessenkerk Arnhem, 17:00 - 18:00

Op zondag 24 december wordt samen met de jeugdkerk een vesper georganiseerd. We willen graag samen met zoveel mogelijk mensen het kerstverhaal lezen en muziek maken. Er klinkt moderne kerstmuziek maar we willen ook samen oude kerstliederen zingen en het licht aansteken voor kerst. Komt allen.

Van de diaconie

Collecte afkondigingen december 2017

- 3 december

De eerste collecte is vandaag bestemd voor een diaconaal doel.

De tweede collecte is bedoeld voor Missionair werk en Kerkgroei. Veel mensen zijn zoekend naar de zin van het leven. Als kerk willen we deze mensen benaderen en perspectief bieden. Twee van onze predikanten zijn daar wekelijks mee bezig. Daarvoor is deze collecte bestemd.

De derde collecte is bestemd voor het onderhoud van de kerkgebouwen

- 10 december

De eerste collecte is vandaag bestemd voor een diaconaal doel.

De tweede collecte is: Veel schippers en hun gezin hebben een huis op de wal en zijn in die plaats aangesloten bij een kerkelijke gemeente. Maar er is ook een groot aantal varende echtparen en gezinnen voor wie het schip hun thuis is. Voor hen in het bijzonder zijn er havenkerken en binnenvaartpredikanten. Binnenvaartpredikanten Dirk Meij vogel en Louis Krüger vormen samen met tientallen vrijwilligers het pastoraal team voor 450 schippersfamilies die varen op de waterwegen van West-Europa. Binnenvaartpredikanten willen daar zijn waar de schipper is: in crisissituaties, bij ziekte, financiële zorgen, maar ook bij vragen over geloofsopvoeding en relatieproblematiek. De opbrengst van deze collecte is bestemd voor bijzondere vormen van pastoraat aan mensen die zich buiten het bereik van de plaatselijke gemeente bevinden, zoals pastoraat aan schippers maar ook bijvoorbeeld luchthavenpastoraat.

De derde collecte is bestemd voor het onderhoud van de kerkgebouwen

- 17 december

De eerste collecte is vandaag bestemd voor een diaconaal doel.

De tweede collecte is bestemd voor het plaatselijk kerkenwerk

De derde collecte is voor het onderhoud. Bij het onderhoud van onze kerkgebouwen komen we elk jaar weer zaken tegen die wij niet hebben meegenomen in het Meer jaren onderhoudsplan.

Onvoorziene kosten omdat bijvoorbeeld een CV installatie het eerder laat afweten, of omdat we extra kosten moeten maken bij schilder werkzaamheden. Of, omdat we een interne verbouwing noodzakelijk vinden.

- 24 december Kerk in Actie Kinderen in de Knel

Geef hoop aan een kind op de vlucht - Geloof, hoop en Syrië

Op de vlucht met Kerst. Een schrikbeeld, maar voor meer dan vier miljoen Syriërs een feit. Zij ontvluchtten hun thuisland om elders een veilig heenkomen te zoeken. De helft van hen is kind. Naast al het leed dat deze kinderen doormaken, staat ook hun toekomst op het spel. Door al het geweld zijn duizenden scholen verwoest en gesloten. In relatief veilige gebieden zijn klassen door de grote toestroom van vluchtelingen juist overvol en is lesgeven bijna onmogelijk. Met het project '*Geen verloren generatie*' helpt de Raad van Kerken in het Midden Oosten (MECC) vluchtelingenkinderen in Syrië met onderwijs. MECC geeft bijles aan leerlingen met een onderwijsachterstand, helpt kinderen

uit arme gezinnen met schooluniformen en boeken, knapt schoolgebouwen op, traint docenten om te midden van deze oorlog toch les te kunnen geven en ondersteunt ouders en kinderen met traumaverwerking. We mogen deze generatie van Syrische kinderen niet verloren laten gaan. Met deze collecte steunt u het werk voor Kinderen in de Knel van Kerk in Actie zoals MECC in Syrië. Van harte aanbevolen! Geeft u ook?

De tweede collecte is bestemd voor het plaatselijk kerkenwerk

De derde collecte is bestemd voor het onderhoud van de kerkgebouwen

- 25 december eerste kerstdag Kerk in Actie Kinderen in de Knel

Geef hoop aan een kind op de vlucht - Geloof, hoop en Syrië

Zes jaar oorlog heeft Syrië in puin achtergelaten. Deze Kerst zijn meer dan 11 miljoen Syriërs nog steeds op de vlucht. Toch klinken vanuit die puinhopen steeds vaker verhalen van hoop. Verhalen van kerken die onvermoeibaar hulp bieden. Van mannen en vrouwen die teruggaan en hun huis, winkel of kerk weer opbouwen. Van kinderen die hopen op een nieuw, veilig thuis. Het verhaal van de Syrische Rawda Birqdar is zo'n verhaal van hoop. Zij moest vluchten toen haar man werd ontvoerd en bleef alleen achter met vier kinderen. Van een kerkelijke hulporganisatie kreeg ze een vaktraining en een naaimachine om haar gezin te kunnen onderhouden. Deze organisatie helpt mensen die voorzichtig terugkeren naar hun woonplaats bij het herstellen van hun huizen, winkels en bedrijven. Syrische kerken bieden kinderen hoop met onderwijs en traumaverwerking. Deze Kerst vragen EO Metterdaad, Dorcas, Kerk in Actie en World Vision met de actie "Geloof, Hoop en Syrië" gezamenlijk onze steun voor Syrische vluchtelingen. We hopen dat u gul wilt geven voor deze hulp aan Syrische vluchtelingen.

De tweede collecte is bestemd voor het plaatselijk kerkenwerk

De derde collecte is bestemd voor het onderhoud van de kerkgebouwen

- 31 december

De opbrengst van de collecte is bestemd voor het diaconale werk. Veel diakenen, predikanten en vrijwilligers zetten zich al jarenlang in voor mensen die in de knel geraakt zijn. Een financiële bijdrage is vaak een steuntje in de rug. Deze ondersteuning van de diaconie wordt mede mogelijk gemaakt door uw bijdrage aan collecten en de jaarlijkse giften voor de diaconie. Ook in het nieuwe jaar wil uw diaconie er zijn voor mensen die het even niet zelf redden. Daarbij hopen we op uw medewerking, voorbeden en bijdragen.

Voedselbank

Tot en met zondag 10 december willen we graag producten ontvangen voor de voedselbank die geschikt zijn om dingen van te bakken. Dat kan (zelfrijzend) bakmeel, bloem of olie zijn, maar in deze decembermaand kunnen dat natuurlijk ook oliebollemix of rozijnen zijn.

Na 10 december zullen de goederen dan weer afgeleverd worden bij de voedselbank. Zij hebben dan nog voldoende tijd om uw producten te verdelen over de vele pakketten die ze ook deze laatste weken van het jaar weer zullen uitgeven.

We zijn als diaconie erg blij dat u altijd weer meehelpt de kist vol te krijgen, bedankt!!

Bazaar en boekenmarkt 2017

De voorbereidingsactiviteiten voor de Bazaar en Boekenmarkt 2017 zijn we twee dagen voor 1 november gestart en in deze dagen hebben onze vrijwilligers veel krachten ingezet om alles verkoop klaar te maken.

Woensdag 1 november was de start van de verkoop en dit ging weer gepaard met de bekende taferelen: Lange rijen wachtenden, een snel volstromende kerk met kopers en eters om alles weer tot een groot succes te maken. Alle kopers hebben op één dag € 15.500,00 (inclusief verkoop boekenmarkt op zaterdag) bijeen gebracht voor de goede doelen. Onvoorstelbaar, we zijn zeer blij met dit mooie resultaat. 's Avonds en de volgende morgen alles opruimen en om 11.00 was de kerkzaal weer klaar voor nieuwe activiteiten.

Alle vrijwilligers nogmaals bedankt voor jullie tomeloze inzet.

Op 22 november was er bedankochtend voor de vrijwilligers en waren er afgevaardigden van de 3 Goede Doelen bij om het een en ander over hun project in woord en/of beeld te laten zien en het symbolisch in ontvangst nemen van de gelden.

Food for all, zet zich in voor hulp aan de allerarmsten in Ethiopië, € 2.500,00

Het Schild Wolfheze, blinden en slechtzienden, € 1.500,00

Ambulance Wens, om ernstig zieken voor de laatste keer nog hun wens te laten uitkomen, € 1.500,00

Gesterkt door het resultaat van dit jaar hebben we onze gedachten laten gaan over de aanpak in 2018.

Het inzamelprogramma voor 2018:

1. Boekenmarkt: Vanaf nu iedere maandagmorgen boeken afgeven bij de kerk, ingang Van Nispenstraat of na telefonisch overleg met Jan Siert Wiersema 0264420720
2. Bazaarspullen kunnen vanaf februari 2018 iedere eerste maandagmorgen van de maand (5 februari, 5 maart, 2 april, 4 mei enz.) gebracht worden bij de ingang van de kerk. Telefonisch overleg mogelijk met Henk Sijbrandij 0644266859

Alle vrijwilligers, gevers en kopers hartelijk dank voor jullie activiteiten in 2017 en we gaan met dezelfde inzet werken aan de Bazaar en Boekenmarkt op woensdag 7 november 2018.

Siongemeenschap

Dankdag

De viering van Dankdag voor gewas en arbeid op zondag 5 november was een mooie dienst. Zoals gebruikelijk en herkenbaar op deze dankdag, was er weer een overdaad aan fruit aanwezig en liet ook het orgel verschillende dankliederen horen. Voor iedereen in de kerk was er na afloop van de dienst weer een zakje met fruit, maar ook werd er fruit bezorgd bij hen die niet in de kerk aanwezig waren of konden zijn. Een blijk van omzien naar elkaar.

Allen die hebben meegeholpen aan het vullen van de zakjes met fruit en de distributie daarvan, zeggen we vanaf hier: HARTELIJK DANK!!

Herdenking overledenen

Op zondag 26 november vierden wij de zondag van de voleinding; de laatste zondag van het kerkelijk jaar. De dag waarop er, zoals gebruikelijk, werd stilgestaan bij hen die ons het afgelopen jaar ontvielen. Zowel de overleden leden van onze geloofsgemeenschap als de overleden bewoners van Het Dorp werden hierbij herdacht. Tijdens de dienst werden de namen van de overledenen voorgelezen en evenzoveel kaarsen aangestoken ter nagedachtenis. Een extra kaars werd aangestoken voor allen die niet genoemd werden, maar wel in ons hart zijn. Het was fijn om dit met gemeenteleden en nabestaanden en bekenden van de overledenen te mogen vieren. Alles bij elkaar weer een mooie en betekenisvolle dienst die werd geleid door Jan te Lindert!



Kerst en de jaarwisseling

Op 24 december vindt om 10.30 uur de laatste Adventsdienst plaats. Voorganger is Jan te Lindert. Ook op maandag 25 december, Eerste Kerstdag, zal hij onze voorganger zijn. Er is die dag om 10.30 uur een feestelijke Kerstzangdienst. Het wordt een bijeenkomst met veel bekende kerstliederen, gelardeerd met gedichten en een overdenking. We zijn druk bezig om deze dienst vorm te geven. Oudejaarsdag is een 'gewone' zondag, waarbij er zoals gebruikelijk om 10.30 uur een eredienst zal zijn. Voorganger op deze laatste dag van het jaar is onze eigen Theo van Loenen. De eerste dienst in het nieuwe jaar zal plaatsvinden op zondag 7 januari 2018. Vanzelfsprekend is er voor en na de dienst alle gelegenheid om elkaar een gezegend, voorspoedig en vooral gezond nieuw jaar toe te wensen.

Gebedskring:

Op de woensdagen 6 december en 10 januari vindt de maandelijksse gebedskring plaats bij Hennie en George Bruno, Kustvaart 235 in Arnhem; dit is in de wijk Schuytgraaf. Aanvangstijdstip is 19.30 uur. Het programma voor deze avonden ziet er als volgt uit:

- Inleiding en gebed;

- Bespreking gebedspunten;
- Kringgebed;
- Afsluiting met het gezamenlijk bidden van het Onze Vader.

Voor informatie, gebeds- en dankpunten: de heer C.W. Schröder, coördinator maandelijkse gebedskring De Rank & Siongemeenschap, Frombergstraat 15, 6814 EA Arnhem.
Tel. 026-4431698 of wimschroder@hetnet.nl

Ontmoetingsmorgen KKC Het Dorp:

Deze bijeenkomst vindt plaats op woensdagmorgen 20 december. De locatie is het Kerkelijk Cultureel Centrum (KKC) van Het Dorp in Arnhem. Aanvangstijdstip is 10.15 uur en de bijeenkomst duurt tot aan het middaguur. De bijeenkomst worden begeleid door ds. Monique Maan, Hans Meijer en Alie Schregardus. Tijdens deze bijeenkomst vindt gesprek en discussie plaats over een nog nader te bepalen onderwerp. U bent van harte welkom! Nadere informatie kunt u krijgen bij Alie Schregardus, tel. 026-4456480.

Bijbelkring:

De Bijbelkring vindt plaats op woensdag 6 december in de Sionkerk (Callunastraat 6 in Arnhem). Aanvangstijdstip is 14.30 uur en de bijeenkomst duurt tot ongeveer 16.00 uur. De leiding van deze kring is in handen van Theo van Loenen. Nadere informatie bij Theo van Loenen 026-3210143.

Vanuit de Siongemeenschap wensen wij u allen een mooie Adventstijd, gezegen de Kerstdagen en een goede start in het nieuwe jaar toe!!

Uit de stad

Lessons and Carols

Op zaterdagavond 16 december vindt weer de jaarlijkse Service of Nine Lessons and Carols plaats. Het is een viering ter voorbereiding op het Kerstfeest die uitgaat van de Anglicaanse parochie, maar waaraan ook tal van andere Arnhemse geloofsgemeenschappen deelnemen. Geen concert, maar een echte Engelse ceremony met koorzang en samenzang.

De bij velen geliefde Christmas Carols ontstonden in de vijftiende eeuw. Minstreels vertaalden het Kerstverhaal in eenvoudige woorden en muziek, die voor iedereen te begrijpen waren. Hun liederen hadden veelal een refrein, dat door iedereen kon worden meegezongen. Vanaf de zestiende eeuw werden deze populaire liederen door de officiële kerk geweerd. Ze overleefden echter op het platteland. In de negentiende eeuw ontstond er een hernieuwde belangstelling voor deze oude liederen. De Anglicaanse Kerk schiep een nieuwe traditie: the Ceremony of Nine Lessons and Carols. Korte bijbellezingen en liederen wisselen elkaar af en vertellen samen het verhaal over de geboorte van Jezus.

Voorheen vond deze viering plaats in de Sint Jan, daarna in de Lutherse kerk. Nu deze kerken aan de eredienst onttrokken zijn, zullen de Lessons and Carols plaatsvinden in de Walburgis, Sint Walburgisplein 1, 6811 BZ Arnhem. De koren die deze ceremony zingen zijn het Choir of the Church of St Mary and St Anna uit Haarlem en The Anglican Singers uit Amsterdam. Beide koren staan onder leiding van dirigent Martin van Bleek.

Aanvang 19.00 uur, toegang vrij.

Uit de wijk

Themaochtenden December '17 en Januari '18

- Dinsdag 12 december, Debussy en Ravel, musiciens français

Jacques Hendriks, pianist en docent muziekgeschiedenis, vertelt over twee Franse genieën, twee scheppers van wonderschone muziek voor de eeuwigheid.

Rond 1900 komt er een einde aan de Duitse hegemonie die het muziekleven zo lang heeft gedomineerd. Twee Franse componisten, Claude Debussy en Maurice Ravel, voeren vanaf nu de boventoon.

Hoewel vaak in een adem genoemd is hun muziek zeer verschillend. Debussy ontwikkelde zich via impressionisme en symbolisme tot de 'vader van de avant-garde', terwijl Ravel in zijn lucide neo-classicisme -met invloeden van ballet en jazz- trouw bleef aan de gebruikelijke wetten van melodie en harmonie.

- Dinsdag 9 januari

Het Kröller-Müller Museum is met topwerken van onder andere Piet Mondriaan, Theo van Doesburg, Bart van der Leck en Gerrit Rietveld een van de schatkamers van De Stijl. De basis hiervoor werd gelegd door Helene Kröller-Müller. Zij verwierf 400 tekeningen en 42 schilderijen van Van der Leck, ze bewonderde zijn bijna abstracte beeldtaal en zijn gebruik van primaire kleuren. Mevrouw Angeline Bremer-Cox vertelt ons over de tentoonstelling "De Mecenat en de Verversbaas" die momenteel te zien is in het Kröller-Müller Museum, deze tentoonstelling is te bezichtigen tot 2 april 2018.

Wijkdiner in de Bakermat

Zoals u al eerder in de maandbrief hebt kunnen lezen wordt er elke tweede vrijdag van de maand door de werkgroep wijk en buurt een wijkdiner georganiseerd in wijkcentrum De Bakermat, van Nispenstraat 139. Iedereen die woont in de Burgemeesterswijk of op De Hoogkamp en het leuk vindt buurtgenoten te ontmoeten, is van harte welkom. Een groepje wijkbewoners heeft daar in september het initiatief toe genomen en alle keren was het reuze gezellig. Er is plaats voor 35 mensen en tot op heden waren alle plaatsen altijd bezet. Het blijkt een leuke en ongedwongen manier te zijn om met elkaar in contact te komen en het eten is echt heerlijk. Uiteraard wordt met dieetwensen rekening gehouden. En..... de voortreffelijke wijn wordt beschikbaar gesteld door firma Bloem van de Amsterdamseweg..

Het diner bestaat uit drie gangen en wordt geserveerd als lopend buffet. Kosten incl. wijn/sap en koffie €10

De volgende diners vinden plaats op 8 december, 12 januari, 9 februari en 9 maart altijd om 1730 uur. We beginnen met een aperitief en eindigen meestal rond 20.30 uur.

Voor 8 december zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.

Opgave, liefst zo vroeg mogelijk maar uiterlijk tot de woensdag voor het diner, bij

Lidy Boessenkool: lboessenkool@upcmail.nl telefoonnummer 06 46765996 of

Cathy Baart de la Faille: cathy@baartdelafaille.nl telefoonnummer 06 25428594

Diaconessenkerk

www.diaconessenkerk.nl

Ds. M. Maan telefoon 026 – 3891962, m.maan@live.nl

Maandag van 9.30 – 11.00 in de predikantenkamer

Werkdagen : maandag, dinsdagavond, woensdag, donderdag

scriba: Hilda van Vliet

postadres: G.A. van Nispenstraat 139, 6814 JA Arnhem

scriba@diaconessenkerk.nl

Activiteitenfonds: NL49INGB0007416728 Diaconessenkerk te Arnhem

Diaconie: NL07 FVLB 0635807343 PGA Diaconie , Diaconessenkerk te Arnhem

B.g.g. kerkelijk bureau. telefoon 026 – 4429876

Siongemeenschap (onderdeel van de Diaconessenkerk Arnhem)

Kerkgebouw: Dorpsbrink 7 in Het Dorp te Arnhem

Predikant: ds. Monique Maan, tel.nr. 026 - 389 19 62 (m.maan@live.nl).

Bij haar afwezigheid kunt u contact opnemen met Alie Schregardus, tel.nr. 026 - 445 64 80

Secretariaat Siongemeenschap: p/a Sophiastraat 21, 6812 CA Arnhem

E-mail: siongemeenschap@yahoo.com

Website: <http://siongemeenschap.webs.com>

Wijkkas: NL33 INGB 0000925000 tnv Siongemeenschap

Redactie: Philip Greep