

Maandbrief Diaconessenkerk & Siongemeenschap Februari 2018

Protestantse Kerk



Bij de erediensten

Diaconessenkerk	Siongemeenschap
04-02 ds. Monique Maan start ZWO project.	04-02 ds. K. Dijk (Duiven)
11-02 dr. Janneke Stegeman	11-02 dr. J.G. te Lindert (Westendorp)
14-02 Aswoensdagviering 19.30 uur Oecumenische viering met Heilig Hart gemeenschap	18-02 drs. Th.D. van Loenen (Arnhem)
18-02 ds. Monique Maan M.m.v. cantorij	25-02 mw. ds. I.M.J. Eldering-Jonckers Nieboer (Velp) Viering HA
25-02 ds. Jacqueline Dam – Oskam	04-03 voorganger nog niet bekend
04-03 ds. Monique Maan Viering HA	
Iedere zondag is er crèche voor de allerjongsten.	Aanvang dienst: 10.30 uur

Autorijdienst Diaconessenkerk

Alteveer/Cranevelt

04-02 Henk Hulstein 3513191
11-02 Jenny Meijer 4434925
18-02 Peter Hekkers 06 12771267
25-02 Gerrie Mons 06-55194533
04-03 Henk Hulstein 3513191

Burgemeesterswijk/ Hoogkamp

04-02 Jaap Clifford 4439160
11-02 Wim van Vliet 06-54255945
18-02 Jan Siert Wiersema 4420720
25-02 Jaap Clifford 4439160
04-03 Jans Askes 3515893

Van de redactie

De volgende maandbrief verschijnt op zondag 4 maart. Kopij hiervoor kunt u aanleveren vóór woensdag 28 februari via maandbrief@diaconessenkerk.nl

De maandbrief verschijnt ook digitaal. Wilt u de maandbrief voortaan digitaal (en op zaterdag!) ontvangen, meldt u dan aan via maandbrief@diaconessenkerk.nl

Bij de komende vieringen

- 4 februari: vandaag is de landelijk zondag van het Werelddiaconaat, en dat is ook altijd de zondag waarop in onze kerk het nieuwe ZWO-project geïntroduceerd wordt. Dit keer gebeurt dat in een dienst voor kleine en grote mensen – dus dat betekent dat de dienst zo ingevuld wordt dat kleinen en groten het mee kunnen beleven. In de dienst staat het verhaal over Mozes in het biezen mandje centraal. We zamelen in deze dienst ook kinderkleding in voor de Kledingbank Arnhem.
- 11 feb: vandaag is de gastvoorganger dr. Janneke Stegeman. Zij was vorig jaar theoloog des vaderlands en u kent haar wellicht van publicaties in o.a. Trouw. Fijn dat ze deze zondag bij ons wil zijn!
- 14 feb: om 19.30 uur is er in de Diaconessenkerk een Aswoensdag-viering. Sinds een aantal jaren is deze viering, die het begin van de veertigdagentijd markeert, een oecumenische viering van Heilig Hartgemeenschap en Diaconessenkerk. Belangrijk onderdeel van de viering is de verbranding van de takjes van Palmzondag vorig jaar, met de as krijgen we een kruisje op ons voorhoofd, want 'Gedenk mens, dat je stof bent en tot stof zult weerkeren'.
- 18 feb: deze zondag is de eerste van de veertigdagentijd. Op de komende zes zondagen vieren we in de kerk dat we op weg zijn naar het Paasfeest. In kindernevendienst en kerk starten we vandaag met het project 'Ik zorg voor jou'. We vieren in de kerk dat we er als mensen niet alleen voor staan, 'Ik zorg voor jou' belooft God aan mensen. In de Bijbelverhalen van de veertigdagentijd zien we daar concrete voorbeelden van. We horen op deze eerste zondag uit Markus 1: 12-15 het verhaal over de verzoeking van Jezus in de woestijn.
In deze dienst, waaraan de cantorij meewerkt, nemen we afscheid van twee ambtsdragers: Elisabeth Brand (ouderling) en Hilda van Vliet (diaken). We zijn dankbaar voor het werk dat zij in de afgelopen jaren hebben willen en kunnen doen in en voor onze gemeente. Voor informatie over hun opvolging (en andere taken waarvoor we mensen zoeken), verwijs ik graag naar het bericht verderop in deze Maandbrief!
- 25 februari: op deze tweede zondag van de veertigdagentijd is ds. Jacqueline Dam-Oskam, predikante in Rijnstate, onze gastpredikant.
- 4 maart: de derde zondag van de veertigdagentijd. We horen het verhaal over de tempelreiniging en we vieren samen het Avondmaal.
Om 15.30 uur is er weer een peuterviering. Iedereen is van harte welkom! De viering duurt ongeveer drie kwartier.

Peuterviering 4 maart

Op zondagmiddag 4 maart zijn alle peuters en kleuters (en iedereen die mee wil komen) weer van harte welkom in de kerk. Dit keer horen we het verhaal over Jezus die een blinde man geneest. Zien wij eigenlijk altijd alles even goed? We gaan het samen uitproberen!

Welkom! We beginnen om 15.30 uur.

Ilja en ds. Monique

Bijbelgespreksgroep 28 februari

Op woensdag 28 februari lezen en bespreken we het Bijbelgedeelte dat op zondag 4 maart centraal staat: Johannes 2: 13-22. We zitten in de kerkenraadskamer, beginnen om 10.00 uur en ronden uiterlijk 11.30 uur af.

Kerkdeur op slot

Het past eigenlijk niet bij een kerk, maar voortaan zal de koster aan het begin van de dienst de voordeur van de kerk op slot doen. In twee kerken in Zuid zijn onlangs insluipers geweest en waren spullen weg. Dat willen wij graag voorkomen.

Kerkgemeenschap zoekt vrijwilligers!

Beste gemeenteleden,

In diverse commissies en werkgroepen binnen de Diaconessenkerk / wijkgemeente Arnhem-Noord zijn nu of binnenkort plaatsen vrij. Daar kunnen wij natuurlijk met ons allen iets aan doen! Naar ieders mogelijkheden en interesses. Maar eerst een paar voorbeelden van hoe vrij je kunt denken als het om invullen gaat:

Op een informatieavond in de Kandelaar, met ds. René de Reuver (scriba van de Protestantse Kerk in Nederland), werd een boekje uitgedeeld met 'parels en proeftuinen kerk2025'. Hierin staat o.a. een initiatief uit de Protestantse Gemeente Goor: alle actieve gemeenteleden zijn uitgenodigd om kerkenraadslid te worden – 65 mensen reageerden positief! De kerkenraad bestaat daar nu uit 80 leden. Die grote kerkenraad vergadert een paar keer per jaar (dat is dan een soort gemeente-avond), met vooral aandacht voor bezinning. Daarnaast werkt men met taakgroepen. Het doet denken aan hoe het ooit in Den Haag toeging: gemeenteleden werd daar gevraagd zich te verbinden aan de gemeente door aan te geven welke taak ze voor de komende twee jaar wilden doen.

Zo wordt het meedoen in de kerk een zaak van iedereen en is het vertrekpunt: ieder actief gemeentelid doet mee, kies maar wat je wil gaan doen!
Wij weten van de voldoening die het al zovelen geeft en durven onbevangen een bijdrage te vragen. Jouw reactie vragen wij de komende weken, te beginnen na de viering van 4 februari. Denk je er alvast eens over na?

Voor het Kernteam Diaconessenkerk: Monique Maan en Dick Appels

PS: denk bijvoorbeeld al eens aan kinder- en jeugdwerk, kerk & buurt, communicatie, coördinatie, diaconaat, pastoraat, financiën en beheer, ...

Kerk & Buurt- wandelen op 25 februari

Inmiddels vast wel bekend: elke 4de zondag van de maand is er gelegenheid elkaar in het kader van Kerk & Buurt te ontmoeten tijdens een wandeling.

Omdat we altijd starten en eindigen bij de buurtbank is de actieradius niet zo groot, wat betekent dat alle wandelingen tot nu toe plaatsvinden op Mariëndaal of in het Sonsbeekpark. Niemand maakt daar een punt van, want het gaat uiteindelijk om contact en lopen.

Bij de laatstgehouden wandeling waren ook buurtbewoners aanwezig en dat leverde een mooie ontmoeting op, altijd verrassend/interessant/fijn!

Dus...loop ook eens mee en nodig je burens uit! We zien jullie graag komen en meedoen!

Zondag 25-02 om 14 uur. Tot ziens!

Hartelijke groet van Hade, Louis en Janneke

Ondersteuning kerkdiensten

Mijn naam is Marianne Brussel. Ik ben geestelijk verzorger in verpleeghuis Heijendaal. Het verpleeghuis ligt aan een zijstraat van de Utrechtseweg achter het voormalig Elisabethgasthuis. In verpleeghuis Heijendaal wordt er iedere vrijdagochtend een kerkdienst georganiseerd. Dat kunnen we niet doen zonder de hulp van vrijwilligers. De vrijwilligers hebben eigenlijk een soort kostenstaak: de zaal wordt gereed gemaakt voor de viering, de bewoners worden opgehaald, tijdens de viering worden bewoners daar waar nodig geholpen bijvoorbeeld door bij te wijzen op de liturgie, en na afloop is er gelegenheid een kopje koffie te drinken en worden de bewoners weer teruggebracht naar de huiskamers.

De vrijwilliger-coördinator heeft steeds haar best gedaan om vrijwilligers voor de kerkdiensten te vinden. Dat ging tot voor kort vrij goed.

De laatste tijd hebben echter verschillende vrijwilligers zich afgemeld met name vanwege ziekte. De groep is kwetsbaar geworden en ik ben dan ook op zoek naar versterking van de vrijwilligers op de vrijdagochtend. Iedere vorm is mogelijk, van eens per maand tot wekelijks. Het biedt ons de gelegenheid om de diensten te blijven aanbieden. En dat is voor de bewoners erg prettig.

Voor vragen kunt u mij altijd benaderen. Liever een persoonlijk gesprek? Ook dat is mogelijk.

Met vriendelijke groet,
Marianne Brussel, geestelijk verzorger Heijendaal
06 21264059
Marianne.Brussel@parago.nl

Beste kerkgenoten,

Na een zeer lange tijd van samen onze kerk beleven in Arnhem Noord ga ik jullie verlaten. Ik ga per 1 februari samen wonen met Annette van Schelven, mijn nieuwe geliefde. Wij gaan eerst een poosje in het huis van Annette in Dieren wonen. De bedoeling is dat wij in juli/augustus 2018 ons nieuwe huis in Velp gaan betrekken, dat nu in aanbouw is.

Zoals jullie zien: een stevig fundament onder onze relatie. Zo kunnen wij tegen een stootje!

Ik kijk terug op een rijke periode van samen kerk zijn van Carien en mij in de Verrijzeniskerk en later in de Diaconessenkerk. Wij werden vrij snel actief nadat wij in 1977 in Arnhem kwamen wonen. Carien deed veel jeugdwerk en ik werd jeugdoudering. Achter de Verrijzeniskerk stond een clubgebouw waar veel activiteiten plaats vonden. Er was een levendige gemeente met jeugdkoor, cantorij en veel actieve mensen. Wim Houtman, Henk Heinz en Johan van Dommele als organisten waar ik regelmatig mee mocht samen spelen.



De samenvoeging met de Diaconessenkerk hebben wij als een heel soepel verlopend proces ervaren en de nieuwe gemeente vormde zich al snel. Ook daar werd Carien actief in het koor en er bleef een kookgroep voor de betrokken actief in Alteveldt. Ik werkte toen lange tijd in Den Haag en dat legde beperkingen op aan mijn inzet buiten mijn werk. Ik heb later wel in de beroepingscommissie gezeten waar Monique Maan als fijne predikant uit benoemd is.

Carien en ik hebben de Diaconessenkerk altijd als een fijne, hartelijke en inspirerende gemeente ervaren met veel goede onderlinge contacten. Bij het ziekteproces en na het overlijden van Carien was er heel veel belangstelling voor ons. Dat merkte ik dezer dagen nog bij het doorkijken van de post uit die tijd. De begeleiding van Monique in de laatste maanden van het leven van Carien en bij haar overlijden en afscheid was zeer waardevol en persoonlijk.

Na het overlijden van Carien ben ik bestuurlijk actief geworden bij 'De Zijp' en die gemeenschap voorziet in een grote behoefte bij veel mensen die zich niet langer thuis voelen in de meer traditionele kerken, zowel PKN als RK. Met een gemiddeld bezoek van 160 mensen per viering prijzen wij ons gelukkig dat dit project meer dan 10 jaar geleden gestart is.

De afgelopen periode hebben Annette en ik op drie plaatsen gekerkt. In Dieren, waar Annette nu woont, en in Arnhem in de Diaconessenkerk en bij De Zijp. Dat gaat nu veranderen. Wij verlaten de Diaconessenkerk om de komende maanden in Dieren meer te gaan (blijven) meedoen. En na juli/augustus zullen wij ons bij de PKN gemeente in Velp melden.

*Dat een nieuwe wereld komen zal
Waar brood genoeg en water stroomt
voor allen*

*Daar bouwen wij veilige buurten
Wonen dooreen in wijken van vrede
in schaduw van bomen*

*Geen kinderen zullen daar sterven
Oude mensen maken hun dagen vol
En jonge mensen zullen daar pas
op hun honderdste sterven
(Oosterhuis/Oomen)*

Wij wensen jullie allen alle goeds toe, hoe de kerken in Arnhem zich in de komende tijd ook zullen organiseren.

Hartelijke groeten van Annette van Schelven en Henny Kromhout.

Agenda

- 4-2 dienst met ds. Monique Maan, voor kleine en grote mensen, start ZWO-project
- 5-2 extra AK-vergadering, Salvatorkerk
- 9-2 vergadering werkgroep eredienst (10.00 uur kerkenraadskamer)
- 11-2 dienst met dr. Janneke Stegeman
- 13-2 moderamen Arnhem-Noord (Opstandingskerk)
- 14-2 gespreksgroep 'Liberaal Christendom'(10.00 uur kerkenraadskamer)
- 14-2 19.30 uur Aswoensdag-viering met Heilig Hartgemeenschap (in de Diaconessenkerk)
- 18-2 dienst met ds. Monique Maan, cantorij, afscheid ambtsdragers
- 21-2 ontmoetingsmorgen in het KKC, 10.00 – 12.00 uur
- 22-2 volwassencatechese
- 25-2 dienst met ds. Jacqueline Dam-Oskam
- 27-2 moderamen Arnhem-Noord (Opstandingskerk)
- 28-2 bijbelgespreksgroep (10.00 uur kerkenraadskamer)
- 4-3 dienst met ds. Monique Maan, viering Avondmaal
15.30 uur peuterviering

Van de diaconie

Collecte-aankondiging

- 4 februari Werelddiaconaat

Vandaag is de eerste collecte voor het werelddiaconale werk van Kerk in Actie. Onder dwang werken duizenden kinderen in Ghana in de visserij op het Voltameer. Deze kind slaven, vooral jongens, worden vastgehouden op kleine eilandjes. Ze moeten zwaar en gevaarlijk werk doen en worden uitgebuit. Het Voltameer is een enorm stuwmeer, zo groot als Friesland en Groningen samen. De kinderen komen voornamelijk uit kwetsbare en arme gezinnen uit andere delen van het land. Ze leven ver van de bewoonde wereld en kunnen geen kant uit. Hun bazen behandelen hen als slaven. Partnerorganisatie Challenging Heights bevrijdt kind slaven en vangt hen tijdelijk op. Voordat ze naar huis gaan, krijgen ze intensieve psychologische hulp en onderwijs. Ook krijgt hun familie hulp om een beter bestaan op te bouwen. Met deze collecte steunt u het werk van Challenging Heights en andere wereld diaconale projecten van Kerk in Actie. Van harte aanbevolen!

- 11 februari

De eerste collecte is voor een door de wijk te bepalen diaconaal doel. Deze keer hebben we gekozen voor **SCHARLAKEN KOORD**. Het was een van de doelen die het niet heeft gehaald voor de keuze van het ZWO project.

Scharlaken Koord is een onafhankelijke christelijke hulpverleningsorganisatie voor prostituees, slachtoffers van mensenhandel en voor meisjes die met loverboys te maken hebben (gehad). Ook aan ouders verlenen wij hulp. Naast maatschappelijk werk doen we ook straatwerk. We bezoeken de vrouwen op hun werkplek en leggen contact met hen. In Amsterdam bezoeken we de vrouwen die achter het raam werken op de wallen, het Singelgebied en de Ruysdaelkade. In Haarlem en Oost-Nederland bezoeken we de clubs waar vrouwen werken. Aan jongens en meiden geven we preventieve voorlichting over bijvoorbeeld loverboys. Scharlaken Koord is een project van Stichting Tot Heil des Volks.

We hebben een drievoudige missie:

Straatwerk, preventie en maatschappelijke hulpverlening.

Meer informatie vindt u op: www.scharlakenkoord.nl

U kunt uw gift ook overmaken,

IBAN NL34INGB0000104944

Ten name van Stichting Tot Heil des Volks in Amsterdam

Geef bij uw overschrijving duidelijk aan dat de gift bestemd is voor Scharlaken Koord.

- 18 februari Kerkinactie 40 dagen tijd: Met je kinderen op de vlucht

Meer dan vier miljoen Syriërs zijn hun land ontvlucht. Onder hen bevinden zich veel moeders met kinderen. Uitgeput zijn ze neergestreken in de Bekaa-vallei in Oost-Libanon. Vooral moeders en

kinderen zijn kwetsbaar en lopen grote gezondheidsrisico's. Onder heel moeilijke omstandigheden proberen moeders hun kinderen liefdevol te verzorgen en te beschermen. Partnerorganisatie IOCC (International Orthodox Christian Charities) ondersteunt gevluchte moeders met verloskundige zorg, voorlichting over borstvoeding, bijvoeding voor ondervoede kinderen en gezondheidsvoorlichting. De bevlogen medewerkers van IOCC redden zo niet alleen kinderlevens, maar ze helpen bovendien moeders om in alle onzekerheid hun kinderen toch de juiste zorg te bieden. Met deze collecte steunt u noodhulpprojecten van Kerk in Actie zoals het werk van IOCC in Libanon. Van harte aanbevolen!

- 25 februari Kerkinactie 40 dagen tijd: Uit de schulden

Steeds meer mensen in Nederland hebben tijdelijk of blijvend schulden. Alleenstaande moeders zijn extra kwetsbaar. In 2011 heeft Kerk in Actie samen met andere kerken en christelijke organisaties het project SchuldHulpMaatje opgezet. Binnen dit project worden vrijwilligers tot 'maatjes' opgeleid om mensen met schulden te begeleiden en te coachen. Inmiddels zijn er zo'n 1.500 maatjes. Jaarlijks worden zo'n 6.000 mensen persoonlijk begeleid. Daarnaast krijgen 15.000 mensen via internet hulp bij hun financiën. Ook is er een speciale website waar jongeren meer te weten kunnen komen over geldzaken en risico's van schulden en waar ze ontdekken hoe ze schulden kunnen voorkomen of waar ze hulp kunnen krijgen. De collecteopbrengst wordt onder meer ingezet om nieuwe maatjes te trainen, zodat zij goed voorbereid zijn op hun taak.

Met deze collecte steunt u het diaconale werk van Kerk in Actie zoals SchuldHulpMaatje in Nederland. Van harte aanbevolen!

Voedselbank

!8 februari is de eerste zondag van de 40-dagentijd .

Op die zondag willen we starten met het inzamelen van rijst, meel en pasta.

Het is fijn om te ervaren dat we elke keer weer dozen vol producten kunnen afleveren.

Dank daar voor.

Nieuws van de ZWO

Graag willen wij uw aandacht vestigen op 2 geplande ZWO acties met betrekking tot het nu lopende project.

- Op zondag 4 maart willen wij na de kerkdienst bakjes met voorjaarsbloeiers verkopen. Het is inmiddels een vrolijke traditie geworden en we zijn van plan weer een grote en gevarieerde voorraad te hebben, navenant gevarieerd geprijsd. Kom kijken en kopen, van harte aanbevolen, uitgenodigd en welkom!
- Op zondag 15 april – dat duurt nog even – willen wij een creatieve workshop geven, onderwerp "Portret-tekenen". Geschikt voor alle leeftijden en seksen en tekenervaring is niet vereist. Er wordt een kleine bijdrage gevraagd, er is een broodje, en materialen zijn aanwezig, start rond 12 uur. Kom meedoen!

NB In de nieuwsbrief van maart komt meer informatie.

We zien u/jullie graag bij onze acties!

- Op 21 januari jl. hielden de ZWO's Noord na de Eusebiusdienst een gezamenlijke actie tbv het project: verkoop van Arnhemse Meisjes. Negentig zakjes zijn verkocht, het leverde € 190 op, geweldig! Een leuke actie in goede sfeer, gaan we eens herhalen.

Hartelijke groet van Josée en de beide Jannekes

Bazaar en boekenmarkt, seizoen 2018.

Op 5 februari starten wij weer met de inname van boeken en goederen voor de Bazaar en Boekenmarkt op woensdag 7 november 2018. U kunt tussen 10.00 en 12.00 uur uw spullen afleveren in de Diaconessenkerk, ingang Izaak Evertslaan en de boeken kunt u afgeven bij de Bakermat, ingang van Nispenstraat. Wij ontvangen graag uw boeken en "klein spul", zoals servies, kleding, elektra en andere artikelen, die geschikt zijn voor de verkoop op onze Bazaar.

De volgende inzamedagen zijn 5 maart, 9 april (i.v.m. Pasen), 7 mei en 4 juni, de volgende dagen worden later bekend gemaakt.

Ook onze commissieleden en vrijwilligers hebben last van vergrijzing. Wij zoeken "jongere" leden en assistenten om het werk met plezier aan te kunnen. Er is gelegenheid om af en toe je energie aan de Bazaaractiviteiten te besteden. Mijn emailadres en telefoonnummer staat onderaan deze oproep.

De bazar- en boekenmarkt heeft de betalingen aan de Goede Doelen 2018 laten uitvoeren, nadat wij in november de afgevaardigden van de Wensambulance, Het Schild en van Food for all symbolisch het bedrag hadden overhandigd. Met Kerst hebben wij nog een extra gift van € 500,00 aan de Voedselbank kunnen geven in de vorm van bijna 200 pondspakken koffie en Het Kruispunt heeft een aantal goede keukenmessen gekregen. Al deze organisaties waren erg blij met de gift uit de opbrengst van de Bazaar en Boekenmarkt 2017.

Wij willen graag een aantal voorstellen van u ontvangen over de besteding van de opbrengst van de Bazaar en Boekenmarkt 2018. Met andere woorden heeft u nog ideeën welke Goede Doelen blij zijn met een extra bijdrage? Wilt u deze tips dan voor 15 april insturen naar het onderstaand emailadres.

Henk Sijbrandij, Izaak Evertslaan 17, 6814 JH, Arnhem
of sijbrandijhf@gmail.com, 06 44266859

Siongemeenschap

Gezamenlijk diaconaal project 2018

Ons project voor 2018 is een gezamenlijk project van de kerken in Arnhem-noord. Het is net als voorgaande jaren een project van KerkinActie: Aandacht en zorg voor kinderen in Moldavië. In het armste land van Europa, Moldavië, worden veel kinderen aan hun lot overgelaten. Hun ouders zijn vertrokken naar het buitenland om geld te verdienen of hebben troost gezocht in alcohol. Kinderen zwerven op straat, zonder de zorg en liefde die ze nodig hebben. Zonder goed toezicht en liefdevolle zorg lopen vooral de meisjes het risico om verhandeld te worden en misbruikt in de seks- en drugsindustrie. De kerken en Youth for Christ willen dat voorkomen. Ze hebben de handen ineen geslagen en halen de kinderen van de straat. De kinderen worden opgevangen in naschoolse opvang die ingericht zijn in de kerken. Hier krijgen ze volop aandacht en zorg, maar ook een gezonde maaltijd en hulp bij hun huiswerk. Er is de mogelijkheid om te sporten en creatieve activiteiten te doen. Alle activiteiten worden begeleid door goed opgeleide vrijwilligers. Vaak ontdekken deze kinderen voor het eerst wat het is om op een liefdevolle manier met elkaar om te gaan, een ervaring die de rest van hun leven met hen meegaat.

Op dit moment zijn er 42 dagcentra voor kinderen, verspreid over heel Moldavië, waar 600 kinderen opgevangen worden. De dagcentra zijn 3 tot 5 keer per week na schooltijd open. In de centra komen per dag zo'n 20 tot 40 kinderen tussen 6 en 15 jaar. Zij krijgen een warme maaltijd en kunnen meedoen aan allerlei activiteiten.

Wij steunen dit project op diverse manieren. Allereerst met de collectes waarvoor wijzelf het doel mogen bepalen. Daarnaast is er ook de bijna gebruikelijke kaartenverkoop voor dit project. Deze zelfgemaakte kaarten worden door Henny Bruno en Adri van Loenen op de zondagen waarop deze collectes plaatsvinden verkocht. Ook de opbrengst hiervan komt ten goede aan dit diaconale doel. Ook is het mogelijk om een (extra) financiële bijdrage voor dit nieuwe project over te maken op rekeningnummer NL60 INGB 0003 648 953 van de Wijkdiaconie Sionkerk, p/a Sophiastraat 21, 6812 CA Arnhem. Graag onder vermelding van: Diaconaal project Nepal.

Ons vorige project, te weten "Meer voedsel in afgelegen bergdorpen in Nepal" is inmiddels afgerond en de opbrengst is inmiddels overgemaakt naar dit project. Over de afloop van dit project zijn de gemeenschapsleden geïnformeerd tijdens de kerkdienst.

Gebedskring

De maandelijkse gebedskring vindt plaats op de woensdagavond 7 februari bij Hennie en George Bruno, Kustvaart 235 in Arnhem; dit is in de wijk Schuytgraaf. Aanvangstijdstip van de bijeenkomst is 19.30 uur. Het programma voor deze kringavond ziet er als volgt uit:

- Inleiding en gebed;
- Bespreking gebedspunten;
- Kringgebed;
- Afsluiting met het gezamenlijk bidden van het Onze Vader.

Voor informatie, gebeds- en dankpunten: de heer C.W. Schröder, coördinator maandelijkse gebedskring De Rank & Siongemeenschap, Frombergstraat 15, 6814 EA Arnhem. Tel. 026-4431698 of wimschroder@hetnet.nl

Ontmoetingsmorgen

De volgende ontmoetingsmorgen vindt plaats op woensdag 21 februari in het Kerkelijk Cultureel Centrum (KCC) van Het Dorp in Arnhem. Aanvangstijdstip is 10.15 uur en de bijeenkomst duurt tot aan het middaguur. De bijeenkomst wordt begeleid door ds. Monique Maan, Hans Meijer en Alie Schregardus. Tijdens deze bijeenkomst vindt gesprek en discussie plaats over een nog nader te bepalen onderwerp. U bent van harte welkom! Nadere informatie kunt u krijgen bij Alie Schregardus (026-4456480).

Bijbelkring

De Bijbelkring vindt plaats op woensdag 28 februari in de Sionkerk (Callunastraat 6 in Arnhem). Aanvangstijdstip is 14.30 uur en de bijeenkomst duurt tot ongeveer 16.00 uur. De leiding van deze kring is in handen van Theo van Loenen. Nadere informatie bij Theo van Loenen: 026-3210143.

Uit de stad

Kerkcafé op 9 februari

Op vrijdag 9 februari: Kerkcafé in de Kandelaar. Komt allen! We kunnen luisteren en kijken naar een indrukwekkende eenakter 'Alejandra en José' door Nellie Markus over kinderen in Mexico. Ver bij ons vandaan, maar niet ver van ons bed! *'Er is zoveel meer wat we kunnen delen'* Aanvang 20 uur in de Kandelaar, Den Haagweg 1.

Themadienst Psalmen in de Salvatorkerk

Zondag 11 februari: een themadienst over de Psalmen, met medewerking van de cantorij. Psalmen 1 en 139 staan centraal, in woord en in muziek. Salvatorkerk, Salvatorplein 274, 6832 AH Arnhem-Zuid. Voorganger is ds. Pierre Eijgenraam

Bijbel en Koran/Kinderen van Adam

De kring komt weer bijeen op 5 februari a.s. 20 uur in de Salvatorkerk. Ook hier spreken we met elkaar over Psalm 1: over de wegen die een mens kan kiezen en over de bronnen waaruit wij putten. Iedere belangstellende is van harte welkom .

Diaconessenkerk

www.diaconessenkerk.nl

Ds. M. Maan telefoon 026 – 3891962, m.maan@live.nl

Maandag van 9.30 – 11.00 in de predikantenkamer

Werkdagen : maandag, dinsdagavond, woensdag, donderdag

scriba: Hilda van Vliet

postadres: G.A. van Nispenstraat 139, 6814 JA Arnhem

scriba@diaconessenkerk.nl

Activiteitsfonds: NL49INGB0007416728 Diaconessenkerk te Arnhem

Diaconie: NL07 FVLB 0635807343 PGA Diaconie , Diaconessenkerk te Arnhem

B.g.g. kerkelijk bureau. telefoon 026 – 4429876

Siongemeenschap (onderdeel van de Diaconessenkerk Arnhem)

Kerkgebouw: Dorpsbrink 7 in Het Dorp te Arnhem

Predikant: ds. Monique Maan, tel.nr. 026 - 389 19 62 (m.maan@live.nl).

Bij haar afwezigheid kunt u contact opnemen met Alie Schregardus, tel.nr. 026 - 445 64 80

Secretariaat Siongemeenschap: p/a Sophiastraat 21, 6812 CA Arnhem

E-mail: siongemeenschap@yahoo.com

Website: <http://siongemeenschap.webs.com>

Wijkkas: NL33 INGB 0000925000 tnv Siongemeenschap

Redactie: Philip Greep