

Maandbrief Diaconessenkerk & Siongemeenschap Maart 2018

Protestantse Kerk



Bij de erediensten

Diaconessenkerk	Siongemeenschap
04-03 ds. Monique Maan Viering HA	04-03 drs. Th.D. van Loenen (Arnhem)
11-03 ds. Monique Maan Doopdienst M.m.v. cantorij Er is jeugdkerk	11-03 mw. ds. M.M. Hazeleger (Beilen)
18-03 Diaconessenkerk gesloten Viering in Eusebiuskerk, 10.15 uur	18-03 ds. C.M.A. van Ekris (Zeist)
25-03 ds. Monique Maan M.m.v. X-tet en Cantorij Rijnstate Er is jeugdkerk	25-03 ds. C.J. Kraai (Wageningen)
26-03 Vesper, 19.30 uur Flidnerzaal	
27-03 Vesper, 19.30 uur Flidnerzaal	
28-03 Vesper, 19.30 uur Flidnerzaal	
29-03 ds. Monique Maan Witte Donderdag 19.30 uur, viering HA	29-03 ds. C.J. Kraai (Wageningen) Witte Donderdag, viering HA 19.00 uur
30-03 ds. Monique Maan Goede Vrijdag, 19.30 uur M.m.v. cantorij	30-03 drs. Th.D. van Loenen (Arnhem) Goede Vrijdag, 19.00 uur
31-03 ds. Monique Maan Paaswake, 19.00 uur	
01-04 ds. Monique Maan Pasen M.m.v. cantorij	01-04 drs. Th.D. van Loenen (Arnhem) en dr. J.G. te Lindert (Westendorp)
In de 40-dagentijd is er elke zondag KND Iedere zondag is er crèche voor de allerjongsten.	Aanvang dienst: 10.30 uur

Wij gedenken

Teuntje Gerrie Grada van Putten-van den Hatert. Ze overleed 3 februari, op de leeftijd van 82 jaar. Samen met haar man Gerard en haar dochters woonde Teuny aan de Bernard Zweerslaan 67. Met ook hun zoon, schoondochter en kleinkind vormden ze een hecht gezin.

Het leven van Teuny kende groene weiden, maar ook diepe dalen. Ze was blij met de komst van haar schoondochter uit Peru en toen daarna haar kleinkind werd geboren, was de vreugde compleet.

Teuny was de spil van haar gezin, maar stond ook altijd voor anderen klaar.

Het gezinsleven bood haar troost toen ook de donkere dalen kwamen. Ze verloor al vrij jong haar tweelingzus en daarna haar ouders en kortgeleden haar laatste zus. Ook haar gezondheid en die van haar man lieten steeds meer te wensen over.

Ondanks de zorgen bleef ze genieten van goede momenten; aandacht van lieve mensen, een reisje, een tuin vol bloemen en bovenal van haar kleindochter.

'Hand in hand zijn we met haar meegegaan tot aan de drempel', staat op de kaart. Zo laten ze haar gaan en leggen haar leven in Gods hand.

Op 9 februari is haar lichaam na een dienst op Moscowa daar te ruste gelegd. Wij bidden haar man, kinderen en kleinkind toe dat de herinneringen aan Teuny hen mogen troosten, in het vertrouwen dat zij leeft in vrede.

Anja Vogelzang, stadspredikant.

Bij de komende vieringen

- 4 maart: de derde zondag van de veertigdagentijd. We horen het verhaal over de tempelreiniging en we vieren samen het Avondmaal.
Om 15.30 uur is er weer een **peuterviering**. Iedereen is van harte welkom! De viering duurt ongeveer drie kwartier.
- 11 maart: op deze vierde zondag van de veertigdagentijd vieren we de doop van Tirza Hasse, dochter van Jiska Brandsma en Thijs Emons, zusje van Ronja, en van Wouter Gerardus, zoon van Hanneke en Paul Monden. We horen een bijbelverhaal waarin ook een kind in het midden staat, het verhaal over de vijf broden en twee vissen (Joh. 6). In deze viering zal ook de cantorij onder leiding van Jeannette van 't Veld zingen.
- 18 maart: op deze zondag is de Diaconessenkerk gesloten, we sluiten aan bij de dienst in de Eusebiuskerk (aanvang 10.15 uur). In deze dienst gaat ds. Anja Vogelzang voor en neemt zij afscheid als predikant van de PGA.
- 25 maart: Palmпасen – de zondag waarop we horen over de intocht van Jezus in Jeruzalem. Een bijzonder vocaal samenwerkingsproject vandaag: we horen zowel het x-tet als de cantorij van Rijnstate in de dienst!

Vieringen in de Goede Week en op Paasmorgen

De vieringen in de Goede Week zijn vieringen van de hele wijkgemeente Arnhem-Noord, aangezien er deze week geen vieringen in de Opstandingskerk en Bethlehemkerk zijn.

- 26-27-28 maart: elke avond is er een korte vesper in de Flidnerzaal, aanvang 19.30 uur.
- 29 maart, Witte Donderdag: om 19.30 uur een viering in de kerkzaal waarin we samen – in navolging van Jezus en zijn leerlingen – het Avondmaal vieren.
- 30 maart, Goede Vrijdag: in deze viering (19.30 uur kerkzaal) horen en zingen we het lijdensevangelie volgens Johannes. De cantorij verleent medewerking.
- 31 maart, Paaswake: deze viering is net als vorig jaar voorbereid met de kindernevendienst. We vieren aan het begin van de avond (als volgens bijbels begrip de nieuwe dag begint) het begin van het Paasfeest. De nieuwe Paaskaars wordt binnengebracht en we geven het licht aan elkaar door. De viering is om 19.00 uur zodat ook de jongere kinderen erbij aanwezig kunnen zijn.
- 1 april, Paasmorgen: De Heer is waarlijk opgestaan, Jezus leeft en wij met Hem! Zo mogen we het Paasfeest vieren! De cantorij is er ook op deze morgen weer bij en we hopen op een feestelijke dienst met elkaar.

In de zinnen hierboven staat vooral veel feitelijke informatie (data, tijden). Achter al deze vieringen gaat veel voorbereiding schuil – dank aan allen (kosters, organisten, cantorij, cantrix, kindernevendienst, gemeenteleden) die zich daarvoor inzetten!

De dagen van Pasen vormen het hart van ons geloof – dat dat merkbaar en zichtbaar mag worden in ons samenzijn in deze dagen. Goede vieringen gewenst en allen van harte welkom!

Symbolische schikking Veertigdagentijd en Pasen 2018

De symbolische schikking staat in het teken van het kruis.

Het kruis is symbool van lijden, maar eveneens een teken dat door verzoening voor een ieder nieuw leven mogelijk is, iedere dag opnieuw.

De symbolen die bij de lezing passen staan op een spiegel, we kunnen ons spiegelen aan de verhalen.

Met Pasen staat het kruis in bloei, de nieuwe Levensboom.

De tekst voor Pasen: Het overwonnen kruis
 geeft nieuwe kansen
 geeft toekomst,
 biedt zicht op Leven in bloei.

Paaswake zaterdag 31 maart

Op deze avond vindt er om 19:00 uur in de Diaconessenkerk een korte viering plaats voor groot en klein, voorbereid door de leiding van de kindernevendienst. Deze wake is er voor de gehele wijkgemeente.

Andere Paaswakes zijn die in de Salvatorkerk om 21:00 uur en in de Walburgiskerk. Nu er geen wake is in de Eusebiuskerk dit jaar, is er contact geweest met de Walburgisraad en die heet ons graag welkom. De Paaswake met de titel 'De woestijn zal bloeien' begint om 21:00 uur en voorganger is Eduard Scholten Linde. Er is een projectkoor waarvoor men zich nog kan opgeven: zie

www.walburgisarnhem.nl

Peuterviering 4 maart

Op zondagmiddag 4 maart zijn alle peuters en kleuters (en iedereen die mee wil komen) weer van harte welkom in de kerk. Dit keer horen we het verhaal over Jezus die een blinde man geneest. Zien wij eigenlijk altijd alles even goed? We gaan het samen uitproberen!

Welkom! We beginnen om 15.30 uur.

8 maart viering Altevelt

Op donderdag 8 maart is er om 19.00 uur weer een oecumenische viering in het 'Altevelt'.

Deze keer is ds. Monique Maan de voorganger. De vieringen duren ongeveer 45 minuten, en aansluitend is er volop gelegenheid elkaar bij koffie en thee te ontmoeten.

Studie in mei/juni

In de maanden mei en juni heeft ds. Monique Maan 6 studiedagen, in het kader van de (verplichte) Permanente Educatie voor predikanten. Met de tijd die daar omheen nodig is voor voorbereiding en opdrachten ter verwerking, betekent dat dat zij in mei en juni een aantal weken zeer beperkt aanwezig zal zijn. Wanneer dat precies is en hoe dan de vervanging geregeld zal zijn, leest u in de maandbrief van april of mei.

Kerk&Buurt wandeling 25 maart

Of het nu stralend weer is of het regent of flink waait....voor een wandelaar is het weer niet allesbepalend. Een eind lopen en je medewandelaars ontmoeten, daar gaat het om! Het is dan ook altijd een waardevolle K&B-activiteit.

Dus, ga je mee op zondagmiddag 25 maart?

We starten om 14 uur en we nodigen jou/u en je buurtgenoten hierbij uit; je bent, jullie zijn van harte welkom!

Tot ziens en hartelijke groet van Hade, Louis en Janneke

HUIS-paaskaarsen 2018

Alleen op de zondag **4 maart** kan er nog ingetekend worden voor de "HUIS-paaskaars(en)" 2018. De lijst met voorbeelden ligt achter in de kerk.

Er is een keuze uit 3 reliëfmotieven en in 4 hoogtes van 25 – 30 – 40 – 60 cm te bestellen.

Prijzen (incl BTW): 19,95 – 26,50 – 33,75 – 58,95 euro.

Een recht dik model, 20 cm hoog kost 15,00 euro.

Maandag 5 maart 2017 gaat de bestelling op de post (per email).

Voor de 'huispaaskaarsen' die afgelopen zondag zijn besteld, is de bestelling inmiddels geplaatst.

Martin Korenhof.

Nieuwe werkgroepleden en ambtsdragers

In de afgelopen weken hebben wij velen benaderd met de vraag: als je tijd zou willen steken in de wijkgemeente, wat zou je dan willen doen?

Het resultaat hiervan stemt tot grote vreugde. Eigenlijk iedereen aan wie de vraag rechtstreeks gesteld werd reageerde positief, er kwamen ook spontane aanmeldingen, en soms zeiden mensen van wie je dacht 'die zullen we maar niets vragen, die doet al zoveel' met de mededeling dat er nóg wel wat bij kan.

Wat een energie, en wat een visie en vertrouwen spreekt eruit als je zo graag wilt bijdragen terwijl ons pad nog heel wat richtingen uit kan gaan in de toekomst!

De feestelijke stemming die heerste bij het zien van dit resultaat leidde tot een feestelijk voorstel: we houden een eenvoudige maaltijd en bespreken met elkaar wie wat het liefst gaat doen.

Daarom nodigen we iedereen uit op **13 maart a.s. om in de Bakermat te komen eten** en meedenken: na inloop vanaf 18:00 beginnen we rond 18:30 met de maaltijd en kiezen de taken. Rond 19:30 uur ronden we af.

We hopen dat ieder met wie wij al in gesprek zijn geweest zal komen, en natuurlijk geldt: er kan nog meer bij. Dus ook als je nog niet aangesproken werd en toch denkt: 'daar hoor ik bij', geef je uiterlijk 11 maart op (bij m.maan@live.nl of 026 3891962) en doe mee!

Namens het kernteam Diaconessenkerk: Monique, Janneke, Dick

Uitnodiging gemeente-avond 3 april

Op **dinsdag 3 april** bent u van harte welkom voor een gemeente-avond in de barzaal.

Vanaf 19.30 uur is er koffie en thee en om 20.00 uur start het programma.

Het doel van deze avond is u bij te praten over de stand van zaken rondom de Walburgiskerk.

Er is de afgelopen maanden veel werk verzet achter de schermen, o.a. op het gebied van de financiën, en daarover gaan we graag met u in gesprek om uiteindelijk tot een zo goed mogelijk en zo breed mogelijk gedragen besluit te kunnen komen.

We hopen dan ook dat u in grote getale aanwezig zult zijn.

Mocht u op deze avond niet aanwezig kunnen zijn, dan bent u van harte welkom in de Opstandingskerk (woensdag 4 april, 19.30 uur inloop, 20.00 uur start programma) of in de Bethlehemkerk (dinsdag 10 april 14.00 uur)

namens moderamen Noord

Monique Maan, predikant

Dick Appels, voorzitter kerkenraad

Voor de jeugd

We kijken verder dan onze neus lang is (2017-2018)

Hallo allemaal,

De eerste uitjes van dit school jaar hebben al plaats gevonden. Na een indrukwekkend bezoek aan de voedselbank in november, waar de kinderen geholpen hebben bij het inpakken van de pakketten, heeft de groep een bezoek gebracht aan de Eusebiuskerk. Daar hebben ze echt alles gezien, onder enthousiaste leiding van Anneke. De kinderen zijn de toren in geweest, hebben de kerkzaal met haar praalgraven bezocht en hebben een kijkje genomen in de kelders onder de kerk.

Voor de zomervakantie vinden er nog twee uitjes plaats, en iedereen uit groep 6,7 en 8 is welkom om aan te sluiten.

De data voor de rest van dit seizoen zijn als volgt:

11 april: Voorlichting door vrijwilligers van het Arnheems Platvorm Chronisch zieken en Gehandicapten.



16 mei: Bezoek klooster aan de Bakenbergseweg.

De middagen zijn op woensdagen van 12.30-15.00 uur. We beginnen met een gezamenlijke lunch (breng wel zelf je brood mee!) soms in de Bakermat, soms op locatie. We verzamelen in de Bakermat, bij de Diaconessenkerk aan de G.A. van Nispenstraat 139, en daarna gaan we op pad.

We horen graag van jou of je ouders of je mee gaat doen! Stuur dan een mailtje naar Rianne Hutjens, jeugdwerker@diaconessenkerk.nl . Daarnaast willen we graag het mobiele telefoonnummer van 1 van je ouders zo dat we via whats-app ook kunnen communiceren. Ook als je meer wilt weten of als je praktische vragen hebt, mail ons gerust.

Groetjes en we hopen tot ziens!

Namens de Parkstraatgemeente, de Dorpskerk van Schaarsbergen, de Opstandingskerk, de Bethlehemkerk en de Diaconessenkerk.

Monique Maan (wijkpredikant), Rianne Hutjens (jeugdwerker), Gerdy Klein Bleumink, Gerra van Hunen (Kerk Schaarsbergen).

Ontmoetingsavond voor ouders van tieners

Dag allemaal,

In januari heeft de eerste ontmoetingsavond van het jaar plaats gevonden. Het was deze keer een klein groepje maar het was een informatieve avond. Samen met Jan Jager hebben we het gehad over "Tieners en hun identiteit". We hebben bekeken welke factoren de identiteit van een tiener beïnvloed en waarom tieners daar bepaalde keuzes in maken. Daarnaast hebben ouders ervaringen uit kunnen wisselen, dit laatste zorgde voor herkenning.

In maart zal er wederom een ontmoetingsavond plaats vinden, samen met de belangstellenden zal de definitieve datum nog vastgesteld worden.

De avonden zijn bedoeld voor ouders met (een) kind(eren) tussen de 12 en 18 jaar oud. Naast elkaar ontmoeten en het uitwisselen van ervaringen bepalen we met alle ouders belangrijke thema's waar we twee keer per jaar een professional voor raadplegen en deze uitnodigen voor een ontmoetingsavond. Zo hebben we vorig jaar al een avond aan "Divices en nieuwe media" besteed.

We ontmoeten graag meer ouders, want iedereen met kinderen in de tienerleeftijd is welkom om mee te praten.

Voor meer informatie of voor het opgeven voor de avond in maart kunt u contact op nemen met Rianne Hutjens (jeugdwerker) via: jeugdwerker@diaconessenkerk.nl

Wellicht tot ziens!

Rianne Hutjens



Agenda

- 4-3 3^e zondag veertigendagentijd, dienst met ds. Monique Maan, viering Avondmaal 15.30 uur peuterviering
- 8-3 viering Altevelt, 19.00 uur
- 11-3 4^e zondag veertigdagentijd, doopdienst met ds. Monique Maan, medewerking cantorij
- 13-3 moderamen Noord (9.30 uur Opstandingskerk)
- 14-3 gespreksgroep Liberaal Christendom (10.00 uur kerkenraadskamer)
- 18-3 5^e zondag veertigdagentijd, dienst in de Eusebiuskerk, afscheid ds. Anja Vogelzang – Diaconessenkerk gesloten
- 19-3 vergadering Algemene Kerkenraad (19.30 uur Salvatorkerk)
- 20-3 vergadering kerkenraad Noord (19.45 uur Bethlehemkerk)
- 25-3 Palmzondag, dienst met ds. Monique Maan. Na de dienst: film over zwerfjongeren in Mexico, door Nellie Markus (organisatie diaconie)
- 26-3 vesper, 19.30 uur Fliednerzaal

- 27-3 vesper, 19.30 uur Fliednerzaal
- 28-3 vesper, 19.30 uur Fliednerzaal
- 29-3 viering Witte Donderdag, 19.30 uur, viering avondmaal
- 30-3 viering Goede Vrijdag, 19.30 uur, mmv cantonij
- 31-3 Paaswake, 19.00 uur
- 1-4 Paasviering, met ds. Monique Maan, mmv cantonij

Veertigdagentijd

Het mag gerust een vrucht van de Oecumene genoemd worden, het feit dat we sinds een aantal jaren ook in de Protestantse Kerk aandacht besteden aan de 'Veertig dagen-tijd', de periode die aan het Paasfeest vooraf gaat. Vroeger was dat iets typisch katholiek, daar hadden ze (na het Carnaval) 'Vasten' en dat ging gepaard met allerlei gewoonten waar oudere katholieken nog mooie verhalen over kunnen vertellen. Zelf maakte ik er kennis mee toen ik als bedrijfspastor een periode in dienst was van het aartsbisdom Utrecht en werkte vanuit een Apeldoornse pastorie. De jaarlijkse Vastenactie was toen, in het begin van de jaren tachtig, een geoliede machine die overal in de bisdommen informatie- en werkmateriaal verspreidde, startbijeenkomsten organiseerde en zo de MOV- (Missie- Ontwikkeling- en Vrede-)groepen van de parochies mobiliseerde. We mogen rustig zeggen dat Kerk in Actie dat later van de roomse zusters en broeders heeft afgekeken.

Veertig jaar geleden lag de focus op de 'Derde Wereld' zoals we toen de ontwikkelingslanden nog noemden. Ook de geldwervingsacties die nu in de aanloop naar Pasen in de kerken worden gehouden, willen vooral armoede en onderontwikkeling in Afrika, Azië en Latijns Amerika bestrijden. En dan staan we maar weer wat van onze rijkdom af. In de hoop dat de armen daar ooit ons niveau van welvaart zullen mogen bereiken? Ja, dat dachten we ooit, in onze naïviteit. Ze zijn er ook vandaag nog, de economen en politieke leiders die ons willen wijsmaken dat de bomen eens overal tot in de hemel zullen groeien. Maar daar klinken steeds meer stemmen tegenover die ons duidelijk maken dat onze welvaartsdrang ten koste gaat van mensen elders in de wereld en van de generaties mensen die na ons komen.

Daarom is de Veertigdagen tijd allang niet meer alleen een periode van goedgevigheid. Maar biedt ze ook gelegenheid voor bezinning. Over ongelijkheid en de oorzaken ervan, over de bedreigingen van natuur en milieu en onze rol daarin. Over oefeningen in soberheid. Want een meer bewuste, sobere levensstijl kan ons helpen om ons voor te bereiden op de toekomst waarin de bomen ook hier niet meer tot in de hemel groeien.

Werkgroep Groene Diaconessenkerk, Kees Tinga

Wie op zoek is naar praktische invullingen voor een meer sobere levensstijl, vindt allerlei tips, over voedsel, energiegebruik en (vakantie)reizen, op de website van Milieuentraal: www.milieuentraal.nl



Van de diaconie

Als u 11 februari in de kerk was, hebt u meegekregen dat mevrouw Janny Koetsier de bloemen uit de kerk heeft gekregen, omdat ze jaren lang de kaarten heeft getekend die mee gaan met die bloemen. Elke week was er een mooie kaart. Elk seizoen had zijn eigen soort tekening gaf ze aan. En de stapel kaarten zou ongeveer een huis hoog zijn als ze allemaal zouden zijn gestapeld van de afgelopen meer dan 25 jaar!

Wij zijn Janny dankbaar voor al die mooie schilderijtjes.

In de maand maart zijn er een aantal collectes die we bij u onder de aandacht willen brengen:

4 maart: Sterke vrouwen opleiden op Papoea (zendingswerk van Kerk in Actie)

Vrouwen in West-Papoea zijn actief betrokken bij de ontwikkeling van hun land en volk. Dat is hard nodig en zeker niet vanzelfsprekend in een maatschappij waar vrouwen traditioneel voorbestemd zijn tot een leven binnenshuis. Veel vrouwen zijn nauwelijks opgeleid. Het vormingscentrum P3W wil daar verandering in brengen. Vrouwen leren lezen en schrijven, volgen Bijbelstudies en krijgen praktijklessen over gezonde voeding of een vakopleiding. Daardoor staan vrouwen sterker in hun schoenen én ze nemen hun kennis en ervaring mee terug naar hun dorpen. Vaak richten ze daar een vrouwenvereniging op of ze starten lokale cursussen in hun kerk. Zo spelen steeds meer vrouwen een

actieve rol in hun lokale gemeenschap en bouwen mee aan kerk en samenleving. En zij geven dit op hun beurt weer door aan hun dochters.

18 maart 40dagentijdcollecte: Geen kinderarbeid in de textielindustrie in India

De grote textielstad Tirupur in het zuiden van India telt meer dan 10.000 kinderen die niet naar school gaan. Vaak werken deze kinderen van migranten onder zeer slechte omstandigheden. Ze lopen het risico slachtoffer te worden van geweld of uitbuiting. De Indiase partnerorganisatie van Kerk in Actie SAVE doet er alles aan om deze kwetsbare kinderen op school te krijgen. De medewerkers en vrijwilligers zoeken deze kinderen op in fabrieken, op straat en thuis. Samen met de gezinnen werkt SAVE aan oplossingen: onderwijs voor de kinderen en het versterken van hun ouders. Kinderen krijgen indien nodig bijles en tijdelijk onderdak. SAVE gaat in gesprek met overheidsinstanties, de textielindustrie en de kledingmerken om kinderarbeid te bestrijden. Inmiddels heeft SAVE al twee kinderarbeidvrije zones opgezet, waar niemand het accepteert als een kind niet op school zit.

Zondag 25 maart komt Nellie Markus, bij ons in de Diaconessenkerk, op bezoek. Zij maakt theater met straatkinderen in Mexico. Nellie gelooft in de kracht van theater, dans, muziek en beeldende kunst. Er zal na de dienst een film worden vertoond over haar werk. U bent allen van harte uitgenodigd om hierbij te zijn.

Paasgroetenactie 2018

Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar weer een Paasgroet aan gevangenen in binnen- en buitenland en aan mensen en organisaties van de groetenlijst van Amnesty International.

De Paasgroet sluit aan bij het veertigdagentijdthema: Onvoorwaardelijke liefde. Ds. Anne van Voorst ging hierover in gesprek met vrouwelijke gedetineerden: "Daar kwam naar voren, dat onvoorwaardelijke liefde veel kleuren heeft. Deze liefde is uitgebeeld in een hart met veel kleuren. Maar onvoorwaardelijke liefde kan ook niet zonder offers. Daarom is in het midden van het hart het kruis opgenomen. De vrouwen zien dit als een symbool van Gods liefde voor ons."

Ook de Diaconessenkerk doet mee aan de Paasgroetenactie. Op de zondagen 18 en 25 maart kunt u na de dienst deze kaarten kopen.

Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze kaarten krijgen, zeker als daar ook nog iets persoonlijks op staat. Ook al weet u niet precies wie deze kaart ontvangt, vanwege de privacy, toch mag u ervan overtuigd zijn dat het feit dat er om hen gedacht wordt, de gedetineerden erg goed doet. Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld.

Ook de mensen en organisaties, die zich inzetten voor mensenrechten wereldwijd, voelen zich altijd gesteund door kaarten en brieven. Het is vaak moeilijk werk van lange adem, als je voortdurend bedreigd wordt. Maar het doet goed als mensen je door een kaart een hart onder de riem steken.

Wilt u meer weten over de actie, kijk dan op www.kerkinactie.nl/paasgroetenactie.

We hopen, dat velen van u Paasgroeten zullen sturen!

Namens de diaconie en ZWO

Janneke Schaafsma

Verantwoording gift

Op de bankrekening van de wijkdiaconie Diaconessenkerk is in januari 2018 een gift van 500,00 euro ontvangen, onze hartelijke dank.

De diakenen zullen hier in het komende jaar een goede bestemming [in gedeelten] aan geven.

Martin Korenhof, financieel administrateur.

Nieuws van de ZWO

ZWO informatie over acties ten behoeve van Kerk in Actie project "Aandacht en zorg voor kinderen in Moldavië"

❖ 4 maart verkoop voorjaarsbakjes

Welkom bij onze vrolijke tafels en.....zoek iets uit, keus genoeg!

Voor jezelf om het huis op te fleuren of om weg te geven aan een zieke of jarige.

❖ 15 april workshop Portrettekenen

Zoals beloofd in de februari-maandbrief ontvang je nu meer informatie:

De les wordt gegeven door Helma van der Linden; zij is beeldend kunstenaar en heeft veel ervaring, zeker met dit onderwerp.

Of je zelf ervaring hebt met tekenen en/of dit onderwerp is niet nodig. Of je man bent of vrouw, jongen of meisje...ieder is welkom om mee te doen! Je kunt jezelf tekenen of het kan een familieportret worden. Héél leuk om te doen en je zult versteld staan van het resultaat! Kunstboeken en andere portretvoorbeelden kun je ter plekke bekijken ter inspiratie. Je kunt ook je eigen foto's meenemen en die als uitgangspunt gebruiken.

Hoe organiseren we de workshop?

Rond 12 uur willen we beginnen en we vragen je om een bijdrage van €3,- Wij zorgen voor een broodje en drinken en alle materialen. Rond 14 uur zal de les ten einde lopen en dan hopen we natuurlijk dat je blij was erbij geweest te zijn!

Je kunt je aanmelden via de intekenlijst bij de affiches in de kerk. Van harte welkom, we zien je graag verschijnen!

Actuele informatie kun je binnenkort lezen op de website DK en in de april-maandbrief.

Hartelijke groet,

ook namens Helma, Janneke en Josée,

Janneke Schaafsma

j.schaafsma396@upcmail.nl of 0652106837

Siongemeenschap

De diensten van de Stille Week en Pasen

Op het moment dat u deze Maandbrief leest zijn wij al weer bezig met de voorbereiding van de diensten van Palmzondag (25 maart), Witte Donderdag (29 maart), Goede Vrijdag (30 maart) en Eerste Paasdag (1 april).

Op Palmzondag wordt aandacht besteed aan de intocht in Jeruzalem. Op Witte Donderdag vieren we zoals gebruikelijk het Heilig Avondmaal. Goede Vrijdag vindt een sobere dienst plaats; het is stil als we de kerk binnenkomen en verlaten. Tijdens deze dienst, die in het teken staat van het lijdensevangelie, zal de Paaskaars die het afgelopen jaar elke zondag heeft gebrand worden gedooft, ten teken van Zijn heengaan. De cyclus eindigt met het licht van Paasmorgen; dan wordt de nieuwe Paaskaars ontstoken.

We hopen net als vorige jaren voor al deze vieringen tezamen één liturgieboekje te maken. Dat boekje wordt dan na elke dienst weer ingenomen, zodat het bij alle diensten gebruikt kan worden. Op Paasmorgen mag u het boekje mee naar huis nemen. We hopen op een mooie en inspirerende cyclus.

Bijbelkring

De Bijbelkring vindt plaats op de woensdagen 7 en 28 maart in de Sionkerk (Callunastraat 6 in Arnhem). Aanvangstijdstip is 14.30 uur en de bijeenkomst duurt tot ongeveer 16.00 uur. De leiding van deze kring is in handen van Theo van Loenen.

Nadere informatie bij Theo van Loenen: 026-3210143.

Gebedskring

De maandelijkse gebedskring vindt plaats op de woensdagavonden 7 maart en 4 april bij Hennie en George Bruno, Kustvaart 235 in Arnhem; dit is in de wijk Schuytgraaf. Aanvangstijdstip van de bijeenkomst is 19.30 uur. Het programma voor deze kringavond ziet er als volgt uit:

- Inleiding en gebed;
- Bespreking gebedspunten;
- Kringgebed;
- Afsluiting met het gezamenlijk bidden van het Onze Vader.

Voor informatie, gebeds- en dankpunten: de heer C.W. Schröder, coördinator maandelijkse gebedskring De Rank & Siongemeenschap, Frombergstraat 15, 6814 EA Arnhem. Tel. 026-4431698 of wimschroder@hetnet.nl

Ontmoetingsmorgen

In verband met de gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 21 maart, vervalt de ontmoetingsmorgen die op deze dag was gepland. De volgende bijeenkomst vindt plaats op woensdag 18 april.

Uit de stad

Paaswake Eusebiuskerk

Door een dubbele boeking kan de Paaswake in de Eusebiuskerk op 31 maart helaas **niet** doorgaan. Gelukkig kunnen we ook buiten deze viering, van donker naar licht, de uitgestoken hand van God grijpen, zonder condities vooraf.

Wij wensen u een gezegend Paasfeest toe.

Met hartelijke groet,
Anneke van de Griend,
coördinator kerkdiensten Eusebiuskerk

Mensen hebben mensen nodig

Bent u op zoek naar vrijwilligerswerk waarbij u flexibel bent en iets voor een ander kunt betekenen? Buurtmaatjesproject St Marten/ Klarendal/ Spoorhoek, brengt u in contact met wijkgenoten, die een beetje hulp en aandacht kunnen gebruiken. Hoe u die hulp invult, hoe vaak u contact hebt en hoe lang u buurtmaatje bent, gaat in overleg.

Houdt u van darten, bowlen of spelletjes doen, dan is dit misschien iets voor u: Een alleengaande man van begin zestig met weinig sociale contacten ziet de muren op zich afkomen in de avonduren en zoekt gezelschap om 's avonds eens mee erop uit te gaan of gewoon thuis een spelletje scrabble of kaart te spelen.

Meer informatie:

Carla Kool, coördinator Oecumenisch Buurtmaatjesproject Sint Marten/ Klarendal/ Spoorhoek

T: 06-19418829

c.kool@eusebiusparochie.nl

werkdagen: maandag en donderdag

Kerkcafe 9 maart Salvatorkerk

Thema: Christen zijn en politiek actief, gaat dat samen? Zo ja, hoe dan?

A.s. vrijdag 9 maart is er weer een kerkcafe. Deze avond willen we het hebben over de bovenstaande vraag. We hebben hiervoor een paar mensen uitgenodigd die actief lid zijn van een Christelijke gemeenschap en die ook lid zijn van een politieke partij in de gemeente Arnhem.

Deze maand zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Op deze avond willen we ons vooral richten op vragen als: Heeft het christen zijn invloed op je politieke keuze? Waarom juist een christelijke partij? Waarom juist geen christelijke partij? Wat zijn de afwegingen van politieke keuzes en in hoeverre heeft je christen zijn daar invloed op? Etc

Na een inleiding waarin ruimte is voor de uitgenodigde mensen willen we met alle bezoekers in gesprek en is er ruimte voor stellen van vragen en discussie aan de hand van stellingen.

Inloop vanaf half 8.

De avond begint om 20.00 uur en met een informele uitloop hopen we iets na half 10 af te sluiten.

Iedereen is van harte uitgenodigd.

Concertlezing Palestrina

Op zondagmiddag 11 maart om 15.00 uur zingt Huygens Vocaal Ensemble o.l.v. Hans Tijssen delen uit de Missa brevis ('korte mis') van G.P. da Palestrina in de Parkstraatkerk (Parkstraat 31a, Arnhem).

Ds. Marieke Fernhout zal tussen de muziekstukken door vertellen over de betekenis van de verschillende delen van de mis en hun onderlinge samenhang. De toegang is €5. Kaarten zijn verkrijgbaar bij de ingang of via de website: www.parkstraatgemeente.nl.

Voor en na de concertlezing is er een kraam met Wereldwinkelartikelen.

Autorijdienst Diaconessenkerk

Alteveer/Cranevelt

04-03 Henk Hulstein 3513191
11-03 Jenny Meijer 4434925
18-03 Peter Hekkers 06 12771267
25-03 Gerrie Mons 06-55194533
01-04 Henk Hulstein 3513191

Burgemeesterswijk/ Hoogkamp

04-03 Jans Askes 3515893
11-03 Wim van Vliet 06-54255945
18-03 Jan Siert Wiersema 4420720
25-03 Jans Askes 3515893
01-04 Wim van Vliet 06-54255945

Van de redactie

De volgende maandbrief verschijnt op zondag 1 april. Kopij hiervoor kunt u aanleveren vóór woensdag 28 maart via maandbrief@diaconessenkerk.nl

De maandbrief verschijnt ook digitaal. Wilt u de maandbrief voortaan digitaal (en op zaterdag!) ontvangen, meldt u dan aan via maandbrief@diaconessenkerk.nl

Diaconessenkerk

www.diaconessenkerk.nl

Ds. M. Maan telefoon 026 – 3891962, m.maan@live.nl

Maandag van 9.30 – 11.00 in de predikantenkamer

Werkdagen : maandag tot en met donderdag

scriba: Hilda van Vliet

postadres: G.A. van Nispenstraat 139, 6814 JA Arnhem

scriba@diaconessenkerk.nl

Activiteitenfonds: NL49INGB0007416728 Diaconessenkerk te Arnhem

Diaconie: NL07 FVLB 0635807343 PGA Diaconie , Diaconessenkerk te Arnhem

B.g.g. kerkelijk bureau. telefoon 026 – 4429876

Siongemeenschap (onderdeel van de Diaconessenkerk Arnhem)

Kerkgebouw: Dorpsbrink 7 in Het Dorp te Arnhem

Predikant: ds. Monique Maan, tel.nr. 026 - 389 19 62 (m.maan@live.nl).

Bij haar afwezigheid kunt u contact opnemen met Alie Schregardus, tel.nr. 026 - 445 64 80

Secretariaat Siongemeenschap: p/a Sophiastraat 21, 6812 CA Arnhem

E-mail: siongemeenschap@yahoo.com

Website: <http://siongemeenschap.webs.com>

Wijkkas: NL33 INGB 0000925000 tnv Siongemeenschap

Redactie: Philip Greep